



Kerstdag
25-12-2018
Pastor Ludwine
Andel-van Hoeven

Verkondiging

In die tijd kondigde Keizer Google (voor mensen die hem niet kennen, het is de zoekmachine op internet, die informatie verstrekt en via een wereldwijd digitaal systeem veel verbindingen kan leggen) een decreet af dat alle bewoners op de hele wereld zich moesten laten registreren met een nieuw account.

Deze gebeurtenis vond plaats toen het tot iedereen begon door te dringen dat de **klimaatverandering** mede door menselijk toedoen wordt veroorzaakt en veel mensen op de vlucht waren voor oorlogsgeweld en ellende, en dat er grote onvrede en angst voor de toekomst was bij velen in de hele wereld.

Iedereen logde in en vulde zorgvuldig de gewenste gegevens in. Een irisscan en een vingerafdruk maakte jouw profiel compleet. Keizer Google streefde naar controle. Je niet aan hem onderwerpen was geen optie: als je niet geregistreerd bent, **besta je niet**, je hebt geen toegang tot de arbeidsmarkt, sociale voorzieningen, en je wordt bij geen enkele opleiding toegelaten, je krijgt geen bankrekening en je bent uitgesloten van het sociale leven.

Je bent niets, je bent niemand, als Keizer Google jou niet in beeld heeft.

Hij werd ook wel de tiran van de perfectie genoemd. Met één druk op de knop kon hij zien, wie jij bent, en hoe jij je statistisch verhoudt tot het gemiddelde van alle mensen. Waar je bent en wat je doet en met wie je contact hebt. Ja, er gingen zelfs geruchten dat hij al gedachten kon lezen. De meetlat die perfectie meet, oordeelt scherp. Hoe meer je afwijkt, hoe vaker je wordt gecontroleerd.

In die tijd waren de eisen van de maatschappij aan haar burgers steeds hoger geworden. Daardoor ook werd de positie van Keizer Google steeds sterker. Kinderen werden al voor de geboorte gevolgd, de prestatiedruk vernietigde hun

spel en tastte hun fantasie aan, pubers mochten niet lummelen, studenten mochten niet falen en werkenden kregen het ene na het andere functioneringsgesprek, zelfstandigen werden gek van de regelgeving, de thuiszorg werkte op de minuut, alles moest worden geregistreerd.

Zijn ziekten als de pest bestreden, wordt er grote voortgang geboekt in de genezing van veel soorten kanker, opvallend veel jongeren kampen met psychische klachten, spanningen, faalangst en was **burn-out** vroeg een verschijnsel bij 50-ers, via de 40-ers, 30-ers en zelfs 20-ers zijn er nu zelfs middelbare scholieren die niet meer in staat zijn met vreugde en in gepaste opstand tiener te zijn.

In die tijd was het, dat ergens een arm meisje zwanger werd. Ze was nog maar een kind, de jonge man die voor de vader werd aangezien, had zijn leven nog lang niet op de rit en hij vroeg zich af, of hij niet voor de verantwoordelijkheid weg zou lopen. **Ze voldeden beiden al helemaal niet aan de eisen van perfectie van Keizer Google.**

Wie zou hen redden: dwalend door het duister in een o zo donkere tijd, op zoek naar een veilige plaats voor de nacht? Wie zou al die reizigers redden, die op pad waren gestuurd, nog geen idee waar ze terecht zouden komen?

Wie zal ze vandaag redden, de jongere met zijn burn-out, de eenzame oudere man, die wacht op zijn kinderen, maar die zijn altijd druk, het kind dat lijdt onder een vechtscheiding, de ontheemde asielzoeker, de strijder tegen de plastic soep in onze zeeën? de boer die probeert zijn bedrijf rendabel te houden, en die tegelijkertijd aandacht wil houden voor de weidevogels?

Wie redt ons, met onze opgepoetste buitenkant, onze facebook – face, het gaat allemaal geweldig, voor het oog van de buitenwereld!

Is er iemand die mag weten, dat we soms zo leeg zijn..., dat we niet weten, waarop het uitdraait met deze aarde, met onze kinderen, met onze kerk...., met deze maatschappij, met het dorp waarin we leven ?

Om deze tijd van het jaar, als het zo lang donker is **flikkeren de lichtjes** overal zo mooi en hoopvol.

Van de week las ik dat de **kerstboom** die wij binnen hebben, met al zijn mooie lichtjes verwijst naar de ster van Bethlehem, die van de hemel zo naar beneden is gevallen en bij ons in huis is binnengekomen, zo dichtbij, zodat we steeds herinnerd worden aan die ster boven de stal, die de wijzen hebben gevonden.

Maar dat kan je ook wat melancholiek maken en het lijkt wel, of iedereen deze tijd van het jaar wat meer nadenkt over het leven, je eigen leven, wat er gebeurde dit jaar, en wat je meekrijgt over wat er elders op de wereld gebeurt.

Misschien brengen die overpeinzingen ons wel dichterbij dat weerloze kind in de kribbe, daar in Bethlehem. Word ik nog aangeraakt door dat kind van Bethlehem? Durf ik in die kribbe te kijken, voorover te buigen, me klein te maken, zodat ik dat kind in de ogen kan zien ?

Geboren onder primitieve omstandigheden, ongewenst en onverwachts. Gewoon een baby om te zien, maar als je luistert naar wat over hem wordt gezegd, dan hoor je zo veel, waarvan je blij kunt worden, zo blij als je werd als kind, toen je kerstfeest vierde. Misschien herinner je je eerste kerstfeest nog wel?

De verhalen, die bij ons zo romantisch verpakt zijn in de loop van de tijd, zijn **geschreven als rauwe verhalen in een tijd van politieke onrust**.

Voor de lezers van die tijd, waren ze kritisch van toon. Het kindje Jezus krijgt titels als Zoon van God en Vredevorst.

Dat waren nu juist de titels waarmee de Romeinse keizer zich liet aanspreken. **Keizer Augustus zou zijn verwekt door de god Apollo**. Hij noemde zichzelf de vredebrenger op aarde. En dan wordt er een hulpeloos kind van arme komaf aan de rand van zijn grote rijk geboren, en al voor die tijd wordt **hij** aangeduid met deze grote namen. Grotere kritiek op de machthebbers kun je niet bedenken.

Maar hij kwam voor **iedereen**, niet alleen voor de groter der aarde, maar juist ook voor de kwetsbaren in de samenleving van toen. **De herders**, die voor de rechtbank van die tijd niet mochten getuigen, waren de eersten die het nieuws mochten gaan rondvertellen. Hun getuigenis werd gezien als belangrijk!

Ze mochten er zijn en nu ze telden ze voor het eerst van hun leven echt mee.

Juist in deze tijd van Keizer Google laat het kind ons zien, dat we unieke wezens zijn, ieder mens met zijn of haar goede en minder goede kanten, met zijn of haar kwaliteiten en beperkingen. We worden niet langs een meetlat gelegd door God. We mogen vrij zijn, de keus is aan ons, in hoeverre we ons laten meeslepen in het streven naar perfectie. Bij God telt onze koopkracht of intelligentie of onze aantal volgers en vrienden in de digitale wereld niet.

Diep in ons hart, als de lichtjes in onze ogen flikkeren op een donkere avond, en als we in de kribbe durven kijken, dan zien we dat kind, dat ons aanvaardt in onze kwetsbaarheid, met alles wat we meebrengen. **Hij houdt ons een spiegel voor. En we hoeven niet bang te zijn, naar ons eigen spiegelbeeld te kijken. Je bent mens, geliefd kind van God.**

Durven wij dat aan? Kunnen we geloven in een kwetsbaar kind, als teken, van een rijk dat komt? Dwars tegen de stroom van deze tijd in, en tegen onze eigen ervaringen en teleurstellingen in.

Wie het durft zich over te geven aan dat kwetsbare kind, zal opnieuw de vreugde van de herders kunnen ervaren. Dat nieuwe rijk van vreugde en gerechtigheid begint heel klein, bij een mensenkind geboren in de stal. Twee jonge mensen durfden het aan, naar de stem van God te luisteren, en ze gingen op pad, het onbekende donker tegemoet. En zo het kan verder groeien in ieder hart.

Dáár begint het. Wie zich over durft te geven, steeds opnieuw aan dat kind, zal al iets van bevrijding kunnen ervaren, zal troost vinden in het licht van de kribbe.

Wees niet bang, zegt de engel: niet de machthebbers en het kwaad hebben het laatste woord, als je ruimte maakt in je leven, zal keizer Google niet in jouw hart wonen, er is geen andere macht sterker dan de liefdevolle macht van God, die jou draagt, en die zich openbaart in een mensenkind.
Emmanuël – God met ons.

Stille macht (Dirk van de Glind) (Op melodie van Stille nacht geschreven, n.a.v. 200 jarige bestaan van het lied)

Stille macht, breekbaar en zacht
vonk van hoop in de nacht.
Ongewapend, voorbij elk geweld
wordt jouw boodschap van liefde verteld.
Raak met zachtheid ons aan,
leer ons jouw stilte verstaan.

Stille macht, lieve kracht,
bron van hoop in de nacht.
Wij vertrouwen ons toe aan jouw licht,
willen leven op liefde gericht.
Raak met mildheid ons aan,
leer ons in vrede te gaan.

Amen