



protestantske gemeente de gaastmar

Gaastmeer, zaterdag 21 maart 2020

Beste allemaal,

Morgen, 22 maart, vieren we in zéér beperkt gezelschap weer een dienst in de Mauritiuskerk in IJlst. De dienst is weer te volgen via kerkdienstgemist.nl (met beeld) of kerkomroep.nl (alleen geluid). Zie ook de mooie bijgevoegde poster. En als u de dienst graag zou willen volgen maar u weet niet hoe dat moet met de techniek, dan is er vast wel een buurman of -vrouw die u even helpt. Of andersom: als u denkt dat uw buurman of -vrouw moeite heeft met de techniek, vraag dan even of u kunt helpen.

De liturgie voor morgen heb ik ook bijgevoegd, zodat iedereen de dienst zo goed mogelijk kan volgen. Liet 425 (Fr.) hoort bij de liturgie.

De classis Fryslân heeft laten weten dat de eerder afgekondigde maatregelen in elk geval worden verlengd tot en met 6 april. Dat betekent dat ook het avondgebed van 1 april en de Palmzondedienst van 5 april in onze kerk niet doorgaan. We weten nog niet wat er daarna gebeurt, maar ik kan wel vertellen dat de voorgangers van onze ringgemeenten gezamenlijk al bezig zijn met de voorbereiding van de Stille Week en Pasen, voor het geval ook dan nog geen reguliere kerkdiensten mogelijk zijn.

Dan nog even de paaskaarten. Ik heb er al heel wat in de bus gevonden, hartelijk dank daarvoor! Mocht u er nog een hebben liggen, u kunt ze nog bij mij kwijt tot eind maart. Ik zorg voor postzegels en verzending.

Het voelt wat vreemd en zakelijk om op deze manier de mededelingen te doen. Wat zou ik graag willen dat het anders kon! Maar wat dit betreft moet het verstand voorop. Tegelijkertijd merk ik ook om mij heen dat we om elkaar denken en met elkaar contact blijven houden op een veilige manier. Dat is heel waardevol. Als u hulp nodig hebt: er zijn heel veel mensen uit het dorp bereid om die te geven. Tineke Crossen is de contactpersoon, maar u kunt natuurlijk ook altijd even naar iemand van de kerkenraad bellen. En voor alle zekerheid nog even dit: we zien Ludwine nu niet meer in het dorp fietsen, maar ze is er nog wel hoor! Ze houdt via mail en telefoon contact met veel mensen. Pastoraal bezoek is nu te risicovol, de classis ontraadt dat sterk. Maar telefonisch kan er ook veel. Aarzelt u niet om Ludwine te bellen als u een luisterend oor zoekt: 0515 46 95 06 of mobiel 06 41 83 33 19.

Met vriendelijke groet en Gods zegen toegewenst,

Anneke van Mourik