

heel het land Egypte, zelfs in de houten en stenen vaten.' Mozes en Aäron deden zoals de Heer hen opdroeg. Hij hief de staf op en sloeg daarmee op het water in de Stroom, voor de ogen van de farao en voor de ogen van zijn dienaars; en alle wateren in de Stroom werden veranderd in bloed. De vis in de Stroom stierf, en de Stroom stonk, zodat de Egyptenaren het water in de Stroom niet meer konden drinken. Het werd allemaal bloed in heel het land Egypte.

Maar de Egyptische magiërs deden met hun geheime kunsten hetzelfde, zodat het hart van de farao zich verhardde, zodat hij niet naar hen luisterde, zoals de Heer gesproken had.

De farao keert zich om, ging naar zijn huis, en nam ook dit niet ter harte.

Toen groeven alle Egyptenaren rondom de Stroom naar water om te drinken, want ze konden niet drinken van het water van de Stroom. Zo gingen zeven dagen voorbij, nadat de Heer de Stroom had geslagen.

Filmpje: 'Go down Mozes' met animatie Prince of Egypt

Overdenking: 'In het hart geraakt' door Reinier Tuitman

Meditatief pianospel

Tijdens deze muziek: Aansteken kaarsjes door alle aanwezigen voor zieken, verpleegkundigen, artsen, leraren, overheid en iedereen die door de crisis is getroffen

Gebeden door Dussie Hofstra

Afkondiging van de collecte door een diaken

Inzameling van de gaven

Zingen: Liet 425 (voor de tekst zie het inlegvel)

Zegen, Dussie Hofstra, Ludwine Andel en Reinier Tuitman spreken samen de zegen uit

Zingen: Liet 425



Protestantse
Gemeente
IJlst

Liturgie
Zondag 22 maart 2020

Mauritiuskerk 9.30 uur

Thema: 'In het hart geraakt'

Exodus 7: 8-12

4^E ZONDAG 40DAGENTIJD



M.m.v.
Kerkelijk werker Ludwine Andel-van Hoeven, Gaast-
meer
Ds. Reinier Tuitman, Oosthem-Abbega-Folsgare
Ds. Dussie Hofstra, IJlst
en in verbondenheid met PG Heeg, Jutriyp-Hommerts
en Oudega e.o.
Pianist Jan Willem Obbink uit Sneek

Aanwezigen komen binnen en gaan op voorste rijen zitten met minimaal 1 stoel ertussen

Welkom en mededelingen door ouderling Jan Ankersmit

Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken door de ouderling van Oosthem

Stil gebed

Zingen: Psalm 62: 1, 2 en 4

Woord vooraf

Votum en Groet

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: die trouw is in tijd en eeuwigheid

Allen: en die het werk van zijn handen niet loslaat

V: Genade en vrede in overvloed

Allen: Amen

Gebed door Ludwine Andel

Muziekfilmpje: 'Psalm 121' uit Psalmen voor nu

Richtlijn voor het leven: Romeinen 13: 8-12 door Dussie Hofstra

⁸Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. ⁹Want: 'Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is' – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.'

¹⁰De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.

¹¹U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan

toen we tot geloof kwamen. ¹²De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht.

Zingen: NLB 791: 1, 2, 3, 4 en 6

Bijbelverhaal: Exodus 7: 8-25 door Ludwine Andel

En de Heer zei tegen Mozes en tegen Aäron: 'Als de farao jullie om een wonderteken vraagt, dan moet jij, Mozes, tegen Aäron zeggen: 'Neem je staf en werp die neer voor de farao;' en die staf zal dan een zeemonster worden!' Toen kwamen Mozes en Aäron bij de farao en deden wat de Heer hun had opgedragen. Aäron wierp zijn staf neer voor de farao en voor zijn dienaren, en de staf veranderde in een zeemonster. Maar de farao op zijn beurt riep de wijzen en de tovenaars, en ook zij, deze Egyptische magiërs, deden met hun geheime kunsten net zo. Ieder wierp zijn staf neer, en elke staf veranderde in een zeemonster. Maar de staf van Aäron verslond alle andere staven. Maar het hart van de farao verhardde zich, zodat hij niet naar hen luisterde, zoals de Heer gesproken had.

Toen zei de Heer tegen Mozes: 'Het hart van de farao is onvermurwbaar; hij weigert het volk te laten gaan. Gá tot de farao, vroeg in de ochtend, wanneer hij naar het water toegaat. Ga dáár staan, aan de oever van de Stroom, om hem te ontmoeten. En neem de staf die veranderde in een slang in je hand. Je moet hem dan zeggen: 'De Heer, de God van de Hebreeërs, heeft mij tot u gezonden om te zeggen: 'Laat mijn volk gaan, zodat ze mij kunnen dienen in de woestijn!' Ziehier – tot nu toe hebt u niet willen luisteren. Zó zegt de Heer: 'Hieraan zult u weten dat ik de Heer ben: ziehier – ik zal met deze staf die in mijn hand is, op het water slaan dat in de Stroom is, en het zal veranderen in bloed! – de vis in de Stroom zal sterven en stinken zal de Stroom – zodat de Egyptenaren het wel zullen laten om water te drinken uit de Stroom.'

Toen zei de Heer tegen Mozes: 'Zeg tegen Aäron: 'Neem je staf en strek je hand uit over de wateren van Egypte, - over hun rivieren, over hun stromen en over hun moerassen en over hun hele watervoorraad – zodat zij bloed worden. Het zal bloed worden in