



Wilt u het Rode Kruis ondersteunen in de strijd tegen corona in Nederland en wereldwijd ook in vluchtelingenkampen?

Rekening NL 48 RABO 0326 1042 67

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente IJlst

Slotlied: NLB 552: 1, 2 en 3

1. Dit is een dag van zingen!
Voorgoed zijn wij bevrijd.
Gods kracht zal ons omringen,
zijn liefde duurt altijd.
Ontsloten is de poort
scharnierend op de vrede,
wij zullen binnentreden
en leven ongestoord.
2. Zijn intocht werd tot teken,
tot hoeksteen van het recht;
van vrede kwam Hij spreken,
van leven warm en echt.
Gezegend is zijn Naam.
Hij heeft aan ons zijn leven
en liefde doorgegeven
tot grond van ons bestaan.
3. Dit is een dag van zegen,
een dag van feest en licht,
van palmen hoog geheven,
van zon en vergezicht.
Geef ons vandaag de moed
het met uw naam te wagen,
uw vrede uit te dragen.
Loof God, want Hij is goed!

Zegen

4



Liturgie
Zondag 5 april 2020

Mauritiuskerk 9.30 uur

Thema: 'Intocht in ons hart

Matteüs 21: 1-11



PALMPASEN

M.m.v.

Ds. Annelieke Warnar, Heeg

Ds. Reinier Tuitman, Oosthem-Abbega-Folsgare

Ds. Froukje de Hoop, Jutrijp-Hommerts

en in verbondenheid met PG IJlst, Gaastmeer en Oudega e.o.

Pianist Ludwin Hiemstra uit Offingawier

Aanwezigen komen binnen en gaan op voorste rijen zitten met minimaal 1½ meter ertussen

Welkom en mededelingen

Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken

Bericht van overlijden

Zingen: Psalm 24: 1, 2 en 5

Votum en Groet

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: die trouw is in tijd en eeuwigheid

Allen: en die het werk van zijn handen niet loslaat

V: Genade en vrede in overvloed

Allen: Amen

Gebed

Zingen: NLB 558: 1, 2 en 6

Richtlijn voor het leven: Filippienzen 2: 1-5

2¹Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, ²maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. ³Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. ⁴Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. ⁵Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.

Muziekfilmpje: 'Palmpasen met de kinderen en hun Palmpasensrokken'

Bijbelverhaal: Matteüs 21: 1-11

Intocht in Jeruzalem

21¹Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. ²Zijn opdracht luidde: 'Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. ³En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: "De Heer heeft ze nodig." Dan zal men ze meteen meegeven.' ⁴Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet: ⁵Zeg tegen Sion: "Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.'"

⁶De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. ⁷Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. ⁸Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. ⁹De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: 'Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!'

¹⁰Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. 'Wie is die man?' wilde men weten. ¹¹Uit de menigte werd geantwoord: 'Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.'

Muziekfilmpje: 'Nederland zingt; Psalm 118: 1 en 9'

Overdenking: 'Intocht in ons hart'

Meditatief pianospel

Tijdens deze muziek: Aansteken kaarsjes door alle aanwezigen voor zieken, verpleegkundigen, artsen, leraren, overheid en iedereen die door de crisis is getroffen

Gebeden