

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 11 april 2020, voor Pasen

En dan is het, na de duisternis van Goede Vrijdag en het voorzichtige licht van de Paaswake, nu eindelijk volop licht. Pasen! Om 12.00 zal de klok van onze kerk luiden, net als de klokken van alle kerken in Nederland. Op die manier willen de kerken van alle geloofsrichtingen gezamenlijk de paasboodschap laten horen. De Heer is opgestaan, ook wij kunnen nu een nieuw leven beginnen.



Online dienst met Pasen

De online dienst vanuit de Mauritiuskerk in IJlst start om 9.30. U weet het inmiddels: www.kerkdienstgemist.nl, zoek op IJlst en klik dan op Ga naar kerk. Inmiddels weten we dat de online diensten net zo mooi en indrukwekkend kunnen zijn als de diensten waarbij we samen konden komen. Daarom durf ik ook te beloven: het wordt een feestelijke dienst. Met mooie muziek! In onze eigen kerk staat op Paasmorgen de nieuwe Paaskaars op de tafel. Het kled is wit, en Tjerie en Tryntsje hebben een liturgisch bloemstuk speciaal voor Pasen gemaakt. En de kerk is open. Na Eerste Paasdag gaat het bloemstuk naar iemand die het op dit moment extra moeilijk heeft. En dat geldt ook voor de 'oude' Paaskaars. Allebei als teken dat we in gedachten bij hen zijn en bij alle anderen in het dorp die naast de corona-narigheid te maken hebben met ziekte of verdriet.

Paasgroet



Als alles goed gegaan is hebt u gisteren een paasgroet van de kerk in de bus gekregen. We hebben de kaart met het bloemzaad bij alle inwoners van het dorp in de bus gedaan. Een mooie kans voor ons om kerk in het dorp te zijn. En hopelijk voor u een teken van bemoediging in deze tijd. Met perspectief op iets fleurigs. Ik vind het een leuk idee dat we met zijn allen nu toch zo'n honderd vierkante meter bloemen kunnen laten bloeien. Misschien kunnen we ze zo zaaien dat ze ook voor anderen zichtbaar zijn. Dan blijven deze bloemen de hele zomer een teken van verbondenheid in ons dorp.

Liefde is de bron

We hebben op deze Eerste Paasdag weer een lied om te laten horen. Catharina de Hoop zingt het lied 'Liefde is de bron'. U kent het misschien wel. U kunt het horen door naar onze website www.pkn-gaastmeer te gaan en dan even het lied op te zoeken. Op de volgende pagina van deze nieuwsbrief ziet u een foto van Catharina tijdens het zingen. Haar zoon Rauke maakt de opnames die u op de website ziet. En ik heb dat dan weer op de foto gezet.



Liefde is de bron

Liefde is de bron,
waaruit het licht het lijden overwon,
in verwarring, angst en dood, is God jouw reisgenoot,
Zijn liefde is de bron.

Liefde is de bron,
een stroom van licht, een gouden ochtendzon.
Ontvang de adem van Zijn mond,
Hij is uw diepste grond,
Zijn liefde is de bron.

Liefde is de bron,
Hij laat nooit gaan wat ooit Zijn hand begon.
In Hem zijn wij bevrijd, Hij leeft in eeuwigheid,
Zijn liefde is de bron.

Liefde is de bron,
waaruit de Zoon het lijden overwon
en in verwarring, angst en dood is Hij uw reisgenoot,
Zijn liefde is de bron.

Liefde is de bron,
Hij laat nooit gaan wat ooit Zijn hand begon.
In Hem zijn wij bevrijd, Hij leeft in eeuwigheid,
Zijn liefde is de bron.

Liefde is de bron,
Hij laat nooit gaan wat ooit Zijn hand begon.
In Hem zijn wij bevrijd, Hij leeft in eeuwigheid,
Zijn liefde is de bron.

In Hem zijn wij bevrijd, Hij leeft in eeuwigheid,
Zijn liefde is de bron, is de bron.

Sjong dyn sang foar de sinne, ljurk

Maar we hebben meer mooie bijdragen voor Pasen. Pie Zeilstra stuurde de tekst op van het paaslied 'Sjong dyn sang foar de sinne, ljurk'. We hebben het in het verleden meerdere malen in de kerk gezongen, ook met het koor. De muziek moet u er nu even bij denken. Persoonlijk vind ik dit het meest ultieme paaslied voor ons Gaastmeeders, met om ons heen al die flinters, fisken, greiden, marren, wetter en wyn. PS. Als u bij het lezen last hebt van die rode kringeltjes onder de woorden, stel dan voor deze tekst de controletaal in op Fries.

Sjong dyn sang foar de sinne, ljurk
Do brune trûbadour.
Sjong foar flinters en fisken, ljurk
Greiden en marren oer.
Sjong alle loftten fol jûchhei
Sjong alle dagen ljocht.
Wetter en wyn dy sjonge mei
De kym dy tilt fan nocht.

Meitsje alle fûgels dronken, ljurk
En fiterje dyn koar.
Wa't jit gjin wize 3ennel jurk
Sjong do it harren foar.
Do bist in master as gjinien
Dyn siel is fan muzyk.
Wa hat foar God en minsken stean
Mei 'n kiel dyn kiel gelyk?

Sjong ek foar de minsken, ljurk
Besprongen fan de dea.
Sjong fan in ivige moarntiid, ljurk
Sjong do ús nachten rea.
Sjong dat de dea ferliezer is
En dat it libben wint.
Sjong dat it Peaske Peaske is
Dat hjoed Gods dei begjint.

Inne de Jong

Út it Fryske fersepaad. Dit fers is te finen oan it fytspaad tusken lens en Boalsert.

Spaardoosjes

De tijd is aangebroken om de inhoud van de spaardoosjes over te maken naar de diaconie! De eerste bijdragen zijn al binnen. U kunt:

- het gespaarde bedrag overmaken op de bankrekening van de diaconie, dat is NL 50 RABO 03 26 12 23 70 t.n.v. de heer Klaas van der Goot;
- het gespaarde geld in een enveloppe stoppen en in de bus doen bij Klaas van der Goot of bij mij (Anneke).

Over een week zal Klaas de balans opmaken en dan weten we hoeveel we kunnen bijdragen aan de duofiets voor de zorgboerderij van Jantina Reijenga. Op een later tijdstip gaan we er nog wel eens op bezoek om nader kennis te maken.

Bijdrage lezers

Nog één keer een oproep. Deze nieuwsbrief bestaat voor een belangrijk deel uit bijdragen van lezers. Die hebben we inmiddels ook buiten het dorp overigens. Omdat we nog wel even doorgaan met de nieuwsbrief, zou het mooi zijn als we nog wat meer bijdragen zouden ontvangen. Ik heb nog wel voorraad, maar we willen graag de creativiteit van zoveel mogelijk mensen aanboren. Zegt u nu zelf, het zijn toch allemaal schitterende foto's/liederen/gedichten/gebeden in deze nieuwsbrieven? Dus stuur een mail naar anneke@marsicht.fr als u iets te delen hebt. Er zijn twee voorwaarden: de bijdrage moet passend zijn in een nieuwsbrief van de kerk (wat niet betekent dat de inhoud religieus van aard moet zijn) en u moet het ermee eens zijn dat uw naam wordt vermeld. We zijn benieuwd!

Tot slot

Vanaf nu krijgt u de nieuwsbrief weer één keer per week, tenzij er bijzonderheden zijn. En dan wens ik u namens de kerkenraad hele mooie en zinvolle Paasdagen toe!

Anneke van Mourik