

## Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 17 april 2020

Als ik dit schrijf, zijn we in afwachting van de persconferentie van 21 april, de dag dat het kabinet bekend maakt of en zo ja welke coronamaatregelen we kunnen versoepelen. We kijken ernaar uit om weer iets meer vrijheid te krijgen, of we zijn misschien juist bang dat als we ons vrijer mogen bewegen, de risico's weer toenemen, bijvoorbeeld doordat te veel mensen deze kant op komen.

Wat in elk geval vrij zeker is, is dat we voorlopig geen kerkdiensten in de Pieltsjerke kunnen vieren. Zoals het er nu voorstaat, worden in elk geval tot en met Pinksteren (31 mei) de diensten nog uitgezonden vanuit de Mauritiuskerk in IJlst. Voorgangers uit de ring IJlst zullen de diensten leiden.



Zondag 19 april gaan ds. Dussie Hofstra uit IJlst en ds. Annelieke Warnar uit Heeg voor in de dienst. De liturgie is bijgevoegd.

Niet iedereen beschikt over internet. Als dat voor u geldt, maar als u wél beschikt over een smart-tv - een tv waar een datastick in kan - kunt u de diensten toch meemaken. Alle diensten worden namelijk op een datastick gezet. Als u daar belangstelling voor hebt, neemt u dan even contact op met Ludwine Andel, telefoon 0515 – 469506 of 06 41 83 33 19. Dan gaan we dat regelen!

### Schade

Steeds meer dringen ook vanuit ons dorp de verhalen door over de economische en financiële schade die de coronacrisis met zich meebrengt. Banen die verloren gaan, bedrijven met enorme omzetverliezen. Je voelt je er zo machteloos bij. En het klinkt misschien zo goedkoop: we leven mee, we denken aan jullie. Toch is dat het enige dat we nu kunnen doen: meeleven en bidden. Laten we dat deze week ook doen.

En laten we ook weer denken aan alle dorpsgenoten die in de zorg werken. Vaak in de ouderenzorg of thuiszorg, dus weinig beschermd. En toch doen ze het. Wat een helden.

In het gebed waar deze nieuwsbrief mee eindigt, komen al deze zaken samen. We leggen ze neer voor God, om zelf weer tot steun voor anderen te kunnen zijn.

### Lief en leed

Mw. Dieuwke van Netten wil graag iedereen bedanken die haar een kaart heeft gestuurd. En dat waren er nogal wat, soms wel vijf op een dag. Ze is er blij mee. Voor de zekerheid nog een keer het

adres: mw. D. van Netten – Visserman, Bloemkamp afd. Goudsbloem 28, Floridus Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward.

Deze keer willen we aandacht vragen voor twee andere mensen uit onze gemeente die in een zorginstelling verblijven en dus geen bezoek mogen ontvangen. Een kaart zou ook voor hen heel welkom zijn.

Mw. Klaske Leenstra – Fekkes woont in Marienacker. Het adres: Marienacker 1 119, 8711 CB Workum.

Houkje de Jong woont in Maeykehiem. Het adres: Bouwen 29, 8521 KN Sint Nicolaasga. De begeleiders van Houkje hebben haar moeder, Boukje de Jong – Renema, als Paasgroet een ontroerend filmpje gestuurd. Met toestemming van mem is het op de website van onze kerk geplaatst: [www.pkn-gaastmeer.nl](http://www.pkn-gaastmeer.nl).

Met Attie Bak gaat het heel langzaam de goede kant uit. Maar volledig herstel zal nog wel veel tijd vergen.

Afgelopen donderdag hebt u misschien de kerkklokken horen luiden en u hebt zich misschien afgevraagd wie er was overleden. Omdat u misschien die vraag nog steeds hebt en omdat het om openbare informatie gaat, meld ik u om wie het gaat: mw. Pietertje (Pyt) Attema – Bleeker uit Leeuwarden, 90 jaar oud. Haar schoonfamilie, Attema dus, is bij velen van u bekend van vroeger. Uiteraard wensen wij de nabestaanden Gods sterkte en troost toe.

### **Terugblik op Pasen**

We ontvingen veel dankbetuigingen voor de Paasgroet die we de dag voor Pasen hebben rondgebracht. Leuk om te merken dat mensen er blij van werden! Op onze beurt willen wij iedereen bedanken die eraan heeft meegewerkt: Coby Joustra voor het ontwerpen, Pie voor het kopiëren en Gerlof, Klaas, Sara, Riny/Ineke en mijzelf voor het rondbrengen.

Ook zeer welkom waren het liturgisch bloemstuk en de 'oude' Paaskaars. Die zijn bezorgd bij mensen die het heel moeilijk hebben op het moment. Voor de Paaskaars had Yme Jansen een bijzonder mooie standaard gemaakt. Er zijn zelfs mensen die vinden dat hij zijn roeping als designer heeft misgelopen.



Riny Visser maakte deze foto van de kerk op Paasmorgen: het witte kleed, de nieuwe Paaskaars, het liturgisch bloemstuk en natuurlijk het licht dat door het raam valt. Heel erg mooi! Een afzonderlijke foto van het bloemstuk staat op de website.

De Paasdienst in IJlst was wat mij betreft inderdaad feestelijk. U kunt de dienst nog terugkijken. Vergeet dan niet om het muzieklmpje 'What a wonderful world' te bekijken en te beluisteren. Word je vanzelf vrolijk van.

Nog meer moois met Pasen: klokgelui om 12.00 uur. Op de foto hieronder ziet u hoe Harm Jelle en Eling zich inspinnen. Het resultaat was ernaar: luistert u maar eens naar het filmpje op de website! Onze klok was niet de enige die werd geluid. Overal in het land beierden kerkklokken als signaal van kracht in deze tijd.



### **Kansbrief**

Elk jaar stuurt de gemeente Súdwest-Fryslân ons een aantal exemplaren van de Informatiebrief Kansen toe. Daarin staan regelingen opgesomd die bedoeld zijn voor mensen die moeilijk rond kunnen komen. Ook dit jaar kregen we deze informatiebrieven toegestuurd. Ze liggen in de hal van de kerk. Neemt u er rustig een mee. De brieven zijn blijkbaar gedrukt vóór de coronacrisis, want er is niets te lezen over regelingen voor mensen die door de crisis schade hebben opgelopen.

### **Spaardosjes duofiets**

U moet nog even geduld hebben voordat het totaalbedrag van de 40-dagenactie bekend wordt, want er komen nog steeds giften binnen. Maar dat het een mooi bedrag wordt, dat staat wel vast!

### **Leven**

Attie Bak stuurde een gedichtje toe uit het boek 'Zomaar voor jou - vrede en alle goeds' van Phil Bosmans.

Leven  
is dankbaar zijn  
voor het licht en de liefde  
voor de warmte en de tederheid  
in mensen en dingen  
zomaar gegeven.

Ze maakte er onderstaande foto bij. Schitterend.



### **Gebed**

We sluiten af met een gebed van Hans Stolp, toegestuurd door Froukje Hofstede.

U die liefde bent en van ons houdt,  
U bid ik om ontferming  
voor alle mensen die het zwaar hebben in deze tijd.

Omhul ons allen met een mantel van liefde,  
versterk het vertrouwen in ons  
dat U altijd bij ons bent, ook nu.

Laat mijn hart op U gericht mogen blijven,  
dan zal ik innerlijk rustig kunnen blijven  
en mij niet laten meeslepen door de stress en onrust.

Zegen het werk van artsen en verzorgenden.  
En dank U wel dat er zoveel mensen zijn  
die vol liefde anderen bijstaan en helpen.

Mijn God, ik leg in vol vertrouwen  
mijn onrustige hart in Uw handen.

Moge Uw liefde mij rust en vrede schenken.

Amen

Namens de kerkenraad,

Anneke van Mourik