

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 24 april 2020

Midden in alle narigheid beginnen we dit keer toch met iets moois.



Velen van u hebben deze brem denk ik al gezien of in elk geval geroken. Hij staat voor het huis van Joke Jebbink aan het Hellingpaed. Van Joke mocht ik een foto maken voor in de nieuwsbrief.

De bremstruik is meer dan manshoog en bloeit zoals u ziet uitbundig. En de geur... heerlijk. Kent u trouwens het Friese woord voor 'brem'? Ik wist het niet, maar Joke als plantenkenner en spreker van geef Frysk natuerlijk wel: bremerheide!

Stil

Inmiddels weten we welke versoepelingsmaatregelen het kabinet heeft genomen. De een vindt het een verstandig beleid, de ander niet, maar zeker is dat veel mensen zich steeds grotere zorgen beginnen te maken om hun (financiële) toekomst. Afgelopen week, toen het echt warm genoeg werd om buiten te zitten, viel het me opeens op hoe stil het was in onze tuin. In vorige jaren stroomde het terras van de Herberch altijd meteen vol als het mooi weer was, en dan hoorde je al die gezellige geluiden van genietende mensen. Nu was er helemaal niets. De Herberch kan niet starten. Hooguit wat afhaalgerechten (die overigens erg lekker zijn). En zo zijn er veel meer dorpsgenoten die fors worden geraakt door de coronamaatregelen.

Laten we vooral om elkaar blijven denken. En we hebben het in deze nieuwsbrief al vaker gezegd, maar als u behoefte hebt aan een gesprek over wat u bezighoudt: Ludwine Andel staat klaar. Bel haar op 06 41 83 33 19 of stuur een mail naar ludwinevanhoeven@gmail.com.

Kerkdiensten

We kunnen op dit moment nog niet zeggen wanneer we weer reguliere diensten kunnen houden. In elk geval tot en met Pinksteren gaan de online diensten in IJst door. Aanstaande zondag is Ludwine Andel een van de voorgangers. Het thema van de dienst, heel toepasselijk, is: 'Wie zorgt voor ons'? Met op de voorkant van de liturgie een hele mooie foto.

Nog even een technisch punt: het blijkt niet voor iedereen mogelijk te zijn om de diensten live te volgen. Dat schijnt aan de kwaliteit van de wiferverbinding te liggen. Maar wat in elk geval altijd lukt, is het achteraf bekijken of beluisteren van de dienst. Dus ga naar Kerkdienstgemist.nl of kerkomroep.nl, of kijk op onze website. Daar vindt u linkjes naar de diensten.



De anderhalvemetersamenleving zal ook de kerk nog langdurig raken. Ludwine heeft alvast in een deel van onze kerk uitgeprobeerd hoe het eruit ziet als kerkgangers 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. In het voorste gedeelte rechts op de foto staan oranje pylonen, daarachter kunnen nog meer mensen zitten natuurlijk, en links en boven ook. Maar is het genoeg? We zijn nog aan het puzzelen hoe we het straks gaan doen. Misschien een hagepreek? U hoort er nog van en ideeën voor een andere opstelling zijn welkom!

Zorgboerderij It Klokhús Idzegea en de duofiets

Jantina Reijenga woont met Jeroen Witteveen aan De Pôle in Gaastmeer, maar is ook het gezicht achter zorgboerderij It Klokhús in Idzegea. Jantina spaart voor een duofiets waarmee haar gasten samen met een begeleider die naast hen zit, kunnen fietsen. Dit jaar was de opbrengst van de spaardoosjesactie in de 40-dagentijd bestemd voor de aanschaf van zo'n duofiets. We hebben een recordbedrag van € 530 bij elkaar gebracht en de diaconie heeft het bedrag aangevuld tot € 600. Wat een geweldig resultaat! Jantina was er dan ook heel blij mee. Ludwine overhandigde haar de cheque op een mooie zonnige dag. De zorgboerderij is een tijdlang gesloten geweest in verband met de coronamaatregelen, maar juist deze week mocht Jantina weer langzaam opstarten.



De overhandiging ging natuurlijk nog op zijn corona's. Zie ook het korte filmpje op onze website www.pkn-gaastmeer.nl. De bewoners die te zien zijn op de foto en het filmpje hebben toestemming gegeven voor de opnames.

Later in het jaar, als het weer kan, zullen we nader kennismaken met Jantina en haar zorgboerderij.

Koningsdag en regeren

Ja... het dorpsontbijt op Koningsdag missen we nu ook. Gelukkig kunnen we nog gewoon oranje tompouces en slagroomsoezen bestellen bij de winkel.

Riny Visser en Ineke Veenstra stuurden een tekst toe die goed past bij deze dag. Ze lazen de tekst als bijschrift bij Prediker 10 vers 12 – 20. Prediker zegt daar dat wijze leiders - of het nu koningen zijn of regeringen - leiders zijn die niet aan eigen plezier denken maar die aan de slag gaan om problemen op te lossen. Dit is de tekst:

De overheid

Prediker ziet het belang van de gave van zelfbeheersing en ingetogenheid waar het gezagsdragers betreft. Gezegend zijn we als degenen die boven ons gesteld zijn het beste voorhebben met hun onderdanen. Onze koning nodigde op zijn vijftigste verjaardag mensen uit het volk uit in het paleis aan een staatsbanket. Een gebaar waarmee hij onderstreepte zich als koning van het hele volk te zien. Wij zien niet graag machthebbers die zich te buiten gaan aan buitensporige feesten ten koste van een arme bevolking. Zeg er niets kwaads over, want de oren van de geheime dienst reiken ver. Dat advies van Prediker kun je inderdaad beter opvolgen bij totalitaire regimes, wil je niet van je bed gelicht worden. We mogen God wel danken dat wij niet onder zo'n regime leven.

Werkzaamheden

Als u het paadje tussen de pastorie en de kerk langsloopt, zult u zien dat de bergchokken achter de oude kosterswoning in de steigers staan. Vrijwilligers zijn hard bezig om het dak van de hokken te repareren en het achterste hok te vergroten. Daar weer achter komt er een terrasje speciaal voor de kosterswoning. De tuin achter de pastorie wordt afgesloten. De vaste huurders van de kosterswoning krijgen op deze manier wat meer en betere bergruimte en er ontstaat meer privacy voor de bewoners van de kosterswoning, maar ook voor de huurders van de Pondok en de bewoners van de pastorie.



Als u toch even langsloopt om de werkzaamheden met eigen ogen te zien, vergeet niet om ook even een blik over de heg op het kerkhof te werpen. Vindt u ook niet dat het er weer keurig verzorgd uitziet? Ook al het werk van vrijwilligers. Twee van hen hebben nu op zich genomen om het grasmaaien te coördineren, zodat we zeker weten dat er tijdig wordt gemaaid.

Ik zou dolgraag namen noemen, want het is geweldig hoe iedereen aan de slag is. Maar niet iedereen stelt dat op prijs en bovendien: wie vergeet ik dan te noemen? Maar onze dank is er niet minder groot om. DANK!!!

Lief en leed

De revalidatie van mw. Dieuwke van Netten is zo voorspoedig verlopen dat ze vandaag (vrijdag) weer naar huis mag. Welkom terug in het dorp! We wensen haar een goed verder herstel toe.

Groet van Ulrike Arnold

Misschien zet de titel u al even op het spoor, want wat u hier ziet is de rivier de Ruhr. De kerk is de Marktkerk van de wijk Kettwig in Essen. Ulrike heeft de foto's genomen vanuit haar woning. En de zwarte stip is geen ufo maar een raamdecoratie die Ulrike en Ekie hebben gemaakt.



Ulrike stuurde ook een groet mee, en met die groet willen we deze week de nieuwsbrief afsluiten. Ze schrijft (in het Nederlands!)

Lieve Gaastmeeders,

Helaas ging mijn bezoekje aan Gaastmeer met Pasen vanwege de coronapandemie niet door. Maar ik denk zo vaak aan jullie en ik ben blij dat ik de nieuwsbrief van de kerk en de Praatmar mag ontvangen en mee kan kijken naar de diensten vanuit IJlst op kerkdienstgemist.nl. Hartelijk bedankt daarvoor!

Deze tijden zijn moeilijk voor iedereen in heel Europa. Maar toch leven wij in vrijheid en onze vriendschapsband verbindt ons met elkaar via de moderne communicatiemiddelen. We voelen dat we dichtbij elkaar zijn, vaak met veel minder dan 1,5 meter.

Ik heb heimwee naar Gaastmeer en mijn auto moet nog een poosje met winterbanden blijven rijden omdat de zomerbanden bij Pieter in de garage staan.

Hartelijke groetjes tot (?) . . . (komt zeker)! Oant sjen!

Veel gezondheid voor jullie allemaal gewenst!

Ulrike Arnold

vanuit Essen in Duitsland (vriendin van Sander Drost, die sinds 2003 op Hellingpaed 21 woonde en anderhalf jaar geleden overleden is)

Volgende week een nieuwe nieuwsbrief!

Namens de kerkenraad, Anneke van Mourik