

Kerk na 1 juni

Nou, de kogel is door de kerk (leuke woordspeling toch?):

We beginnen niet eerder dan 1 september weer met diensten in Gaastmeer. De kerkenraad heeft dat op 8 juni met pijn in het hart besloten, want natuurlijk: hoe eerder we weer kunnen beginnen, hoe beter het is. En vanaf juni zouden we weer met maximaal 30 mensen een dienst kunnen houden, vanaf juli met maximaal 100. Waarom dan toch wachten?



- Hoewel de verspreiding van het virus onder controle lijkt, blijft het een risico om bijeenkomsten te organiseren, hoeveel maatregelen je ook neemt. Als kerkenraad dragen we hierin een grote verantwoordelijkheid. We zouden nooit op ons geweten willen hebben dat mensen ziek worden of erger door een besmetting in onze kerk.
- Het aantal plaatsen dat in de kerk beschikbaar is als je de 1,5 meter wilt aanhouden, valt niet mee. Dat komt mede door een nieuw voorschrift, waardoor het in onze kerk bijna niet mogelijk is dat mensen op de kreek gaan zitten: je moet dan namelijk minimaal 1,5 meter van de balustrade af zitten. Per saldo kunnen er zo'n 25 – 30 mensen in onze kerk zitten, en dat is dan inclusief voorganger, ouderling van dienst, diakenen, koster en organist. Dat is zeker zomers met de vakantiegasten te weinig. Je moet dan een onsympathiek systeem van loten of toegang weigeren gaan hanteren. Zo wil je geen kerk zijn.
- Het blijkt dat niet alle voorgangers het al vertrouwd vinden om in een fysieke dienst voor te gaan. Daardoor vallen er gaten in het rooster en die zijn in de zomer bijna niet op te vullen, zelfs niet door ónze preekvoorzienster.
- De fysieke diensten zullen niet hetzelfde zijn als vroeger: we zitten ver van elkaar, we kunnen nog niet zingen.
- De online diensten worden breed gewaardeerd als een alternatief voor de fysieke diensten.

Wat doen we wél?

Natuurlijk gaan we gewoon verder met de voorbereidingen voor als we weer kunnen starten. Een verplicht concept-gebruiksplan staat inmiddels op de website www.pkn-gaastmeer.nl.

Wiebs Leenstra maakt een speciale plattegrond van de kerk, zodat we de zitplaatsen kunnen intekenen.

De samenwerking in de ring bij de online diensten wordt voortgezet. In de kerk van IJlst wordt proefgedraaid met wat meer mensen in de kerk, en de afspraak is dat predikanten die voorgaan in een dienst, een paar gemeenteleden mogen uitnodigen. Voor Gaastmeer betekent dit dat op 26 juli en 9 augustus een kleine delegatie naar IJlst 'mag', want dan is Ludwine een van de voorgangers. Hebt u zin om een keer te gaan, stuurt u dan even een mailtje naar anneke@marsicht.fr. Welkom! Op de andere zondagen is er namens ons steeds één persoon aanwezig in IJlst, meestal een ambtsdrager.

Verder willen we deze zomer in elk geval één dienst in de open lucht organiseren, waarschijnlijk op 16 augustus. Meer nieuws daarover volgt nog.



En ten slotte gaan we deze zomer **tuingsprekken** organiseren. Tuingsprekken? Ja. Dat zijn informele gesprekken voor iedereen – kerklid of niet - die graag weer eens meerdere dorpsgenoten tegelijk wil ontmoeten. De belangrijkste thema's zijn dan ook ontmoeting, terugzien op de afgelopen tijd en vooruitzien naar de komende tijd. We zijn op het idee gekomen omdat er elders heel goede ervaringen mee zijn opgedaan. We kunnen ons zomaar voorstellen dat we ook hier in Gaastmeer weer eens behoefte hebben aan ontmoeting in een groep. Ludwine Andel zal de gesprekken leiden en zorgen voor een passende opening en afsluiting.

We houden de gesprekken in principe bij iemand in de tuin, maar bij slecht weer zoeken we een andere locatie. We zorgen ervoor dat iedereen 1,5 meter afstand kan houden. Daarom kunnen er per keer maximaal zes personen meedoen. We beginnen na de vakantie van Ludwine.

Data:

- Donderdag 16 juli van 19.30 – uiterlijk 21.00 uur
- Dinsdag 21 juli van 10.00 – uiterlijk 11.30 uur
- Donderdag 23 juli van 19.30 – uiterlijk 21.00 uur
- Dinsdag 28 juli van 10.00 – uiterlijk 11.30 uur
- Donderdag 30 juli van 19.30 – uiterlijk 21.00 uur
- Dinsdag 4 augustus van 10.00 – uiterlijk 11.30 uur
- Donderdag 6 augustus van 19.30 – uiterlijk 21.00 uur
- Dinsdag 11 augustus van 10.00 – uiterlijk 11.30 uur
- Donderdag **20** augustus van 19.30 – uiterlijk 21.00 uur (let op: we slaan dus een week over)
- Dinsdag 25 augustus van 10.00 – uiterlijk 11.30 uur

Wilt u meedoen? Stuur dan een mailtje naar anneke@marsicht.frl. Geef aan welke data u schikken. Ik maak dan een indeling en nodig u per mail uit. Of we alle data gaan gebruiken, hangt af van het aantal aanmeldingen. Wilt u ook aangeven of u uw tuin beschikbaar wilt stellen? Hij moet natuurlijk wel groot genoeg zijn voor zeven personen op 1,5 meter van elkaar in een kring. Moet toch lukken in Gaastmeer om voldoende tuinen te vinden? Beschikt u niet over mail? Dan kunt u natuurlijk ook een briefje bij mij in de bus doen.

Online diensten

Aanstaande zondag gaan Rob Bergsma – jeugdwerker uit Jutrijp-Hommerts – en ds. Annelieke Warnar uit Heeg voor in de dienst. Het thema: 'De oogst is groot'.

Vorige week was het thema 'Dans maar mee'. Het thema inspireerde Willem Wendelaar Bonga om een filmpje op de website www.pkn-gaastmeer.nl te zetten: 'Dûnsje yn de Pieltsjerke'. U kunt het vinden op de pagina mensen → dûmny, en dan iets naar beneden scrollen. Zó leuk. Vooral die buiging aan het eind.

Wel en wee

Als alles goed gaat, komt de heer Gerrit Renema van de Kaepwei volgende week weer thuis na zijn revalidatie in Bloemkamp. We wensen hem thuis een voorspoedig verder herstel toe en we hopen hem snel weer eens in het dorp te zien.

Misschien had u het al gehoord, maar Wander Bruinsma is deze week opgenomen in het ziekenhuis in Sneek. We begrepen dat hij gelukkig de moed erin houdt en we hopen dat hij niet al te lang in het ziekenhuis hoeft te blijven.

Alle zieken en mensen die het anderszins moeilijk hebben, wensen wij veel kracht toe. Gods kracht, die altijd met u meegaat.

Gaastmeer bij nacht

Een prachtige foto vind ik dit.

De inzender, Klaas van der Goot, gaf de foto de titel 'Gaastmeer bij nacht'.

Ik heb de foto een beetje vergroot, dan kunt u het beter zien. De maan is grotendeels verscholen achter een wolk, maar je ziet nog net een klein stukje. En dat kleine stukje maan maakt toch het verschil. Het zet de randen van de wolken eromheen in het licht.

Met andere woorden: om licht te verspreiden, hoef je geen stralende zon of zelfs geen volle maan te zijn. Een klein beetje licht straalt al af op anderen.



Puzzel

Behalve de nieuwsbrief en de liturgie vindt u deze week ook een Bijbelse puzzel in uw mail. En u kunt er ook nog een prijs mee winnen. U hebt wel concurrentie, want de hele ring is uitgenodigd om mee te doen. U kunt uw oplossing sturen naar Ingrid Jutte uit IJlst. De contactgegevens staan boven de puzzel. Uiterlijk 22 juni moet uw oplossing bij haar binnen zijn. Aan de slag dus!

Tot slot

Ludwine is de komende week nog aanwezig. Daarna zullen we het even zonder haar moeten doen, maar op 13 juli start ze weer, vast en zeker vol goede moed voor het nieuwe werkjaar. U kunt contact opnemen met Piet Visser of Anneke van Mourik als u tijdens de afwezigheid van Ludwine een pastor wilt spreken. Wij kunnen dan contact voor u leggen.

Met een groet namens de kerkenraad,

Anneke van Mourik