

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 3 juli 2020

Zingen in de kerk

'Zingen in de kerk.... Het mag weer!' las ik ergens. Maar dat ligt toch iets genuanceerder. De landelijke werkgroep Zingen in de kerk heeft deze week haar advies uitgebracht. De werkgroep constateert dat het RIVM weinig risico's ziet, maar dat Duitse en Amerikaanse onderzoekers wél risico's aantonen. De werkgroep heeft een analyse gemaakt van de besmettingen wereldwijd en vervolgens de Duits-Amerikaanse lijn gekozen. Wel risico's dus. Vervolgens maakt de werkgroep onderscheid tussen grote, middelgrote en kleine kerken. In grote kerken is het risico klein. In middelgrote hangt het mede af van de ventilatie, en in kleine kerken 'kan eigenlijk niet veilig gezongen worden', aldus de werkgroep. Drie maal raden tot welke categorie onze kerk behoort.

Vanaf 8 juli komt er een website beschikbaar waarop je kunt invullen hoe groot je kerk is en welke ventilatietechniek je toepast. Dan wordt het risico automatisch uitgerekend. Nu hebben wij weliswaar de luikjes vooraan in de kerk nu altijd openstaan, en de deur kan eventueel open blijven, maar om nu te spreken van ventilatietechniek.....

Kortom, we moeten hier nog maar eens heel goed over nadenken. De werkgroep geeft aan dat er nog wel enige bescherming te verwachten is van mondkapjes. Tijdens het zingen, inderdaad.



Online diensten

Het is gelukkig nog geen september en we gaan dus nog even door met de online diensten. Was ik toch mooi in de war vorige week, toen ik schreef dat er live muziek zou zijn in de dienst van 28 juni. Er stond toch duidelijk dat het muziekfilmpjes zouden zijn, en dat waren het dus ook. Maar wat een optreden! Twee geschoolde zangers, Weltje de Boer en pastoor Peter van der Weide, met pianobegeleiding van Sierk Hondema. Opgenomen in de kerk van IJlst, en ach, we kijken toch mee via het scherm, dus het verschil is niet zo groot. En het klonk prachtig: Bach, Greene en Händel. Zo leuk ook dat er een heuse katholieke pastoor zomaar in een protestantse kerk staat te zingen. Echt de moeite waard om nog eens terug te luisteren, en dat geldt trouwens ook voor de rest van de dienst. Ik zeg het nog maar een keer: u kunt de dienst gemakkelijk terugzien via www.pkn-gaastmeer.nl.

Op 5 juli gaan ds. Froukje de Hoop uit Jutrijp-Hommerts en ds. Dussie Hofstra uit IJlst voor in de dienst. **We kregen de vraag of er wat mensen vanuit Gaastmeer aanwezig zouden kunnen zijn, dus als u zin hebt: om 9.30 in de Mauritiuskerk.** Misschien alweer mét zingen!

Nog meer peaskeblommen

Vorige week stond er in de nieuwsbrief een foto met de bloemen die waren opgekomen uit het bloemzaad dat we met Pasen hadden uitgedeeld. Klaas van der Goot stuurde de foto op.

Maar er zijn meer resultaten. Hiernaast de foto die Neeltje Ykema gemaakt heeft van het resultaat bij hen in de tuin. Mooi Neeltje, dat geel en wit met dat rood van de klapprozen!

En bij een rondje door het dorp zag ik ook een paar mooie perkjes, zoals bij Willem en Martha Gaillard op de Pôle.



Wel en wee

Nog even het adres voor kaarten aan Wander Bruinsma: Bloemkamp afdeling Goudsbloem kamer 5, Floridus Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward. Ik heb momenteel geen nieuws over zijn gezondheid.

Grietje (Leenstra –) Brouwer is verhuisd naar Reafinne 19, 8614 AH Oudega. Ze blijft gewoon lid van onze kerkgemeente en daar zijn wij natuurlijk heel blij mee.

We zijn in gedachten bij iedereen die het moeilijk heeft.

	<p>In Jozua 1:9 staat een mooie tekst:</p> <p><i>Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.</i></p>
---	---

Taizé

Riny Visser en Ineke Feenstra krijgen regelmatig de liturgie van Taizévieringen in Deventer toegestuurd. Op hun beurt sturen zij die door aan anderen in Gaastmeer. Dit keer in de nieuwsbrief iets meer informatie over Taizé en een paar voorbeelden die ik uit de liturgieën heb gehaald.

Een Taizéviering is anders dan een 'gewone' zondagse viering. Het is een viering waarin speciale Taizéliederen, stiltemomenten en schriftlezingen elkaar afwisselen. In een Taizéviering word je uitgenodigd om stil te worden, na te denken over de bronnen van je geloof en vervolgens de ontmoeting met God te zoeken. Er is gewoonlijk geen preek, en vaak is er ook geen voorganger. Taizé is niet gebonden aan een kerkgenootschap: zowel katholieke als protestantse kerken bieden ruimte aan Taizévieringen.

De gemeenschap van Taizé is een internationale, oecumenische gemeenschap van ongeveer honderd broeders, gevestigd in het gelijknamige plaatsje in Frankrijk. De broeders komen uit bijna dertig verschillende landen. Eenheid onder de christenen is een belangrijk thema voor hen.

In de loop der jaren is Taizé uitgegroeid tot een belangrijke christelijke ontmoetingsplek voor jongeren. Jongeren uit de hele wereld komen bij elkaar. Ieder jaar komen er enkele duizenden uit Nederland. Ook uit onze ring hebben de laatste jaren jongeren aan de Taizé-ontmoetingen deelgenomen.

Een goede manier om kennis te maken met Taizé is beluisteren van de liederen. U kent er vast wel een paar. Ons eigen koor Gaudete heeft er heel wat op het repertoire staan. De bedoeling is om de – vaak korte en eenvoudige – liederen meerdere malen achter elkaar te zingen, om er op die manier een meditatief element in te brengen. Een van de bekendste Taizéliederen is dit:

Lied 12: Bless the Lord my soul

The image shows a musical score for the song 'Bless the Lord my soul'. It consists of two systems of music, each with a vocal line and a piano accompaniment line. The first system has the lyrics: 'Bless the Lord, my soul, and bless God's ho - ly name.' and 'Prijs de Heer mijn ziel, en prijs zijn heil - ge naam.' The second system has the lyrics: 'Bless the Lord, my soul, who leads me in - to life.' and 'Prijs de Heer mijn ziel, die mij het le - ven geeft.' The music is in a simple, meditative style with a clear melody and accompaniment.

Wilt u weten hoe het ook alweer klinkt? Er staan vele versies op internet. Een hele mooie hoorde ik via <https://www.youtube.com/watch?v=t4Svh-9ohg4>.

Een ander voorbeeld van een Taizélied is het lied 'Blessing', gezongen door Carol Ann Barrows. U vindt het op https://www.youtube.com/watch?v=q2aH_cc2Zsg. De tekst van het eerste vers luidt: Moge de zegen van God op ons rusten. Moge Zijn vrede bij u blijven. Moge Zijn aanwezigheid ons hart verlichten. Nu en voor altijd.

En dan tot slot, uit het Stiltedagboek van Mirjam van de Vegt:

Hopend op meer dan dit
Hopend op geluk
Een lachwekkende, ontroerende bloesem
Die mijn hart verlicht.
Iedere ochtend een kans
Iedere avond een aanloop
Naar later. Of is het naar nu???

En elke dag opnieuw
Verwacht ik dat U er bent
Dat U zich laat zien
En als ik U niet zie
Dan weet ik tot in mijn polsslag En toch!!!!

Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik