

**Muziekfilmpje:** 'Gij hebt met uw brede gebaren' - lied 765

**Overdenking:** 'Graan en Onkruid'

**Meditatief orgelspel**

**Er worden drie lichtjes aangestoken**

*Tijdens het aansteken van de kaarsjes speelt de organist: Ubi caritas*

**Gebeden**, afgesloten met muziekfilmpje 'God fan fier en hein ús Heit'

**Afkondiging van het collectedoel**

In de maanden juli en augustus 2020 wordt er gecollecteerd voor het lokale werk van de deelnemende diaconieën.  
Bankrekeningnr. diaconie IJlst: **NL48 RABO 0326 1042 67**  
De collecte-opbrengst wordt verdeeld onder de deelnemende diaconieën.

**Zingen: Lied 713: 1, 2 en 5**

1. Wij moeten Gode zingen  
halleluja,  
om alle goede dingen  
halleluja,  
al zijn wij vreemdelingen  
in schande en in scha,  
Gij zendt uw zegeningen  
halleluja.
2. Hij schenkt de levensadem,  
Hij geeft de levensgeest,  
in schande en in schade  
is Hij nabij geweest,  
aan al wie Hem aanbaden,  
aan ieder die Hem vreest,  
komt Hij, de Heer, te stade,  
de minsten allermeest.
5. Wij moeten Gode zingen  
halleluja,  
de Heer van alle dingen  
die leeft in gloria,  
met alle stervelingen,  
niets komt zijn eer te na,  
wij moeten Gode zingen  
halleluja.

**Zegen**



**Zondag 19 juli 2020**  
**9.30 uur**

Onlinedienst vanuit de  
Mauritiuskerk in IJlst

**Thema: 'Graan en Onkruid'**

**Matteüs 13: 24-30**



*M.m.v.*

*Ds. Annelieke Warnar, Heeg*

*Ds. Dussie Hofstra, IJlst*

*Organist: Jan Willem Obbink, Sneek*

*In verbondenheid met Protestantse Gemeenten Oudega e.o.,  
Gaastmeer, Jutrijp-Hommerts en Oosthem-Abbega-Folsgare*

Voor de dienst is er **orgelspel**

Aanwezigen komen binnen en gaan op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar zitten

### **Binnenkomst ambtsdragers**

**Welkom en mededelingen** door de ouderling van dienst

**Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken**

**Muziekfilmpje:** 'Wat houd ik van uw huis' - Psalmen van nu 84

### **Votum en Groet**

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

**Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft**

V: Die trouw is - in tijd en eeuwigheid

**Allen: En die het werk van zijn hand niet loslaat**

V: Genade en vrede in overvloed

**Allen: Amen**

### **Gebed**

**Zingen:** Loflied Iona 7: 1 en 4

- |  |  |
|--|--|
| 1. Wonderwereld, vol geheimen,<br>schepping van God,<br>al wat ons verbaast, verbijstert,<br>leeft van uw zorg:<br>vormen, kleuren, klank te over,<br>tastbaar weefsel, veelbelovend,<br>alles wat ons hart verover,<br>schepping van God. | 4. Gods gerechtigheid en vrede<br>gaan hand in hand,<br>durf te leven hier beneden,<br>al is 't riskant:<br>liefde van de liefste lippen,<br>liefde tegen alle klippen,<br>liefde liggend in een kribbe<br>liefde houdt stand. |
|--|--|

**Leefregel:** 1 Korintiërs 4: 4-5

*[4] Ik ben me weliswaar van geen kwaad bewust, maar dat betekent niet dat mij niets ten laste kan worden gelegd. Het is de*

*Heer die over mij oordeelt. [5] Houd dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt.*

**Zingen:** Lied 680: 1, 2 en 4

1. Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods,  
daal neder waar Gij wordt verwacht.  
Verschijn, Lichtengel, in de nacht  
van onze geest, verward en trots.
  
2. Waar Gij niet zijt, is het bestaan,  
is alle denken, alle doen  
zo leeg en woest, zo dood, als toen  
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.
  
4. Hoor, Heilige Geest, wij roepen U!  
Kom, wees aanwezig in het woord;  
wek onze geest, opdat hij hoort,  
wek ons tot leven, hier en nu.

**Bijbellezing:** Matteüs 13: 24-30

*[24] Hij hield hun een andere gelijkenis voor: 'Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. [25] Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. [26] Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. [27] De knechten kwamen de heer des huizes vragen: "Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?" [28] Hij antwoordde: "Dat is het werk van een vijand." De knechten zeiden tegen hem: "Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden?" [29] Hij antwoordde: "Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan los-trekken. [30] Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: 'Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.'"*