

## Gebeden

### Afkondiging van het collectedoel

In de maanden juli en augustus 2020 wordt er gecollecteerd voor het lokale werk van de deelnemende diaconieën, zoals b.v. de giften aan de voedselbank, het welzijnswerk ouderen en andere lokale doelen.

Bankrekeningnr. diaconie IJlst: **NL48 RABO 0326 1042 67**  
De collecte-opbrengst zal verdeeld worden onder de deelnemende diaconieën.

**Zingen:** Evangelische Liedbundel 79: 1, 2 en 3

1. Vrede zij U, vrede zij u.  
Gelijk Mij de Vader zond,  
zend Ik ook u.  
Vrede zij u, vrede zij u,  
Gelijk Mij de Vader zond,  
zend Ik ook u.
2. Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.  
Mijn Woord moet in u zijn,  
dat maakt u vrij.  
Blijf in mijn vrede, blijf in Mij.  
Mijn Woord moet in u zijn,  
dat maakt u vrij.
3. Ontvangt mijn Geest, heilige Geest.  
Hij zal u leiden,  
weest niet bevreesd.  
Ontvang Mijn Geest, heilige Geest.  
Hij zal u leiden,  
wees niet bevreesd.

## Zegen



**Zondag 2 augustus 2020**  
**9.30 uur**

Onlinedienst vanuit de  
Mauritiuskerk in IJlst

**Thema: 'Jezus, alleen'**

**Matteüs 7: 15-23**



*M.m.v.*

*Jeugdwerker Rob Bergsma, Jutrijp-Hommerts*

*Ds. Annelieke Warnar, Heeg*

*Organist: Ludwin Hiemstra, Offingawier*

*Muzikale medewerking: Rob Bergsma (gitaar) en Anna Hoekstra (zang)*

*In verbondenheid met de Protestantse Gemeenten Oudega e.o., Oosthem-Abbega-Folsgare, Gaastmeer en IJlst*

Voor de dienst is er **orgelspel**

Aanwezigen komen binnen en gaan op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar zitten

### **Binnenkomst ambtsdragers**

**Welkom en mededelingen** door de ouderling van dienst

### **Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken**

**Muziek:** Anna Hoekstra en Rob Bergsma zingen 'Met open armen'

### **Votum en Groet**

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

**Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft**

V: Die trouw is - in tijd en eeuwigheid

**Allen: En die het werk van zijn hand niet loslaat**

V: Genade en vrede in overvloed

**Allen: Amen**

### **Gebed**

**Zingen:** Psalm 103: 1 en 3

**Leefregel:** Kolossenzen 3: 12-17

*Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleeft u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en*

*liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.*

**Zingen:** Lied 838: 1 en 4

**Bijbellezing:** Matteüs 7: 15-23

*Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet iedereen die "Heer, Heer" tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: "Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?" En dan zal ik hun rechtuit zeggen: "Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!"*

**Muziekfilmpje:** Lied 835: 1, 2 en 4 - 'Jezus, ga ons voor'

**Overdenking:** 'Jezus, alleen'

**Muziek:** Anna Hoekstra en Rob Bergsma zingen 'Jezus alleen, ik bouw op Hem'

**Er worden drie lichtjes aangestoken**

*Tijdens het aansteken van de kaarsjes speelt de organist: Ubi caritas*