

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 21 augustus 2020

Openluchtviering zondag 16 augustus

Het was zo'n ochtend waarop alles klopte. De schitterende natuur bij It Piel, het mooie weer – niet te warm en niet te veel wind -, de muziek, de woorden, alles. Je kunt het ook kort samenvatten: God was héél dichtbij. En aan de reacties te horen heeft u de dienst enorm gewaardeerd, net als het koffiedrinken na afloop. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, want het was toch wel spannend. Gelukkig was de techniek perfect verzorgd, dat maakte het een stuk relaxter. En wat werden we verwend met orgelspel vooraf en begeleiding door de kopergroep. Dank aan iedereen, ook voor het neerzetten van extra stoelen voor wie geen stoel mee kon nemen, voor het verzorgen van de vrolijke liturgieën, het maken van foto's en wat al niet. Ook de gemeente SWF droeg een steentje bij door geen leges te vragen voor de ontheffing van het geluidsverbod.

De belangstelling overtrof al onze verwachtingen. Maar liefst tachtig mensen zaten er op het terrein op stoeltjes (en één golfkarretje), nog afgezien van de mensen die op de omliggende percelen kwamen meeluisteren. Mensen uit het dorp - wel of geen kerklid - maar ook mensen uit omliggende dorpen en vakantiegangers. Wat fijn dat we op deze manier zoveel mensen iets hebben kunnen bieden. Wat ook fijn was: de opbrengst van de collectes. Alle records gebroken! De collecte voor de kerk bracht € 170,60 op en de collecte voor de slachtoffers van de ramp in Beiroet zelfs € 239,35.

Maar wat praat ik hier eigenlijk? Ik zou zeggen: bekijkt u het zelf maar, op www.pkn-gaastmeer.nl, waar onze webmaster een prachtige foto/film-impressie heeft geplaatst. Bekijk ook de zwemcapaciteiten van onze pastor.



En vergeet niet om ook de geluidsopname van Ochtendstemming uit Peer Gynt van Edvard Grieg op de website aan te klikken. U weet wel, dat muziekstuk dat velen van u met de ogen dicht hebben beluisterd, de zachte wind in het gezicht en de geur van gras in de neus. Op de website staan bij het muziekstuk ook een paar passende foto's die u misschien ook eerder in de nieuwsbrief hebt gezien.

Online vieringen

Op zondag 23 augustus en zondag 30 augustus zijn er nog gezamenlijke online diensten in IJlst. Aan de dienst van 30 augustus werken alle voorgangers mee die tot nog toe ook hebben meegewerkt. Dat wordt dus ook al iets bijzonders. Wie een van deze diensten wil bijwonen, is welkom. Aanmelden is niet meer nodig. Afstand houden wel natuurlijk. Maar u kunt ook kijken via www.kerkdienstgemist.nl.

Openluchtviering 6 september

Meer nieuws komt nog wel in de komende nieuwsbrieven en via posters in het dorp, maar noteert u alvast de openluchtviering van 6 september. Net als 16 augustus beginnen we om 10.00 uur, bij goed weer opnieuw op het terrein bij It Piel. Dit keer hebben we zelfs een heuse slechtweerlocatie: de schuur van de Flapperpleats. De nieuwe eigenaar van de pleats van Domien en Teatske Flapper stelt graag de schuur beschikbaar. Geweldig toch?

Vieringen vanaf 13 september

Op 24 augustus komt de kerkenraad bij elkaar om de punten op de i te zetten voor de vieringen in onze eigen Pieltsjerke vanaf 13 september. We kijken ernaar uit!

Herinnering: kinderbijbels uit het lokaal

Zo te zien zijn er nog weinig kinderbijbels uit het lokaal weggehaald. Omdat de verbouwing al op 7 september begint, nog even een herinnering: destijds heeft een aantal van u kinderbijbels in het lokaal neergezet, maar vanwege de verbouwing moeten die er nu weg. De vraag is dan ook of u ze weer op wilt halen. Voor de kinderbijbels die niet opgehaald zijn, zoekt de kerkenraad zelf een bestemming.

Ik zag dat ook de tafel en het wandkleed nog in het lokaal aanwezig waren. Wie heeft belangstelling?

Wel en wee

Bart van der Meer van de Munkedyk heeft bij tuinwerkzaamheden ernstige verwondingen aan zijn handen opgelopen. Hij is in Groningen geopereerd en het lijkt op zich de goede kant op te gaan, maar er is nog een lange weg te gaan. Ook het revalidatietraject van Betty Bongers is niet eenvoudig. De hitte van de afgelopen tijd werkt natuurlijk ook niet mee als je buiten loopoefeningen moet doen. Goed nieuws: de operatie van Rinze jr. van de Wielyd is zonder complicaties verlopen. Wat een opluchting. En meer goed nieuws: Wander hebben we met rollator én begeleiding (leve Kwyk!) alweer in het dorp gesignaleerd.

En verder weten we van dorpsgenoten die te maken hebben met het overlijden of ernstige ziekte van naaste familie, en van dorpsgenoten die zelf een operatie moeten ondergaan. Anderen hebben langdurig zorgen over familie of over de eigen gezondheid.



God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.

Met deze woorden uit psalm 46 denken wij aan alle mensen die het moeilijk hebben. Dat zij het zó mogen ervaren, in alle narigheid van nu.

Foto van vroeger

“Hier heb ik nog een foto van heel lang geleden. Maar als ik blijf kijken, dan wordt het weer heden.” Zo begint een lied van Rob de Nijs over herinneringen aan een warme en veilige jeugd. U kunt nu via een link op www.pkn-gaastmeer.nl het lied ook horen, gezongen door Klaas van der Goot. Een lied waarmee hij een gevoelige snaar raakt.

Een zegen

Froukje Hofstede vond een hele mooie zegenbede en stuurde die op voor de nieuwsbrief.

Met vrede gegroet en gezegend met licht

Voor wie zoeken in de stilte
Naar een vuur voor hart en handen:
Met vrede gegroet en gezegend met licht.

Voor wie zingen op Gods adem
van de hoop die niet zal doven:
Met vrede gegroet en gezegend met licht.

Voor wie roepen om vrede,
van gerechtigheid dromen:
Met vrede gegroet en gezegend met licht.

Voor wie wachten in vertrouwen
dat de liefde zal blijven:
Met vrede gegroet en gezegend met licht.

Het licht van God gaat over U op.
De zon van Zijn vrede als een nieuwe dag.
Met vrede gegroet en gezegend met licht.



Tot slot

Volgende week weer een nieuwsbrief.

Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik