

Slotlied: Liefste Lied van Overzee 2,15: 1, 2 en 3

1. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.
2. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.
3. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

Zegen: V: In ons hart en in ons huis
Allen: DE ZEGEN VAN GOD
V: In ons komen en in ons gaan
Allen: DE VREDE VAN GOD
V: In ons leven, op onze zoektocht
Allen: DE LIEFDE VAN GOD
V: Bij het einde, nieuw begin
**Allen: DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN,
THUIS TE BRENGEN**
(gezongen amen apostolische geloofsbelijdenis)

Volgende week zondag, 6 september, bent u weer van harte welkom in de Mauritiuskerk. Het wordt een Fryske tsjinst met als voorganger dhr. Herke Giliam uit Parrega.

U hoeft u vooraf **niet** aan te melden!

Wel is er een inschrijving van naam en telefoonnummer op de lijst voor de dienst.



Zondag 30 augustus 2020
9.30 uur

Onlinedienst vanuit de
Mauritiuskerk in IJlst

Thema: 'Ynsicht jout Romsicht'

Psalm 73: 1-28



M.m.v.
Ds. Froukje de Hoop, Jutrijp-Hommerts
Ds. Annelieke Warnar, Heeg
Ds. Dussie Hofstra, IJlst
Kerkelijk werker Ludwine Andel, Gaastmeer
Organist: Ludwin Hiemstra, Offingawier
In verbondenheid met de Protestantse Gemeenten Oudega e.o.,
en Oosthem-Abbega-Folsgare

Voor de dienst is er **orgelspel**

Aanwezigen komen binnen en gaan op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar zitten

Binnenkomst ambtsdragers

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken

Zingen: Psalm 27: 1 en 2

1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!
- 2 Een ding slechts kan ik van den Heer verlangen,
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geeft
Hem dagelijks te loven met gezangen,
te wonen in zijn huis zo lang ik leef!
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
aanschouwende hoe schoon en zuiver is
zijn licht, verlichtende de duisternis.

Votum en Groet

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw is - in tijd en eeuwigheid

Allen: En die het werk van zijn hand niet loslaat

V: Genade en vrede in overvloed

Allen: Amen

Gebed

Zingen: Evangelische Liedbundel 186a: 1 en 2

1. Leid mij Heer, o machtig Heiland,
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in 't barre land.
Gij, mijn sterkte, Gij mijn leider.
vul mij met uw Geest steeds meer,
vul mij met uw Geest steeds meer.
2. Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
Leid mij steeds door uwe liefde,
groeïend naar uw beeld, o Heer.
Brood des Levens, brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U,
voed mij dat ik groei naar U.

Filmpje: 'De Mol' - Podcast van Herman Finkers

Verkondiging: 'Ynsicht jout Romsicht

Meditatief orgelspel

Er worden drie lichtjes aangestoken

Tijdens het aansteken van de kaarsjes speelt de organist: Ubi caritas

Gebeden: Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, afgesloten met het Onze Vader

Afkondiging van het collectedoel

In de maanden juli en augustus 2020 wordt er gecollecteerd voor het lokale werk van de deelnemende diaconieën, zoals b.v. de giften aan de voedselbank, het welzijnswerk ouderen en andere lokale doelen.

Bankrekeningnr. diaconie IJlst: **NL48 RABO 0326 1042 67**

De collecte-opbrengst zal verdeeld worden onder de deelnemende diaconieën.

Muziekfilmpje: 'Gott, lass meine gedanken' - Taizé

Schriftlezing: Psalm 73: 15-28

¹⁵ Maar zou ik spreken als zij,
ik pleegde verraad aan Gods kinderen!

¹⁶ Dus bleef ik nadenken, ik wilde weten
waarom – het was een vraag die mij kwelde,

¹⁷ tot ik Gods heiligdom binnenging
en mij hun einde voor ogen bracht.

¹⁸ Ja, u zet hen op een glibberig pad
en stort hen in een diepe afgrond.

¹⁹ In een oogwenk is het met hen gedaan,
hun ondergang, hun einde is een verschrikking.

²⁰ Ze zijn als een nachtmerrie na het ontwaken, Heer,
bij het opstaan verjaagt u ze als beelden uit een droom.

²¹ Zolang ik verbitterd was,
gekwetst van binnen,
²² dom en dwaas,
was ik bij u als een redeloos dier.

²³ Maar nu weet ik mij altijd bij u,
u houdt mij aan de hand
²⁴ en leidt mij volgens uw plan.
Dan neemt u mij weg, met eer bekleed.

²⁵ Wie buiten u heb ik in de hemel?
Naast u wens ik geen ander op aarde.
²⁶ Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam,
de rots van mijn bestaan, al wat ik heb,
is God, nu en altijd.

²⁷ Wie ver van u blijven, komen om,
wie u ontrouw zijn, verdelgt u.

²⁸ Bij God te zijn is mijn enig verlangen,
mijn toevlucht vind ik bij God, de HEER.
Van al uw daden zal ik verhalen.

Muziekfilmpje: 'Lied aan het licht' van Trijntje Oosterhuis

Schriftlezing: Psalm 73: 1-14

73 ¹ Een psalm van Asaf.

*Ja, God is goed voor Israël,
voor wie zuiver zijn van hart!*

² *Toch had ik bijna een misstap begaan,
bijna waren mijn voeten uitgegleden,
³ want ik keek met afgunst naar de dwazen,
benijdde het geluk van wie kwaad doen.*

⁴ *Tot hun dood blijven zij voor ziekte gespaard,
hun buik is goedgevuld,*

⁵ *aardse kwellingen kennen zij niet,
het lijden van anderen gaat aan hen voorbij.*

⁶ *Daarom is hoogmoed hun halssieraad
en bedekt geweld hen als een mantel,
⁷ hun ogen puilen uit het vet,
van eigenwaan zwelt hun hart.*

⁸ *Ze spotten, spreken kwaad
en dreigen vanaf hun hoge zetels,
⁹ ze zetten een mond op tot aan de hemel
en hun tong roert zich overal op aarde.*

¹⁰ *Daarom lopen de mensen achter hen aan,
drinken hun woorden in als water
¹¹ en zeggen: 'Hoe zou God iets weten?
Heeft de Allerhoogste een antwoord?'
¹² Zo zijn de goddelozen ten voeten uit,
ze verrijken zich, onverstoorbaar.*

¹³ *Ja, vergeefs hield ik mijn geweten zuiver
en waste ik mijn handen in onschuld!
¹⁴ Want ik werd gestraft, dag aan dag,
en geslagen, elke morgen weer.*