

## Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 20 september 2020

Alwéér een nieuwsbrief, jawel. De data voor de eetclub en gespreksgroep zijn bekend, en ik had beloofd die snel door te geven. En ik moet ook nodig de actie voor de voedselbank aankondigen.

### Mielridders: geef u op bij Ludwine

Eetclub de Mielridders start weer. De eerste bijeenkomst is op 5 oktober, en de daaropvolgende data zijn 2 november, 7 december, 4 januari, 4 februari en 1 maart. Steeds op een maandag. Maar er verandert wel het een en ander.

- In de eerste plaats: in verband met de verbouwing van het lokaal krijgt de eetclub tot nader bericht onderdak in het dorps huis.
- In de tweede plaats: de aanvangstijd wordt 17.30 uur. Dat is een half uur vroeger dan u gewend was, maar dat is nodig omdat we anders de biljartclub in de weg zitten.
- We kunnen in deze coronatijd in het dorps huis niet gezamenlijk koken. Maar er is een prima oplossing gevonden: Rick gaat voor ons koken!
- En dan ten slotte: de kosten. Nu we een maaltijd krijgen geserveerd, zijn de kosten ook wat hoger dan toen we zelf kookten. Maar we worden in ruil daarvoor wel heerlijk bediend! De kosten worden € 10 per maaltijd.



Omdat Rick wel moet weten hoeveel mensen er komen, vragen wij u om zich even aan te melden bij Ludwine Andel via [ludwinevanhoeven@gmail.com](mailto:ludwinevanhoeven@gmail.com) of 06 41 83 33 19. Of schiet haar even aan als u haar ergens treft (en die kans is groot).

Welkom, ook als u tot nog toe geen lid van de Mielridders was. Gezamenlijk eten is gezelliger dan in je eentje eten, en tegelijkertijd kun je elkaar ontmoeten en bijpraten.

### Gespreksgroep: idem

Ook de gespreksgroep start weer. De data zijn 12 oktober, 9 november, 14 december, 11 januari, 8 februari en 8 maart. Steeds op een maandagavond van 20.00 uur – 21.30 uur, net als vorig jaar dus. Maar let op: ook de gespreksgroep komt voorlopig bij elkaar in het dorps huis! Ook voor de gespreksgroep geldt: meldt u zich even aan bij Ludwine.

Doel van de gespreksgroep is om met elkaar van gedachten te wisselen over geloofszaken en zingeving. We doen dat meestal aan de hand van een Bijbeltekst of andere tekst. Samen praten over levensvragen geeft inspiratie en nieuwe inzichten. Nieuwe leden zijn van harte welkom en u hoeft beslist geen kerkganger te zijn om mee te kunnen doen. U kunt ook altijd een keer 'proefpraten'.

Vanzelfsprekend keurig op 1,5 meter afstand van elkaar.



## Actie voor het hele dorp: koop producten voor de voedselbank in de Dagmarkt!



De voedselbanken zien in deze coronatijd hun klantenkring helaas groeien. Voor de voedselbank Sneek-Wymbritseradiel is dat niet anders. Er is permanent behoefte aan producten die in de voedselpakketten kunnen worden opgenomen.

Daarom beginnen we **half oktober** met een actie. Het werkt als volgt.

- In de winkel van Lars en Rudi komt een grote doos te staan.
- U koopt in de winkel extra producten, die u vervolgens in de doos deponert.
- In de winkel ligt een flyer waarin u kunt lezen wat er nodig is. Vaak gaat het om houdbare voedingsmiddelen zoals rijst en pasta, enzovoorts. Koffie is ook altijd een bestseller.

Iedereen kan meedoen, zo vaak als hij of zij wil. **De actie loopt tot 4 november**. Op die dag is het Dankdag voor gewas en arbeid. Dan staan we stil bij al het goede dat van het land komt. Een mooie aanleiding om ook te denken aan de mensen in onze regio die om welke reden dan ook niet voldoende geld hebben om goed te eten. Op Dankdag halen we de doos (of dozen, hopen we) bij de winkel op en brengen ze naar de voedselbank.

### Verbouwing lokaal

Dit keer heb ik het gemakkelijk: Riny Visser heeft een heel informatief stukje in de Praatmar geschreven (pag. 15), dus leest u dat vooral. En bekijk ook even de foto op pag. 9. Die staat overigens ook op onze website [www.pkn-gaastmeer.nl](http://www.pkn-gaastmeer.nl), samen met andere foto's. Ludwine zorgt ervoor dat de fotoreportage actueel blijft.

### Wel en wee

Voor de meesten van u zal het geen nieuws meer zijn, maar er is inmiddels een klein Hoogterpje geboren. Silke Tryntsje is haar naam. Het is net of ze even gewacht heeft met tevoorschijn komen tot het met grote broer Hylke weer wat beter ging, zou je bijna denken.

Verdriet en weemoed zijn er ook. Dorpsgenoten verloren naaste familieleden.

Wij bidden met blijdschap voor wie blij is en met meeleven voor wie het moeilijk heeft.



### Avondmaal 27 september

Zondag 27 september hopen we in de kerkdienst voor het eerst weer Avondmaal te vieren. We hebben ons het hoofd gebroken over de vraag hoe je dat coronaproof doet, want een kring vormen met voldoende afstand tussen de mensen kan bij ons niet en ook een 'lopend Avondmaal' geeft te veel risico's.



We hebben dus het volgende bedacht (niet lachen). Als u de kerk binnenkomt, staan er in de hal bekertjes met wijn/vruchtensap en stukjes brood klaar. De stukjes brood liggen elk apart in een papieren vormpje. U neemt een bekertje en stukje brood mee de kerk in en zet het op de bank naast u. De kunst is vervolgens om het bekertje niet om te gooien.

Ludwine (want zij is die dag onze voorganger) zal de bekende teksten lezen, het brood breken en de wijn in de Avondmaalskelk gieten. Daarna kunt u uw stukje brood in de mond steken en uw bekertje leegdrinken. Tja, het is niet anders en als we even over het ongewone heenstappen, zal het een Avondmaal worden dat net zo mooi en indrukwekkend is als andere keren.

### Liefde alleen

Met uw muziekkennis is niets mis. In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat ik de titel van het lied dat organist Cees Zeldenrust speelde niet meer wist, en ziedaar: van verschillende kanten kreeg ik te horen dat het ging om 'Only love can make a memory'. Cees Zeldenrust stuurde me de tekst toe en die is zo mooi, dat ik er deze keer de nieuwsbrief mee wil afsluiten.

<p>Only love can make a memory          Only love can make a moment last.          You were there          And all the world was young          And all its songs unsung,          And I remember you then,          When love was all,          All you were living for,          And how you gave that love to me.          Only then I felt my heart was free,          I was part of you and you were all of me.</p>	<p>Alleen liefde kan een herinnering maken.          Alleen liefde kan een moment laten voortduren.          Jij was er,          En de hele wereld was jong          En haar lied was nog niet gezongen,          En ik herinner me je,          Toen de liefde alles was,          Alles waar jij voor leefde.          En hoe jij die liefde aan mij gaf.          Alleen toen voelde ik dat mijn hart vrij was.          Ik was een deel van jou en jij was mij.</p>
<p>Warm were the days and the nights of those          years,          Painted in colors to outshine the sun.          All of the words and the dreams and the tears          Live in my remembrance.</p>	<p>De dagen en nachten van die jaren waren warm.          Geschilderd in kleuren om de zon te          overschijnen.          Alle woorden en dromen en tranen          Leven voort in mijn herinnering.</p>
<p>Only love can make a memory,          Only love can make that moment last,          Life was new          There was a rage to live,          Each day a page to live,          And I remember you then,          When love was all,          All you were living for,          And how you gave that love to me.          Only then I knew my heart was free,          I was part of you and you were all of me.</p>	<p>Alleen liefde kan een herinnering maken.          Alleen liefde kan een moment laten voortduren          Het leven was nieuw,          Iedereen wilde leven,          Elke dag een pagina te leven.          En ik herinner me je          Toen de liefde alles was,          Alles waar jij voor leefde          En hoe je die liefde aan mij gaf.          Alleen toen wist ik dat mijn hart vrij was          Ik was een deel van jou en jij was mij</p>