

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 16 oktober 2020

Een korte nieuwsbrief deze keer. Tenslotte hebt u nog maar net de extra nieuwsbrief ontvangen waarin staat dat de kerkdiensten in Gaastmeer voorlopig niet doorgaan, en dat we weer overgaan op online diensten vanuit de Mauritiuskerk in IJlst.

Dit alles betekent dat u vanaf nu ook weer elke week een nieuwsbrief ontvangt met de liturgie en het nieuws uit kerk en dorp. In elk geval de komende vier weken, en daarna zo lang als nodig is.

Oproep

Ik knoop daar wel direct een oproep aan vast. Tot nog toe werden de nieuwsbrieven grotendeels gevuld door u, lezers. U stuurde massaal de mooiste foto's, gedichten, liederen en gebeden toe. Maar die heb ik inmiddels bijna allemaal gebruikt en ik ben op zoek naar aanvulling. Met andere woorden: **stuur vanaf nu weer uw bijdragen naar mij toe!!** Zeer welkom en waardevol.

Actie voedselbank is veelbelovend gestart



1. Zoek in de winkel het rek met producten voor de voedselbank
2. Koop een of meer van die producten
3. Leg ze in de doos bij de kassa

15 oktober t/m 4 november 2020

Dank namens de voedselbank!

De actie voor de voedselbank is veelbelovend gestart: ik begreep dat Rudi en Lars nu al een tweede doos hebben neergezet en de actie loopt pas een dag!

Ook veel van onze gasten werken mee. Heel mooi is dat.

Help ook mee: op de poster hiernaast ziet u hoe dat moet.

Liturgie online dienst

De liturgie voor de online gezamenlijke dienst is weer bijgevoegd zoals u gewend was. Het belooft opnieuw een mooie dienst te worden.

Het thema is 'Open vensters' en daar hoort deze foto bij. Ziet eruit als vakantie in een warm land. Dat kan nu niet, maar juist dan is het belangrijk om ons niet op te sluiten in onszelf, maar een open oog voor de ander te houden.



Verbouwing lokaal gaat verder....

De bouwploeg gaat door met zijn werk, soms in wisselende samenstelling in deze huidige tijd. Op dit moment is zelfs het pad van het lokaal naar de kerk opgebroken. Als dat geen grondige aanpak is! Verder is deze week de 'inrichtingscommissie' geïnstalleerd: de commissie die zich bezig zal houden met de inrichting van het lokaal, als de verbouwing klaar is. En het leuke is, dat in die commissie ook dames zitten (ja om de een of andere reden hadden zich geen heren aangemeld) die officieel geen lid van de kerkgemeente zijn. Daar zijn we heel blij mee, want zó willen we graag zijn: met en voor het

hele dorp. Dames, een volgende keer vermeld ik de namen wel, maar ik heb jullie nu nog niet om toestemming kunnen vragen, dus nog even geduld.

Regenboog gezien vanuit de Lytse Gaastmar: broodnodig teken van hoop

Deze foto kreeg ik pas geleden van Attie. Op de foto ziet u een prachtig panorama vanuit de Lytse Gaastmar. Ik vond de foto heel toepasselijk voor de situatie waarin we nu verkeren. Mooie momenten, maar ook donkere wolken en dan natuurlijk vooral de regenboog als teken van hoop. En dat hebben we nodig nu. Nog nooit is voor zoveel mensen uit ons dorp het coronavirus zó dichtbij geweest. Heel beangstigend kan dat zijn. Veel activiteiten zijn opgeschort, mensen blijven weer thuis, je ziet steeds meer mondkapjes in het dorp. Sommigen verkeren in een spannende situatie.



Laten we proberen om juist nu er voor elkaar te zijn. Zodat we ook voor elkaar het teken van hoop kunnen zijn, dat God ons beloofd heeft.

Tot slot

Volgende week weer een nieuwsbrief!

Met een groet namens de kerkenraad,

Anneke van Mourik