

Overweging: *'Wijs wachten*

Meditatief orgelspel

Gebeden afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Afkondiging van de collectes door een diaken
De collecte wordt bij de uitgang gehouden

Slotlied: Lied 753: 1, 2, 3 en 6

1. Der is in lân fan kleare ljocht
mei hil'gen oan 't regear
Dêr hat gjin dei oait tsjuster brocht
en wit gjin hert fan sear.
2. Dêr klinkt aloan in maitidsliet,
yn bloei stiet elke plant.
Neat as de smelle deadssee skiedt
ús fan de oare kant.
3. Sjoch dêr it fjild dat tilt fan grien
it hat sa'n soad te jaan;
Sa hat Gods folk foar 't wetter stien
mei sicht op Kanaän.
6. Och seagen wy mar like fier
as Mozes heech yn 't ljocht,
gjin grins-Jordaan, gjin deadsrivier
dy't dan noch skieding brocht.

Zegen met gesproken amen

Woensdagsvond 4 november is er een kerkdienst van dankdag voor gewas en arbeid in de Mauritiuskerk te IJlst, aanvang 19.30 uur.
Deze dienst is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl
De diaconie begint dan ook met winkelwagentjesactie voor de voedselbank.



Zondag 1 november 2020
9.30 uur

*Onlinedienst vanuit de
Mauritiuskerk in IJlst*

Thema: 'Wijs wachten'

Matteüs 25: 1-13



Ds. Saskia Leene, Sneek
Organist: Jan Willem Obbink, Sneek

N.a.v. de aangescherpte Corona adviesregels door het kabinet heeft het kerkbestuur besloten dat er voorlopig geen samenzang tijdens de kerkdiensten zal zijn. De liederen, die we normaal samen zouden gaan zingen, worden nu door organist Jan Willem Obbink gespeeld. Ook is er een muziekfilmpje.

Voor de dienst speelt het orgel lied 215

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken

Moment van Stil Gebed

Begroeting

V: We komen bij elkaar in dit oude huis,
Allen: om stil te zijn, te luisteren, te bidden.
V: Voor u allemaal: de vrede van Christus!
Allen: Dat we waarlijk vrede mogen vinden

Orgelspel: Psalm 122

Lezen: Psalm 122 van Margryt Poortstra

Prachtig vond ik het om samen
op zoek te gaan naar een thuis voor ons hart.
Het was goed om dat te verlangen
onderweg te delen.

In Jeruzalem kwamen wij terecht, een sterke
stad met huizen schouder aan schouder.
Op de pleinen werd het feest
van de vrede gevierd. Langs de oevers
van rivieren kwamen mensen tot rust.

Wijd open staan de poorten van de stad.
Haar muren willen iedereen omarmen.
Liefde straalt zij uit. Dat jij in haar,
dat zij in jou mag wonen.

Orgelspel: Psalm 122

Gebed om ontferming: Lied 300c in wisselspraak

Zingen: Loflied 103c

Inleiding op het thema

Muziekfilmpje: Lied 849 door Karin Bloemen

Gebed bij de opening van de schrift

Lezing: Matteüs 25: 1-13

[1] Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. [2] Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. [3] De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. [4] De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. [5] Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. [6] Midden in de nacht klonk er luid geroep: "Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet." [7] Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. [8] De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: "Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit." [9] De wijze meisjes antwoordden: "Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie." [10] Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. [11] Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: "Heer, heer, laat ons binnen!" [12] Maar hij antwoordde: "Ik ken jullie werkelijk niet." [13] Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.

Orgelspel: Lied 809