

## Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 20 november 2020

### Gedenken in de Pieltsjerke op 21 en 22 november



Langs vele wegen bent u er al op geattendeerd: op zaterdag 21 november tussen 16.00 en 17.30 en op zondag 22 november tussen 9.30 en 11.00 uur kunt u de kerk binnenlopen om iemand te gedenken die u het afgelopen jaar of langer geleden moest missen.

U kunt een kaarsje aansteken. Als u dat wilt, kunt u daarna een poosje in een van de banken gaan zitten om uw gedachten en gevoelens in u om te laten gaan of om naar muziek te luisteren. Ludwine is aanwezig.

Houd rekening met elkaar; velen willen het liefst in stilte gedenken.

U bent welkom, of u nu verder wel of niet in de kerk komt.

‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft’, staat er op de flyer die u in de bus kreeg. Oftewel: ‘Kom as it tsjuster is, mei ljocht dat ús nacht ferljochtet en dat bliuwt’. Via <https://www.youtube.com/watch?v=f1oD3NiluPc> hoort u het lied in beide talen, gezongen in een bijeenkomst van Nijkleaster met pianobegeleiding van Hindrik van der Meer.

Nog even over het gedenken: we ontkomen in deze coronatijd niet aan het volgende verzoek.

- Houd 1,5 meter afstand.
- Als het te druk is in de kerk om afstand te houden, wacht dan even in de hal of buiten.
- Desinfecteer uw handen.
- Draag een mondkapje bij het binnenkomen en verlaten van de kerk. Als u in de bank zit, mag het af.

### Agenda tot begin januari

Deze week kon ik u al laten weten dat we met ingang van 29 november weer kerkdiensten in onze eigen kerk gaan vieren. Maar dat is nog niet alles! We hebben - als het virus het toelaat - ook een aantal bijzondere diensten en activiteiten op het programma staan. Zoals een dienst op kerstavond, een avondgebed op Oudjaarsavond, een ochtendgebed op 3 januari en een bevestigingsdienst op 10 januari. En als klap op de vuurpijl onze bijzondere dorpsactiviteit op zondag 20 december. In de volgende nieuwsbrief zult u lezen wat we op die dag van plan zijn en hoe u zelf aan de slag kunt. Maar dat het mooi wordt, is zeker.

Om het overzichtelijk te houden, heb ik op de volgende pagina alle activiteiten op een rij gezet. Ik voeg het overzicht ook los bij, dan kunt u het gemakkelijk printen en op de keukenkast plakken.





# protestantske gemeente de gaastmar

**Agenda voor 21 november 2020 tot en met 10 januari 2021**

**Locatie: Pieltsjerke, tenzij anders vermeld. Alles onder voorbehoud van de coronamaatregelen. Welkom!!**

Datum	Tijdstip	Wat
Zaterdag 21 november	Tussen 16.00 en 17.30	Gedenken overledenen (inloop)
Zondag 22 november	Tussen 9.30 en 11.00	Gedenken overledenen (inloop)
Zondag 29 november	9.30	Eerste Advent, Friese kerkdienst, kindernevendienst
Zondag 6 december	9.30	Tweede Advent, kerkdienst
Zondag 13 december	9.30	Derde Advent, kerkdienst, kindernevendienst
Zondag 20 december	Tussen 16.00 en 18.00	Vierde Advent, speciale activiteit in het dorp. Geen kerkdienst
Donderdag 24 december	19.30	Kerstavond, kerkdienst. Informatie over reserveren volgt. 24 of 25 dec. kindernevendienst
Vrijdag 25 december	9.30	Eerste Kerstdag, kerkdienst
Zondag 27 december	9.30	Kerkdienst
Donderdag 31 december	19.30	Oudjaarsavond, avondgebed met vrijwilligers
Zondag 3 januari	10.00	Ochtendgebed en zo mogelijk nieuwjaarswensen
Zondag 10 januari	9.30	Kerkdienst met Avondmaal en bevestiging ambtsdrager



## Warm 5

‘Waar wordt u warm van’, vroeg ik laatst. Jan van Duyn stuurde als reactie het volgende verhaaltje in. Wel even een extra trui aantrekken voordat u het leest.

Het is bitter, bitter koud buiten. De handen diep in de zakken van mijn jas, de pet over de oren getrokken en de sjaal om mijn hoofd geslagen, haast ik mij naar huis. Brrr. . . Als ik over de kade loop, zie ik nog een enkele schaatser, de rest heeft de warme kachel opgezocht. Het begint ook al donker te worden. Thuis gekomen zet ik de tv aan en hoor ik net nog Pyt Paulusma zeggen, dat het de vorige nacht wel 15 graden gevoren heeft. Ook overdag is de temperatuur niet hoger dan -10 graden geweest. Gevoelstemperatuur – 17,3 door de harde oostenwind. Groot weerdeskundige toch, die Paulusma. Weet elke avond heel nauwkeurig te zeggen, wat voor weer we die dag gehad hebben. Hulde. Hierna komt het nieuws met het bericht, dat in Friesland de rayonhoofden bij elkaar geroepen zijn. Kijk, daar word ik nou warm van. . . . Vooralnog zet ik eerst de kachel maar een graadje hoger.



## De gasten van de Pondok over hun verblijf

Klaas Brouwer had al eerder laten weten dat je helemaal warm kunt worden van de reacties die de gasten van de Pondok hebben opgeschreven. Inmiddels heb ik het gastenboek eens doorgelezen en inderdaad, alle gasten zijn laaiend enthousiast over de omgeving, het dorp en zeker ook het mooie huisje. Goed schoon, groot genoeg, gezellig ingericht, mooi compleet en lekker veel luxe, dat schrijven veel gasten. Die luxe levert dan soms wel weer problemen op: ‘De grote borden passen niet in de afwasmachine’. Of: ‘Er zijn te weinig wijnglazen’. Ai. Hoe moet je dan nog vakantie houden? Maar verreweg de meesten zijn helemaal tevreden, ook in het Duits en het Frans. Ondanks ‘hééél veel regen en hééél vééél wind.

Grote waardering is er ook voor de persoonlijke ontvangst, de welkomstwoorden die op het bord worden geschreven en de vriendelijkheid van de mensen in het dorp. ‘We komen zeker volgend jaar weer terug!’. Kortom: de Pondok is een voorziening waar we heel trots op mogen zijn. Hulde aan iedereen die aan dit succes heeft bijgedragen!

## Verbouwing lokaal



We kunnen er niet genoeg van krijgen, die foto's.... Maar veel belangrijker nog: de vrijwilligers krijgen gelukkig ook nog niet genoeg van het kluswerk! Deze week twee leden van de bouwploeg aan de gang. Had u trouwens de thermometer van de geldactie al gezien op [www.pkn-gaastmeer.nl](http://www.pkn-gaastmeer.nl)? We zijn al over de helft!

## Gedicht

Deze week werd ik verrast met een map vol gedichten en teksten voor de nieuwsbrief. Tsjikke Leenstra maakte als reactie op mijn oproep een selectie uit de teksten die zij altijd uitknipt als ze iets leest dat haar raakt. En ik kan u vertellen, de ene tekst is nog mooier dan de andere. Ik ben van plan nog vaak iets te gaan gebruiken uit de map. Heel veel dank!! Deze week begin ik met een gedicht dat goed past bij deze tijd van gedenken.

Kwetsbaar staan wij in het leven,  
vaak vol vragen, angst en beven.  
Alsof wij in de woestijn  
eenzaam en verlaten zijn.  
Door verleidingen omgeven  
zoeken naar de weg ten leven.  
Als een keuze wordt gevraagd,  
sta je sterk als God je draagt.

Wie geen uitweg weet, mag hopen.  
Wat eerst dood was, ging weer open.  
Bloemen bloeien tussen steen,  
breken zelfs door asfalt heen.  
Nieuwe vreugd en nieuw verlangen  
mogen wij door U ontvangen.  
Voorproef van de tijd die komt  
als de dood voorgoed verstomt.



## Zonsopgang

U had hem al herkend als foto van Attie Bak.  
Een zonsopgang in de late herfst, met  
Spannenburg op de achtergrond zichtbaar.  
Prachtige warme kleuren aan het begin van een  
veelbelovende dag.  
Ik sluit er graag de nieuwsbrief mee af, ook als  
een wens voor al diegenen die ziek zijn,  
wachten op een operatie, starten met een  
behandeling of een zware last te dragen hebben  
door de dreigingen van deze tijd of andere  
zorgen.



Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik