

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 4 december 2020

Ook deze week weer een nieuwsbrief en dat zal de komende weken wel zo blijven, want er is veel te vertellen in deze bijzondere periode. Blijf ook vooral uw bijdragen insturen. Deze week kreeg ik bijvoorbeeld van Liesbeth van Griensven een hele mooie tekst. Die houdt u nog even tegoed want hij past het beste als we iets verder in december zijn.

Adventskalender

Zondag is het alweer de tweede zondag van de adventstijd. Op onze website www.pkn-gaastmeer.nl vindt u een bijzondere adventskalender, die ik graag onder uw aandacht breng De kalender staat op de welkomspagina, en dan klikt u op het vakje 'Open vandaag'. U krijgt een korte tekst te zien met aansluitend een vraag of opdracht aan onszelf. Op die manier komt de tekst heel dichtbij en dat helpt om van de adventsperiode een echte periode van voorbereiding en bezinning te maken. Als u na de tekst klikt op 'Terug naar adventskalender' kunt u ook de teksten en vragen van de voorafgaande dagen lezen.



Kerstactie Protestantse Kerk Nederland

Als u dan toch op de website bezig bent, vergeet u dan niet om te luisteren naar het lied van Stef Bos. Het heet 'Geef licht' en ik vind het een prachtige tekst. 'Er is een uitweg uit het donker, geef de liefde een gezicht. Je kunt verdrinken in cynisme, alsof het toch niets uit zal halen. Maar in de verte schijnt een ster, die je richting kan bepalen. En hij geeft licht.'



'Geef licht' is ook – en niet toevallig - het thema van de kerstactie 'Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland'. In de vluchtelingenkampen in Griekenland wonen meer dan 50.000 kinderen. Ze zijn samen met hun ouders of soms alleen gevlucht uit Syrië of Afghanistan. Ze wonen in natte koude tenten, met te weinig sanitair, te weinig onderwijs en te weinig speelgelegenheden. De PKN werkt aan een project om deze kinderen onderwijs en kleding te geven.

Op de vierde adventszondag (20 december) en in de kerstdiensten zullen we voor dit project collecteren. Juist dan, want met kerst gedenken we de geboorte van Jezus en ook Jezus was een kind op de vlucht. Als u wilt helpen, kunt u natuurlijk ook geld overmaken. Alle informatie vindt u op <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/kerst-2020-geef-licht/>

Afscheid ds. Tienieke van Lindenuizen via livestream te volgen

Onze vorige voorganger ds. Tienieke neemt eind deze maand afscheid van haar nieuwe gemeente Oldenzaal. Helaas kunnen we de afscheidsdienst niet live meemaken, anders hadden we dat vast en zeker gedaan. Maar er is een alternatief: de dienst meemaken via <https://www.hofkerk-oldenzaal.nl>
De dienst is op 30 december om 19.00 uur. U kunt de dienst ook later nog bekijken. Ds. Tienieke heeft laten weten dat ze half januari terugkeert naar Friesland!



Liturgisch bloemstuk zondag 6 december



Vorige week stond in deze nieuwsbrief een toelichting op het liturgisch bloemstuk dat in deze advents- en kerstperiode in de kerk staat. Toen bespraken we de kaarsen en de schaal van driehoekjes, die dit jaar een vaste basis voor het bloemstuk vormen. Vorige week waren er in het bloemstuk ook takken van de vijgenboom te zien, als teken van komend nieuw leven. Deze week ziet u witte bloemen van de kerstroos en een stuk wit kristal. Het wit symboliseert de gerechtigheid, die Jezus op aarde komt brengen. De Bijbelteksten van aanstaande zondag gaan daar ook over. U ziet in het bloemstuk verder een kronkelige tak en een rechte tak. Ook die staan voor gerechtigheid: wat krom was, zal recht worden.

Bij het bloemstuk hoort een gedicht, dat nauw aansluit bij het gedicht van vorige week.

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met verlangen.
Hul mij in kleuren
en geuren van feestelijk wit.
Ontsteek het tweede licht,
dat reikt naar het westen.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de witte bloesem;
gerechtigheid breekt door
hoe kronkelig ook de weg.

Wel en wee

Een aantal dorpsgenoten heeft het zwaar op dit moment. De meesten van ons weten wel wie we dan in elk geval bedoelen, ook al staan de namen hier niet in de nieuwsbrief. Wat ik wél in de nieuwsbrief kan noemen, is dat de moeder van Attie Bak op 28 november is overleden. Het is heel rustig gegaan. Attie wil langs deze weg graag iedereen in het dorp bedanken voor de steun die ze in deze periode heeft ervaren. En dat geef ik graag door natuurlijk. We blijven aan denken aan jou Attie en aan onze andere dorpsgenoten. Dat iedereen mag ervaren dat er troost en licht is.

20 december Gaastmeer kerstdorp: reageer uiterlijk 10 december

U heeft allemaal de flyer in de bus gevonden begin deze week. U doet toch mee? Versier uw ramen en tuin extra op 20 december, knutsel een kerstengel, vraag de kinderen een kerstwens te maken. En bedenk iets dat u op die dag wilt laten zien of aanbieden. Ik heb voor de zekerheid de flyer ook nog

een keer bij deze nieuwsbrief gevoegd. Er zijn al mooie ideeën binnen voor de kerk en de Flapperpleats, maar er zijn meer locaties (buiten of half buiten). U hebt de tijd tot 10 december!

Diensten kerstavond en kerst: meld u aan



Op kerstavond om 19.30 en Eerste Kerstdag om 9.30 zijn er kerkdiensten in onze eigen kerk. Traditiegetrouw zijn dat diensten die door veel mensen worden bezocht. Omdat er i.v.m. de coronamaatregelen maar plaats is voor 30 mensen, hebben we bedacht dat we u vragen om zich op te geven voor één van die twee diensten. Kerstavond óf kerst dus. Stuur een mail naar anneke@marsicht.fr of stuur een appje naar 06 22 49 66 16. Inmiddels kan ik ook meer melden over de kinderen. Op kerstavond is er aandacht voor hen in de dienst zelf, en op Eerste Kerstdag gaan de kinderen na de lezingen naar een andere locatie voor hun eigen samenkomst. Van harte welkom!

Luisteren

Uit de map van Tsjikke Leenstra deze week het gedicht Luisteren. Ik vind het een erg rake tekst.

Luisteren is meer dan horen.
Luisteren is tijd durven verliezen,
de ander laten uitpraten,
geen oplossingen geven
maar stapvoets met de ander op weg gaan.
Niet jouw tempo opdringen
maar het zijne volgen.
Niet jouw antwoord geven
maar hem 't zijne laten vinden.
In het luisteren ervaart de ander
dat je van hem houdt.
Wie durft te luisteren voelt niet meer de dwang
om de ander te verlichten
maar begint te geloven
dat het luisteren zelf al licht is.

Een plezierige Sinterklaas gewenst en tot volgende week!
Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik