

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 11 december 2020

Elf december 2020. De besmettingscijfers blijven stijgen, in elk geval in veel landen in Europa. Ook in Fryslân. Op de website van Omrop Fryslân lees ik:

Explosive groei Corona-besmettingen yn Fryslân: hast tûzen yn ien wike

974 Friezen binne de ôfrûne wike posityf test op it Coronafirus. Dat binne 271 mear as de wike dêrfoar, in groei fan hast 39 prosint. De lêste kear dat yn ien wike mear besmettingen fêststeld waarden wie mids oktober, op it hichtepunt fan de twadde golf.

Measte besmettingen wer yn Súdwest-Fryslân

Yn de gemeente Súdwest-Fryslân binne de ôfrûne wike wer fierwei de measte besmettingen fêststeld: 291, dat is hast 30 prosint fan it Fryske totaal.

Wat gaat dit betekenen, ook voor ons in Gaastmeer, voor de kerk en de activiteiten hier? We houden de vinger aan de pols en blijven extra voorzichtig.

Lichtpunten

Die zijn er ook, lichtpunten. En het is net of die meer kracht hebben dan anders. Wat dacht u van dit bericht? Afkomstig van Ekie Wendelaar Bonga. Ik word er blij van, wat fijn dat dit soort dingen gewoon doorgaat!

Op weg naar het feest van kerst.

Alle basisschoolkinderen van Gaastmeer kregen deze week van de kerk, de kindernevendienst, een doeboek voor advent en kerst. Het ging om twee boekjes, eentje voor onderbouw en eentje voor midden- en bovenbouw.



Voor de jongsten: 20 leuke dingen om te doen bij het geboorteverhaal van Jezus. Met stickers, zoek de verschillen-puzzels, kleurplaten, een doolhof, en andere activiteiten.

Voor de oudsten: 20 activiteiten die met kerst te maken hebben. In dit boek is veel te doen: woordzoekers, kraak de code, puzzelen met stickers, zoek de verschillen, een rebus en nog veel meer leuke doedingen.

Mooi weer in IJlst

Nog een lichtpunt. Ludwine maakt een fietstocht op een prachtige winterdag, en dat levert bijgaande foto op.

Het heeft iets dappers, vindt u niet, om je wieken gewoon in de lucht te blijven steken op een mooie dag, ook in deze tijd. Dat kan inspiratie geven en je over de drempel helpen om lichtpunten te blijven zien.



Zon in de kerk/wel en wee



De zon schijnt vanaf het Piel door het raam onze kerk binnen. Ook een lichtpunt, hoewel de aanleiding dat zeker niet was was. Attie Bak maakte deze foto toen ze op 5 december, een dag na de begrafenis van haar moeder, even rust zocht in de Pieltsjerke. Ze schrijft erbij: 'Zo bijzonder en zo mooi. Een gevoel van warmte en dankbaarheid'.

Deze week hoorden we opnieuw van dorpsgenoten die een naaste verloren, en van andere dorpsgenoten die zware behandelingen moeten doorstaan. Dat zij mogen ervaren dat ook dan niet alles donker is, maar dat het licht probeert om ons te bereiken. Ook al is het raam waardoor we het naar binnen kunnen laten, door verdriet nog zo klein geworden.

Liturgisch bloemstuk 3^e adventszondag

Op deze derde adventszondag is de schaal gevuld met mos, en er staan wilgenkatjes in, u weet wel, met die donzige zachte knoppen. Rondom de schaal liggen dennenappels, in een rij van klein naar groot.

De dennenappels symboliseren de weg die de mens moet gaan. Het mos staat voor groei en het goede leven, en de wilgenkatjes voor het doorbreken van een nieuw leven waarin Gods Zoon zachtheid en tederheid komt brengen.

Het bijbehorende gedicht luidt als volgt.

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met blijdschap.
Hul mij in kleuren
en geuren van zacht mos.
Ontsteek het derde licht,
dat buigt naar het noorden.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van zachte knoppen;
het goede leven breekt door
hoe ieders weg ook loopt.



Verbouwing lokaal

Kijk op www.pkn-gaastmeer.nl voor de meest recente foto's en een kort filmpje waarin een grote enge zaag een hoofdrol speelt. 'Vrijwilligers doen soms dingen die ze nooit eerder hebben gedaan', lees ik. Jullie zijn toch wel voorzichtig mannen?

Adventskalender

Als u toch op de website bezig bent, vergeet dan niet de adventskalender aan te klikken. Echt de moeite waard!

Eenvoudig

Deze week kwam Liesbeth van Griensven opnieuw een aantal teksten brengen voor in de nieuwsbrief. Twee daarvan zijn met veel liefde en in een prachtig handschrift opgeschreven door de zuster van Ad (de overleden man van Liesbeth). Zuster Agnes, inmiddels ook overleden, heeft een groot deel van haar leven in het klooster doorgebracht. Ds. Tienieke heeft haar met een aantal mensen uit Gaastmeer wel eens een bezoek gebracht. Liesbeth liet me de foto zien waarop zuster Agnes het Gaastmeerder gezelschap uitzwaait: een kleine frêle vrouw met een krachtige oogopslag. Het kloosterleven vroeg veel; je mocht nauwelijks iets voor jezelf houden. Maar het heeft haar tot de kern van het leven geleid. Een van de gedichten die zij heeft opgeschreven, verwoordt dit prachtig.

Eenvoudig doen de dagelijkse dingen
de tuin, de keuken en wat brieven schrijven
en heel dicht aan de stroom des levens blijven
en soms de kinderen van de burens horen zingen.....

Niet meer de dingen naar het eigen inzicht dwingen.
Ontvangen wat de stroom mij aan laat drijven
en in de stilte als in een grote schelp verblijven
horend de boodschap die zovelen al ontvingen.

Zó toch wordt leven als het vindt de eigen maat....
Zó is waarheid die zich langzaam op gaat dringen.
Zó wordt, in wie de nieuwe bron ontstaat.

H. Andriesen



Hij gelooft in mij

Een van onze vorige predikanten, Jan Willem Nieboer, zei ooit: 'Soms weet ik niet zeker meer of ik wel in God geloof. Maar gelukkig gelooft Hij in mij'. Daar moest ik aan denken toen ik in de map van Tsjikke Leenstra het volgende korte gedichtje tegenkwam.



Jo kamen op my ta, de earmen iepen:
Ik rûn en sonk net by stoarmich ty.
Nee, 't wienen net myn hannen dy't Jo griepen
Mar Jowes, Hear, dy griepen my.

Gebod om lichtpunten

Ik eindig met een gebed uit een Taizéviering, zoals altijd toegestuurd door Riny Visser en Ineke Feenstra.

God van Liefde, wilt U ons helpen U te vinden in deze tijd die door velen als moeizaam wordt ervaren. Feestdagen staan voor de deur, maar alles is anders. Wilt U ons helpen lichtpunten te zien en zo vertrouwen te mogen hebben in alles wat komen gaat. Heer in Uw goedheid, hoor ons gebed.

Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik