

Geen fysieke kerkdiensten tijdens lockdown

U hebt het inmiddels misschien al gehoord of anders had u het misschien wel verwacht: de fysieke kerkdiensten gaan in de lockdownperiode niet door. Wat hebben we het moeilijk gehad met deze beslissing. Want we hebben het in deze tijd zo nodig om Jezus' geboorte en het begin van nieuw leven met elkaar te vieren. En echt verboden zijn de kerkdiensten niet. Maar aan de andere kant willen we niet eigenwijs zijn en lekker open blijven terwijl alle voorzieningen hun deuren hebben gesloten. En vooral willen we in deze tijd van nog steeds oplopende besmettingscijfers geen extra risico's creëren. En dat zouden we wel doen als we mensen op zouden roepen om samen te komen. Hoe goed we de coronaregels ook toepassen.

Dus: vanaf nu tot en met medio januari geen fysieke diensten in onze kerk. Dat doet zeer.

Bij deze mededeling past deze foto van een wel erg lege kerk. Gemaakt door Attie Bak.



Wel digitale dienst!

Maar we zouden De Gaastmar niet zijn als we niet een alternatief hadden bedacht....

De Gaastmar goes digital! Dat wil zeggen: we gaan een proef doen met het opnemen en uitzenden van de kerstviering. Het werkt als volgt. Aanstaaende zondag houdt Ludwine een kerstviering zonder kerkgangers, maar wel met Cees Zeldenrust op het orgel, in een door Tjerie en Tryntsje versierde kerk en met mooie muziekfilmpjes. De kerstengeltjes hangen er ook, zie verderop in deze nieuwsbrief. Willem Wendelaar Bonga neemt de dienst op en maakt er een filmpje van, dat hij op youtube zet. Het filmpje is gedurende een week beschikbaar en u kunt het bekijken wanneer u maar wilt en zo vaak als u maar wilt. De link naar het filmpje krijgt u zo snel mogelijk in de bus. U hoeft dus alleen maar te bedenken wanneer u de dienst wilt bekijken!



Het wordt een dienst met een mix van klassieke en eigentijdse elementen en natuurlijk ook aandacht voor de kinderen. Ludwine heeft de dienst zo opgezet dat iedereen er iets moois in kan vinden.

Ter herinnering: zo ziet Ludwine er in toga met witte stola ongeveer uit. Deze foto is dit voorjaar genomen in de Mauritiuskerk in IJlst tijdens een van de diensten daar.

We denken dat u langs deze digitale weg toch iets van een viering in de eigen kerk kunt ervaren. Als de proef slaagt en het is haalbaar qua hoeveelheid werk, gaan we misschien ook de oudjaarsviering op deze manier beschikbaar maken voor u.

Kinderkerstfeest in IJlst digitaal op 19 december



Nog meer digitaal nieuws. Op zaterdag 19 december begint om 19.00 uur in de Mauritiuskerk in IJlst een kinderkerstviering, die digitaal te volgen is via www.kerkdienstgemist.nl. Ook later nog te bekijken. Van harte aanbevolen!

Kerk is open en: engeltjes

Voor alle zekerheid nog maar even: onze kerk in Gaastmeer is altijd open. Juist in deze tijd hebben mensen er soms behoefte aan om even in de kerk te zitten, rond te kijken, de sfeer te voelen, de aanwezigheid van God te ervaren. Want God is er natuurlijk altijd, dienst of geen dienst.

Vanaf zondagavond 20 december is het extra aantrekkelijk om in de kerk te komen. Weet u nog dat we u een aantal weken geleden uitnodigden om kerstengeltjes te maken? Ja natuurlijk weet u dat nog, want u hebt massaal gehoor gegeven aan deze oproep. We waren diep onder de indruk van het aantal engeltjes dat we ontvingen. Kinderen, ouderen, dorpsbewoners en gasten van buiten, iedereen is aan de slag gegaan. Uit de meest onverwachte hoeken kwamen prachtige engeltjes binnen. Het engeltje hiernaast bijvoorbeeld hing zomaar ineens aan de microfoon in de kerk.



We gaan alle engeltjes ophangen of neerzetten in de kerk, zodat u ervan kunt genieten. Als u de engeltjes bewonderd hebt, kunt u er een uitkiezen om mee te nemen. U kunt het zelf houden of aan iemand geven die het nodig heeft. Voor de kinderen ligt er een mooi boekje klaar om mee te nemen: Op reis door het kerstverhaal met het hele gezin.

Wel en wee

Velen van u hadden het al gehoord: vorige week overleed Siebe Deinum, 75 jaar oud, broer van Pie Zeilstra en slagwerker bij Concordia. Hij is geboren in De Gaastmar, maar woonde in Toppenhuizen en daar was ook de begrafenisdienst. We bidden om kracht voor zijn vrouw Ida en voor zijn kinderen, broers en zusters en andere familie.



Vandaag hoorden we dat mevrouw Klaske Leenstra-Fekkes, alweer enige tijd wonend in Warkum maar altijd nog lid van onze kerk, een beroerte heeft gehad. Ze heeft verlamingsverschijnselen. In gedachten zijn we bij haar en natuurlijk ook bij de familie in Gaastmeer.

We weten dat anderen momenteel bezig zijn met een intensieve chemobehandeling en we denken ook aan hen.

Liturgisch bloemstuk vierde advent

Ook al is er geen kerkdienst momenteel, het is natuurlijk wel advent en daarom is er ook deze week een liturgisch bloemstuk. Het is de vierde adventszondag: de vier kaarsen branden. Deze zondag wordt het verhaal van Maria gelezen. Een bijzonder verhaal waarin Maria bezocht wordt door een engel die haar zwangerschap aankondigt. De amaryllisbol in het midden van de schaal symboliseert deze aankondiging: er is iets moois in aantocht.



Het bijbehorende gedicht:

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met ontvankelijkheid.
Hul mij in kleuren
en geuren van gedroogd stro.
Ontsteek het vierde licht
dat gloort in het noorden.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de bloembol.
Nieuw leven breekt door,
hoe klein ook het begin.

Andere mogelijkheden

Er zijn natuurlijk meer mogelijkheden om een dienst te bekijken dan alleen 'onze' vieringen. U kunt altijd de dienst in IJlst volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Met kerst maar ook alle andere zon- en feestdagen. Zoek IJlst op de website en klik op 'ga naar kerk'. En dan niet te vergeten de wekelijkse diensten op Omrop Fryslân vanuit Frjentsjer. Kortom, de kerstboodschap hoeft u niet te missen. En zoals gisteren iemand uit de kerkenraad zei: 'Die boodschap komt dit jaar meer binnen dan andere jaren'.



Nu we het toch over de diensten vanuit Franeker hebben: meerderen van u vertelden me over een bijzonder aansprekende preek over Johannes de Doper op zondag 13 december. De preekheer: Jan Willem Nieboer, een van onze vorige voorgangers. Kijk op [Tsjerketsjinst op TV fan 13 desimber 2020 10:00 | Omrop Fryslân \(omropfryslan.nl\)](http://Tsjerketsjinst%20op%20TV%20fan%2013%20desimber%202020%2010:00%20|%20Omrop%20Frysl%C3%A5n%20(omropfryslan.nl))

Dank en een bijzonder lied van de PKN

Laat ik deze alinea beginnen met een oprecht gemeend dank u wel. De afgelopen weken ontving ik prachtige bijdragen voor de nieuwsbrief. Ik noemde eerder al de map met gedichten en teksten die ik van Tsjikke Leenstra kreeg en die nog lang niet leeg is. Ik noemde ook al de teksten die Liesbeth van Griensven bracht. Deze week gebruik ik er ook weer een. Dan het boekje *Van Allerheiligen tot Kerstmis, bidden in tijden van afstand en verwachting*, afkomstig van Brechtje en Maurits Dantuma en vol met gedachten. Froukje Hofstede stuurde een kerstlied op dat in de volgende nieuwsbrief komt en dat geldt ook voor het gedicht dat ik eerder kreeg van Baukje Ykema. De Taizéliturgieën van

Riny Visser en Ineke Feenstra blijven ook maar komen. Ik word zo blij van al die bijdragen! Ga er vooral mee door alstublieft.

Mintje Postuma, een van onze lezers 'overzee' (IJlst), attendeerde ons op een lied dat de PKN heeft uitgebracht. Het lied is zeer de moeite waard en we gaan het laten horen na afloop van de youtube-kerstviering waar ik het over had. Een extra reden om die dienst te beluisteren dus.

De PKN wil met het lied tot uiting laten komen dat kerst niet alleen maar zoet en lief is, maar ook pijn kan oproepen. U hoort en ziet zangers die het bekende lied 'O kom, o kom Immanuel' zingen in grote verbondenheid tussen kerken van allerlei denominaties. Schitterend mooi. U hoort voorgangers bijpassende bijbelteksten lezen. Maar dan ineens is er een dissonant. Iemand die confronterende en rauwe vragen stelt. Die vragen zetten je aan het denken, en dat is nu net de bedoeling.



Vier kaarsen

Een van de teksten van Liesbeth van Griensven past perfect bij de komende vierde adventszondag. De tekst was in het Duits geschreven en komt daar heel goed tot zijn recht, maar in verband met de beschikbare ruimte volsta ik met een Nederlandse vertaling.



Het verhaal van de vier kaarsen

Op de adventskrans stonden vier brandende kaarsen. Het was stil. Zó stil, dat je kon horen hoe de kaarsen begonnen te spreken.

De eerste kaars zuchtte en zei: 'Ik ben de kaars van de vrede. Mijn licht brandt, maar de vrede is ver te zoeken. De mensen willen mij niet'. Het licht van de kaars werd zwakker en doofde op het laatst.

De tweede kaars flakkerde en zei: 'Ik ben de kaars van het geloof. Maar de mensen hebben mij niet nodig. Ze willen niets weten van God. Wat heeft het dan voor zin dat ik hier sta te branden?'. Het tochtte in de kamer, en de kaars ging uit.

Zacht en verdrietig begon ook de derde kaars te spreken. 'Ik ben de kaars van de liefde. Maar ik heb geen kracht meer om verder te branden. De mensen duwen mij aan de kant. Ze kijken alleen naar zichzelf en niet naar de ander, die hun liefde zo nodig heeft'. En na een laatste flikkering doofde ook de derde kaars.

Op dat moment kwam er een kind de kamer binnen. Het keek naar de kaarsen en zei: 'Maar jullie moeten toch branden en niet uit zijn!'. Het huilen stond hem nader dan het lachen.

Toen meldde zich de vierde kaars en zei: 'Geen angst! Zolang ik brand, kunnen we ook de andere drie weer aansteken. Want ik ben de kaars van de hoop'.

Het kind hield een lucifer in de vlam van de brandende kaars en stak daarmee ook de andere kaarsen weer aan.

De auteur van de tekst is niet bekend.

Neem je eigen duisternis waar

Uit het boekje van Brecht en Maurits citeer ik een klein gedeelte uit een tekst van de Benedictijner monnik Anselm Grün.

'Wanneer de uiterlijke zon zwakker wordt, gaat Christus als innerlijke zon des te mooier in ons stralen. Daarom is het goed de eigen duisternis in deze donkere periode waar te nemen en bij God neer te leggen. Dan zullen we met kerstmis kunnen ervaren dat het Licht van Jezus in ons hart straalt. In het kind in de kribbe verschijnt het ware licht dat allen verlicht die in Christus geloven. Maar het straalt ook voor degenen die niet geloven. Want de belofte van de profeet Jesaja die in de kerstnacht voorgelezen wordt, geldt voor alle mensen (Jesaja 9 vers 1)'.

Taizélied: mon âme se repose



Alsof het bij deze tekst van Anselm Grün gemaakt is, het lied waarvan Riny Visser deze week een link toestuurd. 'Mon âme se repose': mijn ziel vindt rust en vrede.

<https://youtu.be/YI9wSG8jFYQ>

De opname is gemaakt tijdens een viering in Taizé. Probeer de tijd te nemen om er echt naar te luisteren, dan merkt u dat het kán: rust en vrede vinden.

Op youtube staan overigens ook andere opnames van dit lied, in vele talen.

Tot slot

Vóór kerst weer een nieuwsbrief!

Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik