

Online Kerstviering kerst 2020 “Kom dichterbij”

Orde van dienst voor de YouTube kerstviering vanuit de Pieltsjerke in Gaastmeer

Voorganger: Pastor Ludwine Andel-van Hoeven

Organist: de heer Cees Zeldenrust

Ouderling van dienst: mevrouw Anneke van Mourik

Techniek en opname: mevrouw Coby Joustra uit Heeg en de heer Willem Wendelaar Bonga

Voor de dienst speelt de organist Nu syt wellecome (Bewerking van Martin Mans)

Ondertussen worden foto's van de versieringen in de kerk vertoond.

Woord van welkom door de ouderling van dienst

De organist speelt Lied 489: 1,2

Komt ons in diepe nacht ter ore:

de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
'God zal ons redden' is zijn naam.

Open uw hart, geloof uw ogen,
vertrouw u toe aan wat gij ziet:
hoe 't woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.

Geen ander teken ons gegeven

geen licht in onze duisternis

dan deze mens om mee te leven

een God die onze broeder is.

Zing voor uw God, Hij openbaarde

in Jezus zijn menslievendheid.

Zo wordt de wereld nieuwe aarde

en alle vlees aanschouwt het heil.

Bemoediging en Groet

Gebed

O Holy night- Tenira Sturm

Kerst voor de kinderen: Jezus wordt geboren, verteld met legosteentjes.

Kerst door de Zandtovenaar, zijn dochter Sera zingt: Nu dat jij er bent

Lezing: Lucas 1: 78,79

Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralend licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.

Stille nacht – Nederland zingt

Overdenking, aansluitend speelt de organist: In Bethlehems stal (Bewerking van Martin Mans)

De organist speelt Lied 478: 1 en 4

Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!

Gebeden**Uit de Messiah: For unto us a child is born**

Tekst uit Jesaja 9:5

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige Vader, Vredesvorst. Ondertussen zien we foto's van Gaastmeer in het licht

Collectiefilmpje- Kinderen in vluchtelingenkamp in Griekenland.

Diaconie Protestantse Gemeente De Gaastmar – NL50 RABO 0326122370

Ere zij God – Nederland zingt**Blijf nog even kijken: Lied van de eenheid**

Mensen van verschillend kerken en rapper Brainpower hebben meegewerkt aan dit filmpje, waarin we ook het mooie kerstlied, O kom, o, kom Immanuel horen. Dat is het begin van Jezus leven. Dit lied gaat over eenheid in liefde en elkaar vast willen houden in geloof, waartoe Jezus zijn leerlingen opriep aan het eind van zijn leven (Johannes 17).

Keltische zegenwens

Moge God uw gids zijn,
een waakzame herder
aan uw zijde.

Met zijn staf
zal Hij u leiden
en met zijn stok
ondersteunen.

Dat Hij U brengen moge
naar een plaats zonder nacht,
en dagen vol licht in
een oord van enkel vrede. Amen.