

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 6 augustus 2021



Hè... we hadden ons zo verheugd op de viering buiten aan It Piel, afgelopen zondag. Wij hadden de liturgie klaar, de technicus stond in de startblokken, de kopergroep had de instrumenten opgepoetst en de extra stoelen stonden alweer in de kruiwagen. U van uw kant had natuurlijk de stoeltjes en koffie al klaargezet. En toen ging het regenen en moesten we de viering op het laatste moment afblazen. Op de foto sta ik beteuterd met mijn laarzen aan in het natte gras. Ludwine was er ook en liet ons de liturgie zien. En geloof het of niet, maar de Bijbeltekst was dit keer uit het boek Joël, hoofdstuk 2 vers 21-24, en wat staat daar? "Julie God geeft regen om je te verkwikken, Hij laat de regen overvloedig op je neerdalen, vroege regen en late regen, elk op de juiste tijd". Echt waar.

Hadden we dat nu maar wat eerder gelezen, vooral dat 'op de juiste tijd'. Want ja hoor, tegen tien werd het droog en het bleef die ochtend droog. Het thema van de dienst was 'Wees niet (al te) bang', en dat hadden we misschien wat letterlijker moeten nemen. Aan de andere kant was het grasveld wel erg nat en oncomfortabel, en de lucht onheilspellend. We hebben elkaar beloofd dat we de hele dienst gewoon een andere keer houden.

In de volgende nieuwsbrief zal ik het gedicht opnemen waarmee de viering begon: 'Wês net bang' van Freek de Jonge.

Startsnein 19 september in de Flapperpleats

We hadden geen binnenlocatie achter de hand afgelopen zondag, schreef ik al. Prompt kregen we een bericht van Angelique Vogelaar van de Flapperpleats dat we van harte welkom waren in de stal! Dat is goed nieuws, want we zochten nog een locatie voor de startzondag van 19 september en die hebben we bij dezen dus ook gevonden. Meer nieuws volgt, maar dan weet u dit vast.



Wel en wee



Als de dienst zondag was doorgegaan, had u bij de mededelingen gehoord dat Roelie Zeilstra na een operatie tijdelijk in de Flecke in Joure verblijft om te revalideren. Maar... gisteren hoorden we dat ze als alles goed blijft gaan, vandaag alweer naar huis mag! We wensen haar een goed en volledig herstel toe. Sterkte de komende tijd Roelie.

Van andere dorpsgenoten horen we gemengde berichten m.b.t. hun gezondheid. Ze hebben onze aandacht en ons gebed nog steeds hard nodig. De foto laat de regenboog zien die gisteren bij ons te zien was. Een teken van hoop. Dank Attie voor deze prachtige foto.

Zonnebloemen

Vorige week schreef ik dat de zonnebloemen die we met Pasen in de vorm van zaden hebben rondgedeeld, te lijden hebben onder een slakkenplaag. Maar na de reacties op dit bericht begin ik nu te denken dat die slakkenplaag z er plaatselijk is. Eerst kwamen er al berichten uit de Lytse Gaastmar (Pie Zeilstra) en Oudega (Ludwine Andel) dat de bloemen daar prachtig in de knop stonden. Daarna kreeg ik opnieuw foto's uit de Lytse Gaastmar waaruit bleek dat de zonnebloemen al in bloei waren gekomen (Tryntsje Hoogterp en Pie). En net toen ik de conclusie wilde trekken dat de slakken zich hadden verzameld in de Grutte Gaastmar, stuurde Rick Feld een foto met ook al een bloeiende zonnebloem. Kortom: de slakken zitten lang niet overal, maar zijn blijkbaar bijzonder kieskeurig.



Het lokaal verder aangekleed

Het wordt steeds aangekleed in het lokaal. De rieten lampen hangen in een proefopstelling aan het plafond, en voor de ramen hangen nu heuse gordijnen. De inrichtingscommissie heeft weer veel werk verzet om de juiste keuzes te maken en we kunnen haast niet wachten tot we al dat moois mogen gaan inwijden. Op de foto zijn twee kerkrentmeesters bezig de gordijnen op te hangen, want ze zijn zo zwaar dat  en persoon ze niet kan hanteren. Goede kwaliteit stof dus!



Spreek van de week

Eleanor Roosevelt was een Amerikaanse politica, diplomate en activiste. Als echtgenote van de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt had ze een invloedrijke positie. Ze staat bekend om haar inspirerende uitspraken. Deze vond ik in het spreukenboek.

Je moet dingen doen waarvan je denkt dat je ze niet kunt

Dat doet me denken aan de uitspraak die vaak aan Pippi Langkous wordt toegeschreven: 'Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan'. Laatst las ik dat uit onderzoek is gebleken dat Pippi Langkous dat nooit heeft gezegd (waar je al geen onderzoek naar kunt doen), maar de uitspraak blijft geweldig. Beide uitspraken roepen op tot hetzelfde: blijf niet altijd op de gebaande paden, daarbuiten is ook zoveel moois te beleven!

Avondgebed

Ik eindig deze week met een avondgebed uit de Taizéliturgie die Ineke Feenstra en Riny Visser na hun vakantie weer opstuurden. Ik plaats er een vlinderfoto van Attie Bak bij. Ze heeft er een hele reeks gemaakt, dus u houdt nog wat moois tegoed.

Blijf bij ons, God, want het wordt avond en de dag loopt ten einde.
U weet wat deze dag waard was, wat we hebben gedaan en nagelaten;
U weet wat we te vergeven hebben en wat ons vergeven moet worden.
Laat Uw zegen dalen over ons en over al uw mensenkinderen op aarde.
Van U is het licht van de dag; van u is het donker van de nacht.
Van U zijn leven en dood; van U zijn wij.
Blijf ons nabij en behoed ons.

Amen



Op deze foto ziet u het kleine vosje.

Tot slot

Tot de volgende nieuwsbrief, en met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik