

## Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 15 januari 2021

Wat een week.... Het aantal coronabesmettingen in Fryslân stijgt fors, de Britse coronavariant duikt op in verpleeghuizen ook in Fryslân, het kabinet valt, het vaccineren is gestart, alles tegelijk. Meer dan ooit is het zaak om het hoofd koel te houden en te doen wat onze opdracht in het leven is. Dat geldt ook voor ons als kerkgemeente.

Daarom gaan we door, ondanks alles,

- met de online diensten vanuit de Mauritiuskerk in IJlst;
- met het voorbereiden van eigen diensten: zo oriënteren we ons op de aanschaf van apparatuur om zelf online diensten te kunnen opnemen;
- met omzien naar elkaar: een praatje op straat, een telefoontje of een kaartje. Het kan zóveel betekenen!
- en natuurlijk met de verbouwing van het lokaal.



Afgelopen week zijn onder andere de toegangsdeuren vernieuwd, inclusief de deurkozijnen. Wat een verbetering. De oude deuren waren op het laatst niet meer op slot te krijgen, en dat deed ik soms dan ook maar niet meer, kan ik nu wel opbiechten.....

De nooduitgang is ook klaar als ik het goed onthouden heb, en binnen wordt volop getimmerd. Volgens mij wordt het héél mooi en degelijk.

### Stuur een foto in

We blijven nog even bij het lokaal, maar nu richten we ons even op de inrichting. Deze oproep staat op het Facebookaccount van Dorpsbelangen, maar hij hoort natuurlijk ook in deze nieuwsbrief.

### Oproep!! Oproep!!

#### Mooiste vergezicht van Gaastmeer

Voor de inrichting/styling van het lokaal bij de kerk zijn wij op zoek naar het mooiste vergezicht van Gaastmeer.

Wie o wie kan ons helpen aan de mooiste foto van Gaastmeer?? Het moet een vergezicht zijn. Eisen voor de foto: het moet een foto zijn op lengteformaat en een hoge eis aan het aantal pixels. De winnaar ontvangt een heerlijke taart!!! Als u denkt over deze foto te beschikken dan kunt u deze insturen via [veravanzuijlen@gmail.com](mailto:veravanzuijlen@gmail.com)  
Alvast hartelijk bedankt voor jullie medewerking.



Met vriendelijke groeten,

de Interieurcommissie: Tryntsje Hoogterp, Jantina Reijenga en Vera Wierstra-van Zuijlen

## Vakantie Ludwine

Ludwine en Wim hebben nog vakantie tot en met 21 januari. In bijzondere situaties kunt u contact opnemen met mij!

## Gevonden voorwerp



Dit zwarte suède tasje heeft een tijd in de hal van de kerk gehangen. Het ligt nu bij mij thuis. Circa 15 cm, kwastje aan de zijkant. Weet u van wie het is? Neem dan even contact met mij op: [anneke@marsicht.frl](mailto:anneke@marsicht.frl)

## Teksten om nieuwe kracht te vinden

Tot slot van deze nieuwsbrief twee teksten die goed passen bij het begin van een jaar waarin er hoe dan ook veel van ons wordt gevraagd.

Als eerste het gebed van zuster Daniëlle, *De nacht van de wachter*, uit het Boekje *Van Allerheiligen tot Kerstmis* (gekregen van Maurits en Brechtje Dantuma). De foto ernaast is van Attie Bak.

### De nacht van de wachter

Aan het einde van de dag,  
als ik ga slapen,  
vertrouw ik U, Heer, mijn huis toe,  
Heel mijn familie, groot en klein,  
ook zij die niet kunnen slapen.

Geef de een verkwikking  
en de ander kalmté.  
Troost de zieke en de moedeloze.  
Versterk, Heer,  
wie uitgeput is door het werk.  
In het geheim van de nacht  
bezoekt U en geneest U.  
vernieuwt U en geeft U nieuwe kracht.

Dank u voor uw wacht.  
Als ik slaap waakt U  
en bereidt U me voor op een nieuw jaar.

Zuster Daniëlle



De tekst *ledere dag opnieuw beginnen* is van Phil Bosmans en komt uit de map van Tsjikke Leenstra. De begeleidende foto is van Riny Visser.

### **ledere dag opnieuw beginnen**

Begin elke dag als een nieuw mens.  
Elke dag is weer je eerste dag,  
je allereerste dag!  
Gisteren en alle vorige dagen en jaren  
zijn voorbij, begraven in de tijd.  
Je kunt er niets meer aan veranderen.

Waren er scherven? Draag ze niet mee.  
Want ze zullen je dag na dag verwonden  
tot je ten slotte niet meer leven kunt.  
Er zijn scherven die je in Gods handen kwijt kunt  
en er zijn scherven die je  
helen moet in een oprecht vergeven.  
Maar scherven die je met al de liefde van je hart  
niet helen kunt, moet je laten rusten.

Je moet elke dag opnieuw beginnen!  
Dat is levenskunst.  
Elke dag nieuw zijn als het licht van de zon.  
Elke morgen opstaan uit de nacht,  
en beginnen met je handen vol hoop en  
vertrouwen.

Je kunt niet leven met de scherven van gisteren.

Phil Bosmans



### **Tot slot**

Volgende week weer een nieuwsbrief. Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik.