

Refrein

Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.

3. Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
en de weerglans op ons gezicht zien, –
zal ons leven voor anderen stralen,
het verhaal van uw liefde vertalen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

'Kan geen toeval zijn' door Ludwine Andel en Dussie Hofstra

Muziekfilmpje: *'Al shlosa'* - Op drie dingen rust de wereld
gezongen door Nieuw Amsterdams Kinderkoor

Korte overdenking: *'Wat is waarheid?'*

Meditatief orgelspel

Gebeden afgesloten met muziekfilmpje *'Onze Vader Verborgen'*

Afkondiging van de collectes door een diaken
De collectes worden bij de uitgang gehouden

Rekeningnummer diaconie IJlst: NL 48 RABO 0326 1042 67
Rekeningnummer diaconie Oudega: NL 17 RABO 0359 5305 40
Rekeningnummer diaconie Gaastmeer: NL 95 RABO 0326 1223 70

Muziekfilmpje: *'What a wonderful world'* - Playing for change

Zegen

Bij het verlaten van de kerk is er orgelspel



Protestantse
Kerk

Zondag
14 februari 2021
10.30 uur

Second
Sunday
februari

*Onlinedienst vanuit de
Mauritiuskerk in IJlst*

Thema: *'Wat is waarheid?'*



*Gezamenlijke dienst Protestantse Gemeenten Gaastmeer, Oudega
en IJlst*

*Ds. Dussie Hofstra, IJlst
Pastor Ludwine Andel- van Hoeven, Gaastmeer
Organist: Gerbrand Schrale, Ouwster-Nijega*

N.a.v. de aangescherpte Corona maatregelen door het kabinet en het landelijk bestuur van de Protestantse Kerk heeft het kerkbestuur PG IJlst besloten dat er voorlopig geen samenzang tijdens de kerkdiensten zal zijn. De liederen, die we normaal samen zouden gaan zingen, worden nu door organist Gerbrand Schrale gespeeld. Ook zijn er enkele muziekfilmpjes.

Voor de dienst is er **orgelspel**

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken

Bericht van overlijden van Klaske Boschma en Rintje Wind

Orgelspel: Liefste Lied 1,54: 1, 2 en 3 - *Woon in mijn dromen*

1. Woon in mijn dromen, in al wat ik ben,
want niets is mij liever, geen mens die ik ken,
mijn diepste gedachte bij dag en bij nacht,
het licht, waar ik wakend en slapend op wacht.
2. Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid mijn woord.
Met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor
als vader, als moeder, met mij kind aan huis.
Heer, woon in mijn wezen, en wees ook mijn thuis.
3. Wees mijn bescherming, de bron van mijn kracht,
mijn enige wapen, mijn weerwoord bij nacht,
mijn schuilplaats en haven, mijn veilige wal,
Gij die voor mij strijdt en mij thuisbrengen zal.

Woord vooraf

Filmpje: *Winterwonderland met foto's van jongeren*

2



Votum en Groet

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die trouw is in tijd en eeuwigheid
Allen: en die het werk van zijn handen niet loslaat
V: Genade en vrede in overvloed
Allen: Amen

Gebed

Muziekfilmpje: *'There was Jesus'* - Zach Williams en Dolly Parton

Bijbelverhaal: Matteüs 13: 24-30

Hij hield hun een andere gelijkenis voor: 'Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De knechten kwamen de heer des huizes vragen: "Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?" Hij antwoordde: "Dat is het werk van een vijand." De knechten zeiden tegen hem: "Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden?" Hij antwoordde: "Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: 'Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.'"

Orgelspel: Lied 289: 1 en 3 - *Heer, het licht van uw liefde schittert*

1. Heer, het licht van uw liefde schittert,
schijnt in donkere diepten, schittert;
Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons
door de waarheid die u geeft, bevrijd ons.
Schijn op mij, schijn op mij.
Refrein (volgende blz.)

3