

Muziekfilmpje: 'Lux Aeterna' van Edward Elgar gezongen door Voces8

Overdenking: 'Verrassend Licht'

Meditatief orgelspel

Orgelspel: Lied 695: 1, 4 en 5 - *Heer raak mij aan met uw adem*

Gebeden

Afkondiging van de collectes door een diaken

De collectes worden bij de uitgang gehouden

Rekeningnummer diaconie IJlst: NL 48 RABO 0326 1042 67

Rekeningnummer diaconie Oudega: NL 17 RABO 0359 5305 40

Rekeningnummer diaconie Gaastmeer: NL 95 RABO 0326 1223 70

Orgelspel: Iona 6: 1, 2 en 4 - *Zing voor Gods licht*

1. Zing voor Gods licht
dat de schepping nieuw kleurt in de morgen,
opklimt ten hemel met slingers wit en sluierwolken.
Zon strelend zacht na een verkwikkende nacht,
aarde leeft op als herboren.
2. Zing voor Gods kracht
die de ketenen breekt die ons binden,
duister verdrijft wanneer wanhoop en angst ons verblinden.
Wat ons beschaamt, mag in haar liefde bestaan.
Zij zoekt ons teder te vinden.
4. Zing voor de heiligen,
zij gaan ons voor in geloven.
Als wij vermoeid niet meer kunnen, staan zij ons voor ogen.
Zij leven klaar, de nieuwe schepping is daar:
mensen door Gods Geest bewogen.

Zegen

Bij het verlaten van de kerk is er orgelspel



Protestantse Kerk **Zondag 28 februari 2021**
9.30 uur

*Onlinedienst vanuit de
Mauritiuskerk in IJlst*

Thema: 'Verrassend Licht'

Marcus 9: 2-10

2^e Zondag 40dagentijd
Zondag Reminiscere (Gedenk)



*Gezamenlijke dienst Protestantse Gemeenten Gaastmeer, Oudega
en IJlst*

*Pastor Ludwine Andel, Gaastmeer
Ds. Dussie Hofstra, IJlst
Organist: Jan Willem Obbink, Sneek*

N.a.v. de aangescherpte Corona maatregels door het kabinet en het landelijk bestuur van de Protestantse Kerk heeft het kerkbestuur PG IJlst besloten dat er voorlopig geen samenzang tijdens de kerkdiensten zal zijn. De liederen, die we normaal samen zouden gaan zingen, worden nu door organist Jan Willem Obbink gespeeld. Ook zijn er enkele muziekfilmmpjes.

Voor de dienst is er **orgelspel**

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst Harmke Vlieger uit IJlst

Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken door ouderling Wiepie Woudstra uit Oudega

Moment van Stil Gebed

Muziekfilmpje: 'Psalm 16' uit Psalmen voor Nu

Woord vooraf

Bemoediging en Groet

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die trouw is in tijd en eeuwigheid
Allen: en die het werk van zijn handen niet loslaat
V: Genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heer!
Allen: Amen

Muziekfilmpje: 't Is goed Heer hier te zijn' - Liefste Lied 34

Drempelgebed

Muziekfilmpje: kinderlied 'Djip yn my'

Veertigdagenproject - Levensweg

- Jenny Veenstra van de kinderviering
- Projectposter 4 over Jezus op de berg
- Filmpje over 'Op de berg

Oargelspyljen: Liet 536: 1, 2 en 3 - *wat yn 'e skriften oer ús opskreaun is*

1. Wat yn 'e skriften oer ús opskreaun is sill' Jo folbringe dizze fjirtich dagen, de tsien geboaden en de fjirtich slagen dit hiele libben dat gjin libben is.
2. Gods skepping dy't gjin minske ûntslute koe ûntslute Jo, Jo iepenje ús eagen. o Davids soan, dat Jo ús swakkens seagen, fan 't ynlik fjoer bleau inkeld jiske oer.
3. Jezus, de flam fan jo oanwêzichheid sil yn ús hert in freugdefjoer ûntstekke. Jo wiene_ús nei, Jo sille_ús net ûntbrekke, Jo, hegepryster yn de ivichheid.

Bijbellezing: Marcus 9: 2-10 gelezen door Willem Wendelaar Bonga

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: 'Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.' Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!' Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond. Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood.