

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 5 maart 2021

Er is weer van alles te melden, dus maar snel van start.

Snoei een boom

De kerkrentmeesters stuurden onderstaande oproep in voor de nieuwsbrief. Ik zou zeggen, volgende week allemaal aan de slag! Dan doen we die koffie en taart later, afgesproken?

'Afgelopen jaren zijn de lindebomen rond het kerkhof gesnoeid door vrijwilligers uit het dorp. Dit was altijd op de laatste zaterdag van februari. Onder het genot van koffie en taart was het een gezellig samenzijn en was de klus in een ochtend geklaard. Helaas kan dat dit jaar niet doorgaan. Toch zouden we wel graag de bomen gesnoeid hebben.

Daarom deze vraag: **wie wil een of meer bomen snoeien de aankomende week?**



Een ladder en ander materiaal staan klaar in de schuur bij het kerkhof. Takken op kerkhof mag je laten liggen, maar takken op de weg graag bij elkaar leggen voor de school.
Alvast hartelijk dank, Kerkrentmeesters PKN De Gaastmar.'

Liturgische schikking 7 maart

De actie van de kerkrentmeesters past helemaal bij het thema van de derde zondag van de 40-dagentijd, Johannes 2: 13-22. We lezen over de grote schoonmaak, die Jezus houdt in de tempel. Alles wat niet thuis hoort op deze bijzondere plaats wordt weggevaagd. Jezus leert ons dat we ruimte kunnen maken in ons leven voor waar het echt op aankomt. We zien in de liturgische schikking de rommel die moet worden opgeruimd, een bezem, een touw waarvan Jezus een zweep maakte, en judaspenning die naar het bloedgeld verwijst dat Judas betaalde. De bol groeit verder en er zit een knop in. We zijn weer een stapje dichterbij het wonder van Pasen.

Schoon schip maken
ruimte scheppen
voor dat
wat werkelijk van waarde is
en niet voor geld te koop.
Ruimte voor het geheim van het leven
is ruimte voor groeikracht
in jezelf, vanuit jezelf
als groen
dat het duister doorbreekt
als leven
dat opstaat
uit dat wat benauwt en doodt:
een nieuw begin



U kunt de schikking bewonderen in de kerk. Daar liggen ook nog liturgische kalenders en spaardoosjes voor u klaar, plus het nieuwste nummer van het tijdschrift Petrus!

Ruim je rommel op, maar bewaar wat waardevol is



Ook in het 40-dagenboekje voor de kinderen gaat het deze week over Jezus die de rommel in de tempel opruimt. Deze week werd aan de kinderen gevraagd om goed rond te kijken wat je buiten ziet liggen. Is het afval? Ruim het op! Is het waardevol? Bewaar het.

Tjerie en Tryntsje laten op de foto zien wat een korte veegsessie rond het lokaal aan rotzooi oplevert. En ik hoorde dat Gatze Ykema met Herre Klaas en Wiebren deze week vier zakken zwerfafval heeft verzameld. Ook een idee voor anderen?

En nog een schoonmaakbericht

Het kleed van de Avondmaalstafel is terecht! Een van onze gemeenteleden heeft het bij het kasthimmeljen thuis teruggevonden, keurig gewassen en gestreken. Nu nog even geduld hebben totdat we het kunnen gebruiken.

Gasten Pondok



Sara Brouwer vond bij het schoonmaken van de Pondok in het gastenboek van het Pondok deze tekst. Wat heerlijk om te merken dat de gasten het naar hun zin hebben in onze mooie nieuwe vakantiewoning, en dat we ook langs deze weg in coronatijd als kerk iets kunnen betekenen. Heel bijzonder zijn natuurlijk de twee beschilderde stenen met onze kerk erop. Knap werk hoor. Als ik het goed heb begrepen, zijn de stenen ook alweer verstopt in de buurt van de Pondok, om opnieuw gevonden te worden.

Sytske Hoogterp wint de fotowedstrijd voor het lokaal

De commissie die zich bezighoudt met de inrichting van het lokaal, had een fotowedstrijd uitgeschreven. De winnende foto komt als decoratie in het lokaal te hangen. En dat is een prachtige foto geworden. Sytske Hoogterp is de winnares, als het goed is heeft ze de bijbehorende taart inmiddels op. De interieurcommissie dankt alle inzenders héél hartelijk en nodigt iedereen uit om t.z.t. het resultaat te komen bewonderen.

Ik kan me voorstellen dat het voor de commissie moeilijk kiezen was, want er waren zulke mooie inzendingen! Helaas kan ik ze hier niet allemaal laten zien, maar als voorbeeld nog deze drie.



Paasgroetenactie

Velen van u hebben ook dit jaar weer meegedaan aan de paasgroetenactie. Ik heb een dikke envelop vol kaarten kunnen versturen. Dank daarvoor!

Sneeuwkllokjes (2)

Vorige week vertelde ik over Dieuwke van Netten, die in de Flecke in Joure revalideert en Wander Bruinsma, die datzelfde doet in Talma State in Heeg. Vergeet u niet een kaartje te sturen?

Bij het verhaal stond een foto van sneeuwkllokjes als sterktewens, omdat sneeuwkllokjes hele sterke en moedige bloemen zijn. Prompt vond ik de dag daarna twee gedichten over sneeuwkllokjes. Het ene is van Jan Balkon, die sneeuwkllokjes 'een wilskrachtwonder' noemt. Want wie bloeit er nou als het vriest? Het andere gedicht is van Mies Bouhuys, en ik neem het hieronder op. Speciaal als bemoediging voor hen die het zwaar hebben. We denken aan u!

Het sneeuwkllokje

Als ik zelf niet had gekeken
bij de kale boom,
had het net een droom gekeken
zoals je ze 's winters droomt.

Maar ze staan er. Sprietjes staan
er van een vinger lang.
Zo maar uit de grond geschoten
voor geen wind of winter bang.

Sneeuw, in fijne witte vlokjes
op elk sprietje groen:



klokjes die met klepels luiden
zoals echte klokken doen.

Soms kun je om kleine dingen
zó verwonderd staan
dat je hardop wilt gaan zingen
en dat heb ik dus gedaan.

Mies Bouhuys

De nieuwsbrief sluit ik deze week af met een avondzegen uit de Taizéliturgie die Riny Visser en Ineke Feenstra weer doorstuurden.

Avondzegen:

*Mensen hebben mensen nodig
om elkaar te dragen
om elkaar tot leven te brengen*

*Mensen hebben mensen nodig
om voor elkaar op te komen
om samen te werken aan
welzijn en geluk*

*Mensen hebben mensen nodig
om te laten zien wie U bent
God van liefde
God van gerechtigheid*

*Wek dan die kracht in ons
Doe die liefde in ons ontolammen
die ons omkeert naar elkaar
die ons doet zorgen voor elkaar*

*Dat wij U liefhebben
Dat wij onze naaste beminnen
Dat wij onszelf kunnen liefhebben.
Amen*



Tot slot

De liturgie voor de viering van Biddag voor Gewas en Arbeid woensdag 10 maart in IJlst stuur ik u begin volgende week toe. Aan het eind van volgende week weer een nieuwsbrief.

Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik

