

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 9 maart 2021: Biddag voor Gewas en Arbeid

Een extra nieuwsbrief, helemaal in het teken van de Biddag voor Gewas en Arbeid die op woensdag 10 maart wordt gevierd.

Wat is dat eigenlijk, Biddag voor Gewas en Arbeid? In het laatste Ringblad staat er een artikel over. Daarin lees ik dat het in de middeleeuwen de gewoonte was om elk nieuw seizoen te beginnen met een dag van bezinning en gebed. Dat gebeurde ook in tijden van nood en gevaar. Soms liep dan een priester met een kruis door de velden, aan het hoofd van een processie, om te bidden voor Gods zegen over de vruchten van de aarde. Lange tijd werd door de overheid aangegeven wanneer het tijd was voor een bid- of dankdag, maar later werden er vaste dagen ingesteld. Die werden eerst alleen Bid/Dankdag voor het Gewas genoemd, maar toen de industrie opkwam werd het Bid/Dankdag voor Gewas en Arbeid. Op de tweede woensdag van maart is het Biddag en op de eerste woensdag van oktober Dankdag.



Zoals de naam al zegt, wordt er op Biddag vooral gebeden voor Gods zegen op de oogst en het werk. De betekenis is de laatste tijd breder geworden: we bidden voor het welzijn van familie, gemeente, samenleving en economie.

Veel kerken op het platteland vieren Bid/Dankdag met een dienst. Ook wij deden dat altijd en we doen dat ook nu. Om 19.30 uur begint de dienst in IJlst, waar Ludwine Andel en ds. Dussie Hofstra voorgaan. Het thema is 'Wilt U voor ons zorgen?'. U kunt de dienst weer volgen via kerkdienstgemist.nl.

De liturgische schikking van Tjerie en Tryntsje staat deze keer in IJlst. U ziet tulpen op een wit kleed. Door hun vorm doen tulpen denken aan menselijke handen, die God zoeken in hun gebed. Een mooie symboliek.



Bomen snoeien: herinnering

Het past er goed bij: niet alleen bidden voor het gewas maar ook zelf aan de slag. De kerkrentmeesters zoeken hulp voor het snoeien van de linden rond het kerkhof. Doet u mee? Materiaal staat klaar in de schuur!

Kippen



Je hebt schilders van wie de schilderijen net foto's lijken, maar je hebt ook fotografen van wie de foto's net schilderijen lijken. Attie Bak is er zo een. Ze stuurde mij deze foto van de kippen van Roos Brundel en Martijn Fakkeldij toe en ik vroeg haar van wie het schilderij was. Tja, er gaat er wel eens een de mist in. Maar vindt u het geen mooi gezicht, die kippen zo lekker genieten in de zon? Ik vind het ook wel passen bij Biddag.

Gebed voor Biddag

De PKN bracht speciaal voor deze Biddag in coronatijd een bundel gebeden uit met bijdragen uit het hele land. Ik vond de bijdrage van Groningen/Drenthe heel aansprekend, dus die kunt u hieronder ter afsluiting lezen.

Barmhartige, U heeft uw mensen zo lief,
dat U Jezus Messias als mens onder mensen hebt gezonden.
Hij hernieuwde het verbond tussen U en ons.
Wij danken U.

Barmhartige, wij bidden, nu de winter voorbij is,
de akkers weer bewerkt, ingezaaid en bepot zullen worden
en het vee weer naar buiten kan,
om uw zegen over het werk van akker- en tuinbouwers, groenten- en fruittelers, veehouders.
Wij bidden om inzichten bij allen die hun beste krachten geven aan dit werk,
om te doen wat goed is en uw wil;
opdat wij de aarde niet uitputten en het milieu niet overbelasten.

Barmhartige, wij leven in een bizarre tijd.
Dat onzichtbare virus - ook een schepsel van U? - verstoort onze gewone gang.
Wij bidden voor wie eigenaar zijn, of werken in winkels, sportscholen, horecagelegenheden en alle facetten
van kunst,
voor allen die het water aan de lippen staat.

Barmhartige, ontferm U over alle mensen in nood.
Geef dat ieder het werk dat hij en zij met liefde deden, weer kan hervatten.
Dat we elkaar in uw huis weer kunnen treffen en zingen.
Wij smeken om inzichten, om creativiteit, om begaanbare wegen!
Wees met ons, nu en altijd.
Amen

ds. Anneke Wouda, Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond

Tot slot

Aanstaande vrijdag weer een nieuwsbrief! Met vriendelijke groet, Anneke van Mourik