



Protestantse Kerk **Woensdag 10 maart 2021**
19.30 uur

Onlinedienst vanuit de Mauritiuskerk in IJlst

Biddag 2021

Thema: 'Wilt U voor ons zorgen?'

Psalm 147



*Niet de kracht van paarden verheugt hem,
niet de sterkte van soldaten geeft hem vreugde,
vreugde vindt de HEER in wie hem eren
en in wie hopen op zijn liefde en trouw.*

*Prijs, Jeruzalem, prijs de HEER,
loof, Sion, loof je God.*

*Hij heeft de grendels van je poorten versterkt,
het volk binnen je muren gezegend.*

*Hij geeft je vrede en veilige grenzen,
met vette tarwe stilt hij je honger.*

*Hij zendt zijn bevelen naar de aarde,
vlug als een renbode gaat zijn woord.*

*Hij laat het sneeuwen als wol,
rijp strooit hij uit als stof,*

*hagel werpt hij in brokken neer,
wie is tegen zijn koude bestand?*

*Hij zendt zijn woord en alles smelt,
hij stuurt zijn adem, de wateren stromen.*

*Hij maakt zijn woorden aan Jakob bekend,
zijn wetten en voorschriften aan Israël.*

*Met geen ander volk heeft hij zich zo verbonden,
met zijn wetten zijn zij niet vertrouwd.*

Halleluja!

Muziekfilmpje: 'Consider the Lilies' - Garry Talley en moeder Nita

Verkondiging: 'Wilt U voor ons zorgen?'

Meditatief orgelspel

Gebeden door Ludwine Andel

Afkondiging van de collectes door een diaken
De collectes worden bij de uitgang gehouden

Orgelspel: Lied 263: 1, 2 en 3 - 'Wees Gij mijn toevlucht'

Zegen

Bij het verlaten van de kerk is er orgelspel

*Gezamenlijke dienst Protestantse Gemeenten Gaastmeer, Oudega
en IJlst*

Pastor Ludwine Andel, Gaastmeer

Ds. Dussie Hofstra, IJlst

Organist: Eelke Zijlstra, IJlst

Voor de dienst is er **orgelspel**

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst Sietske Schraa uit IJlst

Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken

Moment van Stil Gebed

Orgelspel: Psalm 65: 1 en 5 - *'De stilte zingt U toe, o Here'*

Woord vooraf

Bemoediging en Groet

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: die trouw is in tijd en eeuwigheid

Allen: en die het werk van zijn handen niet loslaat

V: Genade en vrede in overvloed

Allen: Amen

Gebed

Orgelspel: Evangelische Liedbundel 374: 1, 2 en 3 - *'O Heer, mijn God'*

1. O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond'ring de wereld zie die U hebt voortgebracht, het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal, dat vol is van uw kracht,

Refrein:

dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

2. Als ik door bossen dwaal en groene weiden, en alle vogels zingen mij hun lied.
En aan het strand voel ik de tijd verglijden, als eb en vloed voor eeuwig ons ontvliedt.

Refrein

3. Als ik bedenk hoe Jezus zonder klagen tot in de dood gegaan is als een lam, sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen, en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

Refrein

Leefregel: 1 Thessalonicenzen 5: 14-18

Muziekfilmpje: *'Psalm 147'* uit Psalmen voor Nu

Bijbellezing: Psalm 147 gelezen door Ludwine Andel

Halleluja!

*Hoe goed is het te zingen voor onze God,
hoe heerlijk hem onze lof te brengen.
De bouwer van Jeruzalem, dat is de HEER,
hij brengt de ballingen van Israël bijeen.
Hij geneest wie gebroken zijn
en verzorgt hun diepe wonden.
Hij bepaalt het getal van de sterren,
hij roept ze alle bij hun naam.
Groot is onze Heer en oppermachtig,
zijn inzicht is niet te meten.
De HEER richt de vernederden op
en drukt de goddelozen neer.
Hef voor de HEER een hymne aan,
zing voor onze God een lied bij de lier,
voor hem die de hemel met wolken bedekt,
die de aarde met regen doordrenkt,
die het gras op de bergen laat groeien,
die voedsel geeft aan de dieren,
aan de roepende jongen van de raaf.*