

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 12 maart 2021

Kansbrieven in de kerk

Deze week begin ik met een onderwerp dat eigenlijk heel goed past in deze tijd van delen en omzien naar elkaar.



De gemeente Súdwest-Fryslân maakt elk jaar een zogeheten kansbrief. Daarin staat informatie over regelingen voor mensen die het financieel moeilijk hebben.

Er bestaan diverse regelingen, maar de mensen voor wie die zijn bedoeld, zijn daar lang niet altijd van op de hoogte. Daarom stuurt de gemeente SWF elk jaar rond deze tijd een aantal exemplaren van de kansbrief naar o.a. de kerken met het verzoek die ergens neer te leggen waar mensen ze kunnen meenemen. Wij doen dat natuurlijk graag. De brieven (zie foto links) liggen in het folderrek in de hal van de kerk. Weet u iemand voor wie zo'n brief relevant kan zijn, of bent u zelf zo iemand, neem dan gerust een exemplaar mee. De gemeente SWF zegt erbij: 'Er kan vaak meer dan je denkt!'.

Liturgische schikking 14 maart

Zondag 14 maart is het Klein Pasen: we zijn halverwege de 40-dagentijd en we zien het licht van Pasen al een beetje schijnen door het donkere paars. Daarom zien we roze bloemetjes. Verder zien we een gebroken brood en een visnet. In de lezing vandaag horen we dat Jezus ons leert uit te delen. Daar wordt iedereen blij van!

Ondertussen groeit de amaryllis verder, de knop wordt al beter zichtbaar.....

Het geheim wordt zichtbaar
in daden van recht doen,
zorg voor voedsel van lichaam en geest,
in breken en delen
van twee vissen en vijf broden
Zeven:
het getal van de drie-ene
verbonden met de aarde, de vier windstreken.
In breken en delen bloeit leven op
als tere bloesem
aan een boom na de winter



De schikking staat in de kerk van Gaastmeer, kom dus weer kijken!

Wel en wee

Het lijkt erop dat Wander Bruinsma binnenkort weer terugkeert naar zijn vertrouwde huis in Gaastmeer. Dat is goed nieuws, hoewel hij thuis nog wel verder zal moeten herstellen. Dieuwke van Netten is bezig met haar revalidatie in De Flecke, Midstraat 10, 8501 AP in Joure. Kaarten blijven zeer welkom! Namens de kerk hebben we een bloemengroet bij haar gebracht.

Second Sunday in IJlst

A.s. zondag begint de dienst in IJlst om 10.30 uur. Het is een laagdrempelige dienst voor jong en oud, met onder meer weer aandacht voor het project van de kinderen, dit keer met een filmpje over 'voedsel vinden'.

Jo jouwe krêft – You raise me up

Deze week eindig ik met de tekst van een bekend lied. In het Fries heet het 'Jo jouwe krêft', in het Engels 'You raise me up'. Een tekst die veel steun kan bieden, vind ik. Lees hem maar eens rustig.

Ik vond de tekst in de map van Tsjikke Leenstra. En als vanzelf gingen mijn gedachten terug naar de keer dat Gaudete dit lied in onze kerk heeft gezongen, met Catharina als solist. Wat is dat toch altijd bijzonder, om een lied te zingen als onderdeel van een dienst waar de tekst helemaal in past. En het was nog eens een hele mooie uitvoering ook. Ik herinner me ook een dienst in Oudega, waar Harrie de Vries dit lied zong. Ook al zo mooi.

Op internet heb ik ook gezocht naar een mooie uitvoering, zodat u de melodie kunt horen. Er zijn genoeg uitvoeringen, maar veel daarvan worden wat lawaaiig op het eind. Ik vond deze nog de beste. [Secret Garden - You Raise Me Up \(Lyric Video\) ft. Johnny Logan - Bing video](#)



Jo jouwe krêft

Bin ik ferslein, troch al myn grutte soargen,
en rin ik fêst yn't libben sûnder doel,
dan wurd ik stil en wachtsje, yn myn doarmjen,
en Jo, myn Hear, foarkomme dat ik foel

Refrein:

*Jo jouwe krêft om bergen te fersetten
Jo jouwe krêft, yn stoarmen fan bestean,
ik wit my droegen, troch Jo net fergetten,
ja troch Jo krêft kin ik wer fierder gean*

It libben pleaget my hast alle dagen,
de ûnrêst jaget my yn grut ferlet,
mar troch Jo krij'k antwurd op myn fragen,
dat jout my rêst yn myn ûnwisse hert.

Refrein

Der is gjin libben sunder frjemde paden,
de ûnrêst bûnzet altyd troch myn hert,
mar troch Jo Geast feroarje al myn skaden,
ja troch Jo wêzen wykt myn wif ferlet

Refrein

Tot slot

Volgende week weer een nieuwsbrief!

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik