

Palmpasen

Het is een week voor Pasen: Palmpasen. Op de foto hiernaast ziet u de liturgische schikking voor deze zondag, met een verwijzing naar een palmtak. Met Palmpasen gedenken we dat Jezus in Jeruzalem wordt binnengehaald door een uitzinnige menigte, die denkt dat nú hun langverwachte en oppermachtige koning komt. Die zal een eind maken aan de Romeinse bezetting. De mensen plaveien de weg door hun mantels uit te spreiden en bebladerde takken neer te leggen.



Maar dat is niet de weg die Jezus gaat. Hij maakt dat duidelijk door niet op een paard maar op een ezel de stad binnen te rijden. Eenmaal in Jeruzalem, gaat Hij niet naar het paleis van de machthebbers om hen van de troon te stoten, maar naar de tempel. En daarna keert Hij terug naar waar hij die dag vandaan kwam. 'Want het was al laat geworden', staat er in Marcus 11. Wat een afknapper voor de mensen die net nog zo luid Hosanna hadden geroepen. Hun droom ging als een nachtkars uit. Hun euforie zou al snel omslaan in woede. Ze hebben de boodschap niet begrepen.

Ja, achteraf is het gemakkelijk praten, maar zou ik zelf wél het geheim van zijn lijden en verlossing zien als ik daar aan de kant van de weg stond? Ik denk het eerlijk gezegd niet. En juist omdat wij het niet begrijpen, is Jezus verder gegaan op Zijn weg.



Op weg gaan in alle eenvoud
niet hoog te paard
maar op een ezel:
lastdier van de armen.
Weet hebben van lijden,
(geen rozen zonder doornen)
de zwaarte van een last,
angst, sterven, verdriet
Maar ook het geheim
van levenskracht
verscholen in het groen.

Met Palmpasen maken de kinderen traditiegetrouw een Palmpasestok: een versierde stok die doet denken aan de bebladerde takken op de weg naar Jeruzalem. Ook dit jaar maken de jongste kinderen op school in Oudega een Palmpasestok. De school zal er een filmpje van maken en dat filmpje krijgen we op twee momenten te zien: in de dienst vanuit IJlst aanstaande zondag en in de Paasdienst vanuit Gaastmeer.



Wandeling in IJlst woensdag 31 maart

In de week voor Pasen staan we stil bij het ongelooflijke liefdesoffer dat Jezus heeft gebracht. Dat doen we allereerst op woensdagavond 31 maart in IJlst. U kunt dan coronaproof meedoen aan de meditatieve wandeling die speciaal voor deze avond is uitgezet. De start is om 19.00 uur bij de Mauritiuskerk. In de wandeling volgt u als het ware Jezus op Zijn weg naar het kruis. We lopen twee aan twee en zullen op een aantal plekken stil staan, om aan de hand van een tekst en een afbeelding even na te denken en te praten over een aantal stades van Zijn kruisweg. We sluiten af in de achtertuin van de Mauritiuskerk. Een prachtige manier om iets dichterbij het wonder van deze Stille Week te komen.

Witte Donderdag en Pasen: online dienst vanuit Gaastmeer



Omdat de online diensten met kerst en oudjaar zo positief zijn ontvangen, zullen we ook de diensten van Witte Donderdag en Pasen uitzenden vanuit de Pieltsjerke in Gaastmeer. Ludwine Andel is dan onze voorganger. De diensten worden van tevoren al opgenomen. Volgende week krijgt u nadere informatie, maar reserveer alvast tijd in uw agenda! Op Witte Donderdag, 1 april, hopen we ook het Avondmaal te vieren. We zullen u vragen om thuis een stukje brood en slokje wijn klaar te zetten. De dienst begint om 19.30 uur, maar u kunt ook later nog kijken.

De link naar de diensten vindt u kort voor aanvang op onze website www.pkn-gaastmeer.nl Maar ook daarover krijgt u nog nadere informatie.

Goede Vrijdag en Stille Zaterdag online diensten vanuit IJlst

En om het verhaal even compleet te maken: de diensten met Goede Vrijdag en Stille Zaterdag kunt u meebeleven vanuit IJlst via kerkdienstgemist.nl. Kijk voor de aanvangstijd van de dienst op Stille zaterdag even op de website van de PKN IJlst of in het Ringblad van volgende week.

Weer bij elkaar komen in onze eigen Pieltsjerke?

Weet u het nog? De Pieltsjerke, dat is dat ding met die toren erop vlak voor het betonpad naar Fiskersbuorren. Wat zouden we daar graag weer samen kerkdiensten vieren... De kerkenraad houdt de coronaontwikkelingen scherp in de gaten om te zien wat verantwoord is. En we hebben nu een weg uitgedacht. Lees hieronder wat ons plan is, maar bedenk er wel bij: we blijven de ontwikkelingen volgen om te zien of het inderdaad haalbaar is.



Het plan is:

1. Tot en met 9 mei sluiten we aan bij de online diensten vanuit IJlst. De coronacijfers geven geen aanleiding om op korte termijn te versoepelen. Wel worden de online diensten met Witte Donderdag en Pasen uitgezonden vanuit onze eigen kerk.
2. Vanaf half mei denken we meer perspectief te hebben, vooral omdat veel ouderen (en de meeste kerkgangers behoren daartoe) dan gevaccineerd zullen zijn.

3. Met Hemelvaart, 13 mei, willen we daarom een buitenactiviteit met eenvoudige viering houden. Waarschijnlijk samen met Oudega. Ludwine zal voorgaan in deze viering.
4. Vanaf Pinksteren, 23 mei, willen we weer diensten in onze eigen kerk houden. Met Pinksteren zal Ludwine voorgaan in de dienst. Waarschijnlijk zijn we nog wel gebonden aan de anderhalvemeterregel (en daarmee aan een maximum van 30 mensen), maar het is een begin.

Het is allemaal nog echt niet zeker, maar we kunnen ons er alvast op verheugen!

Verbouwing lokaal nadert de ontknoping



Op de foto ziet u de bouwploeg en een paar incidentele verhuizers koffiedrinken bij het lokaal. Het is een zonnige zaterdagochtend, die 20^e maart. En het ziet er allemaal heel gezellig uit. Maar.... schijn bedriegt. We houden ons goed, maar eigenlijk staat het huilen ons nader dan het lachen. Meewerkend voorman Klaas Brouwer heeft namelijk net bekend gemaakt dat dit de laatste zaterdagse klusochtend is.

Klaas dankt de harde werkers voor al hun inzet, en de koffieploeg voor de voortreffelijke catering. Om toch enig perspectief te hebben, bedenken we wat nieuwe klussen. Maar zo ver is het toch nog niet helemaal. Wie nu in het lokaal komt, zal zien dat er nog steeds druk wordt gewerkt door de door-de-weekse-ploeg (en sommigen zijn lid van beide). De keuken wordt geïnstalleerd en de laatste deuren worden in de verf gezet. De pvc-vloer ziet er prachtig uit, voor zover je dat nog kunt zien nu de inventaris weer is opgehaald uit de stal van Willem en Rommy van Berkum (ook dank aan hen!).

We gaan iedereen 'live' bedanken zodra dat weer kan, reken daar maar op.

Zendingsactie brengt € 276 op

In de afgelopen weken hebben we weer de zendingsenvelopjes verspreid onder degenen die daaraan meedoen. Kort daarop zijn de envelopjes weer opgehaald. We waren blij verrast, want de opbrengst was maar liefst € 276! En daar komen dan nog de giften die zijn overgemaakt nog bij. Het geld is inmiddels overgemaakt naar de PKN als bijdrage aan een van hun projecten. Ook hiervoor heel veel dank aan de gevers, aan degenen die de envelopjes hebben bezorgd en opgehaald en aan Baukje Ykema voor de coördinatie! Krijgt u geen zendingsenveloppe maar wilt u wel meedoen? Stuur mij even een mail, dan zorg ik ervoor dat u op de lijst komt. De envelopjes komen drie maal per jaar.

Stilte aan It Piel

Deze foto is van Riny Visser, en gemaakt aan It Piel. Hij schrijft erbij: 'Het was zo stil dat je de vleugels van een stel overvliegende kieviten kon horen'. Eigenlijk een hele mooie manier om in deze tijd van bezinning tot jezelf te komen en tegelijkertijd te genieten van de adembenemende natuur om je heen. Riny zag zelfs, en niet voor het eerst, zeearenden in de lucht!



Gebed voor het kruis

In het boek Van Allerheiligen tot Kerstmis vond ik een gebed dat naar mijn idee ook heel goed past in deze 40-dagentijd. Het gebed is gemaakt door Franciscus van Assisi en hij noemt het een 'Gebed voor het kruis'.



Hoogste, roemrijke God,
verlicht de duisternis van mijn hart
en geef mij
het ware geloof, de gegronde hoop en de
onverdeelde liefde,
het aanvoelen en de kennis, Heer,
om uw heilige en waarachtige opdracht te
kunnen uitvoeren.

Franciscus van Assisi

Als Franciscus dit gebed uitspreekt, is hij nog jong, maar heeft hij al het nodige achter de rug. Hij bidt tot God en vraagt of God hem wil toerusten voor zijn taak. Nog tastend in het duister bidt en waakt hij, wachtend op Gods licht en leiding.

Tot slot

Volgende week krijgt u van mij de liturgieën en nadere informatie over de diensten in de Stille Week. Houd uw mail dus in de gaten!

Namens de kerkenraad wens ik u een waardevolle en zinvolle Stille Week toe.

Anneke van Mourik