

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 31 maart 2021 voor Witte Donderdag

Vooraf: als u deze nieuwsbrief tijdig onder ogen krijgt, denkt u dan aan de meditatieve wandeling in IJlst? Het is een gezamenlijk initiatief van de PKN IJlst, de Doopsgezinde Kerk in IJlst en ons. Start 19.00 uur bij de Mauritiuskerk in IJlst, en u hoeft zich niet van tevoren op te geven.

Witte Donderdag: voetwassing en Avondmaal

Op Witte Donderdag staan we stil bij de laatste keer dat Jezus met zijn leerlingen het Avondmaal vierde. Jezus wast de voeten van zijn leerlingen, voor ze samen aan tafel gaan. Een teken van dienstbaarheid en liefde. In de liturgische schikking zien we een kruik en schaal met water en de doeken om de voeten af te drogen. Wijn en brood staan klaar, ze zullen samen hun laatste maaltijd vieren.

*Vele graankorrels vermalen tot één brood.
Vele druiven samengeperst in één beker.
Brood en wijn om uit te delen: een nieuw verbond*



Kijk mee naar de dienst vanuit Gaastmeer en zet brood en wijn klaar

De dienst op Witte Donderdag wordt uitgezonden vanuit de Pieltsjerke in Gaastmeer. In de dienst vieren ook wij het Avondmaal. Ludwine zal het brood breken en de wijn uitschenken. Piet Visser en Gerlof Postma zijn de ambtsdragers van dienst. Als u thuis een stukje brood en een slokje wijn of sap klaarzet, kunt u zelf ook aan het Avondmaal deelnemen. We hebben het vaker op die manier gedaan en ik vind het net zo plechtig en indringend als wanneer we samen in de kerk zitten, moet ik zeggen.

U kunt de viering zien en horen op YouTube. Het gemakkelijkst is om naar onze website www.pkn-gaastmeer.nl te gaan. Daar staat de video klaar, het aftellen is begonnen en donderdag om 19.30 uur gaat de film 'in première', zoals dat heet. U kunt ook op YouTube zoeken op protestantse gemeente gaastmeer. De video blijft maar een week beschikbaar, dus vergeet het niet!



Welkom!



Witte Donderdag 1 april 2021

Viering maaltijd van de Heer: 'Overgave'

Voorganger	Ludwine Andel-van Hoeven
Ouderling van dienst	Piet Visser
Diaken	Gerlof Postma
Organist	Siem van Berkum
Schriftlezing	Dieuwke Visser

De liturgie voor deze dienst is bijgevoegd. Nog even voor de zekerheid het bankrekeningnummer van de diaconie, voor als u geld wilt overmaken voor de collecte: NL RABO 0326 1223 70 ten name van Diaconie Prot. Gem. Gaastmeer. De collecte is bestemd voor Kerk in Actie kinderen in de knel.

Ook in IJlst een viering



Uiteraard is ook de dienst in IJlst te zien, via kerkdienstgemist.nl. Ook deze dienst begint om 19.30, maar u kunt ook later nog kijken. Het thema in IJlst is 'Liefde tot het einde toe' en u ziet wel aan de foto dat ook hier de voetwassing door Jezus aan de orde komt. Ook in IJlst wordt Avondmaal gevierd en ook deze liturgie vindt u bij de nieuwsbrief.

Vieringen Nijkleaster deze maand op Omrop Fryslân

Ook altijd heel erg de moeite waard: de vieringen van Nijkleaster in Jorwert. Deze maand te zien via Omrop Fryslân. Ga voor meer informatie naar [Nijkleaster – stilte, bezinning, verbinding – stilte, besinning, ferbining](#)

VIERINGEN OMROP FRYSLAN

De vieringen op Omrop Fryslân TV worden in de maand april uitgezonden vanuit de kerk van Jorwert, de gemeenschap van Westerwert met Nijkleaster in samenwerking met de buurgemeente De Slachsang (Wiuwert-Boazum). Zoals altijd in Jorwert, gebruiken we vrijelijk de Nederlandse en Friese taal. In het liturgieboekje dat je kunt vinden op de websites van Omrop Fryslân en Nijkleaster, kun je ook vaak de Nederlandse vertaling vinden van Friese teksten, ook van de preek.

- 1 april, 19.00 oere ds. Hinne Wagenaar (Wite Tongersdei)
- 2 april, 19.00 oere ds. Saskia Leene (Goed Freed)
- 4 april, 10.00 oere ds. Hinne Wagenaar (Peaskesnein)
- 11 april, 10.00 oere ds. Reinier Nummerdor (mei de Slachsang)
- 18 april, 10.00 oere ds. Saskia Leene
- 25 april, 10.00 oere ds. Hinne wagenaar (LYTS&grut)

Paasgroet voor het hele dorp

Sommigen van u hebben hem al gekregen: de paasgroet van de kerk voor het hele dorp. Anderen krijgen hem later in de week in de bus, maar hij komt eraan! We houden nog even geheim wat het is, zodat het een verrassing blijft voor degenen die de paasgroet nog niet hebben gekregen. We hopen dat u het gebaar zult waarderen. Voor ons is het een manier om te laten zien dat we graag kerk in en voor het hele dorp willen zijn. Er staan nog een paar paasacties op stapel, maar dat leest u wel in de nieuwsbrief voor Pasen.

Tot slot

De liturgie voor Goede Vrijdag krijgt u morgen van mij.
Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik