

## Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 2 april voor Stille Zaterdag

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor Stille Zaterdag. Op Goede Vrijdag, is Christus gestorven aan het kruis. Alles lijkt voorbij. Niemand denkt nog aan de beloftes die Hij ons gedaan heeft, want Hij ligt immers in het graf?



De liturgische schikking van Stille Zaterdag weerspiegelt het verdriet dat we voelen als we denken dat het kwade heeft gewonnen van het goede. Weerspiegelt? Nee, juist niet. Want over de spiegel, die de hele 40-dagentijd te zien was, hangt nu een zwarte doek. Verdriet verblindt je. Je ziet geen perspectief meer, je ziet helemaal niets meer. Het kruis waaraan Jezus is gestorven, heeft zijn werk gedaan en ligt nu op de grond. Daarnaast ligt een zak van ruwe jute, een rouwkleed in de tijd van Jezus. Verder is er niets.

En toch wordt het op weg naar Paasmorgen langzaam weer licht. Het licht is nog bleek en voorzichtig, maar het is het eerste teken dat er iets heel bijzonders te gebeuren staat.

Onderstaande foto's – allebei van Attie Bak – laten dat prachtig zien.



We sluiten op Stille Zaterdag opnieuw aan bij de dienst in IJlst.

De dienst begint om **20.30 uur** en de voorgangers zijn ds. Dussie Hofstra en Ludwine Aniel.

De liturgie is bijgevoegd.

In de dienst wordt de nieuwe Paaskaars binnengedragen, na het kort luiden van de klok. Ook het avondmaalszilver, dat de kerk uit gedragen was, wordt weer binnengebracht. Zo is het een dienst vol rituelen, omdat woorden tekortschieten.



Gezamenlijke dienst Protestantse Gemeenten Gaastmeer, Oudega en IJlst

PS. We horen net dat Wander weer thuisgekomen is uit Talma! Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik