

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 9 april 2021

Mijn gedachten gaan nog even terug naar de afgelopen 40-dagentijd en natuurlijk naar Pasen. Wat hebben we er in geloofsozicht een goede tijd van gemaakt met elkaar. Kijk maar mee:

- de 40-dagenkalenders met voor elke dag een opdracht of vraag;
- de zondagse kerkdiensten vanuit IJlst en niet te vergeten die van Goede Vrijdag en Stille Zaterdag;
- de liturgische schikkingen van Tjerie en Tryntsje;
- de 40-dagenactie voor kinderen in Pretoria;
- de paasgroet met zonnebloemzaadjes voor het hele dorp;
- de stiltewandeling in IJlst;
- de viering van Witte Donderdag met Avondmaal en de paasviering vanuit de Pieltsjerke;
- het bloemenkruis en de eierboom in de kerk tijdens de Paasdagen.



Ik haal er nog even een paar dingen uit.

Mooi bedrag voor kinderproject in Pretoria

De 40-dagenactie heeft het bedrag van € 423,50 opgeleverd! U hebt massaal geld overgemaakt of spaardoosjes dan wel enveloppes met inhoud naar mij toe gebracht. Heel veel dank daarvoor, mede dank zij u kan het project weer verder en kunnen steeds meer kinderen en jongeren de vicieuze cirkel van armoede en werkloosheid doorbreken. De diaconie verhoogt de opbrengst met € 200, zodat we in totaal € 623,50 kunnen overmaken.

Online vieringen weer positief ontvangen

Velen van u hebben de online vieringen vanuit de Pieltsjerke inmiddels gezien. De dienst van Witte Donderdag is zo'n 50x aangeklikt en de dienst van Pasen ruim 100x! Daar zijn we natuurlijk weer heel blij mee. Dat zijn we ook met de reacties die we hebben ontvangen. De diensten, elk met hun eigen karakter, zijn zeer gewaardeerd. U hebt in elk geval erg genoten van de evangelielezing in de Paasdienst, die werd verzorgd door mensen uit Gaastmeer, gefilmd 'op locatie'.



Dat was het dus wat Willem en Ekie aan het doen waren. Een professioneel camerateam zoals u ziet. U ziet op de foto ook de autocue: een muziekstandaard met de voor te lezen tekst erop. Dan begrijpt u meteen hoe het kan dat zoveel Gaastmeeders de Bijbel uit hun hoofd lijken te kennen.

Wilt u het filmpje of de hele dienst nog een keer zien: het blijft in elk geval tot zondagochtend 11 april beschikbaar, en misschien nog wel langer. Ga naar www.pkn-gaastmeer en klik op de link, of ga naar <https://youtu.be/pH88r1c49AA> Dan kunt u ook nog eens naar het hartverwarmende filmpje van de kinderen op Klaver Fjouwer kijken, of naar het al even ontroerende filmpje waarin de cliënten van zorgboerderij It Klokhús 'U zij de glorie' spelen. Of het paaslied, mooi gezongen door Klaas van der Goot, of het orgelspel op ons eigen orgel en natuurlijk de goede preek van Ludwine. Iedereen die heeft meegewerkt, heel erg bedankt!! We kunnen trots zijn op deze gezamenlijke prestatie.

De amaryllis bloeit

De liturgische schikkingen van de 40-dagentijd lieten onder meer een amaryllisbol zien, die elke week groter werd en symbool stond voor het steeds dichterbij komende wonder van Pasen. Met Pasen was er als liturgische schikking een wit bloemstuk, de kleur van kerkelijke feesten. Daardoor hebt u niet kunnen zien of de amaryllis nu ook echt is gaan bloeien. Dat maken we bij dezen goed. Hij bloeit inderdaad prachtig, zoals u ziet. Tjerie en Tryntsje het was weer geweldig wat jullie allemaal hebben gemaakt.



Bloemenkruis en eierboom

Met Pasen stond voor in de kerk een houten kruis, waaraan flesjes met water hingen. Ook op de grond stonden potjes met water. De bedoeling was dat iedereen die dat wilde, het kruis kon voorzien van een bloem of takje. Ondanks het feit dat we laat waren met de oproep, was het kruis aan het eind van Tweede Paasdag prachtig versierd met echte en zelfs papieren bloemen. U ziet het op de foto's op de eerste pagina van deze nieuwsbrief. Op de rechter foto ziet u op de achtergrond nog net de eierboom, waaraan chocolade-eieren voor de kinderen hingen. Die boom was juist een stuk leger dan in het begin. We kregen ook hier positieve reacties. Het kruis en/of de eierboom waren een extra stimulans om weer even in de kerk de sfeer te proeven.

Correctie

Had ik het toch nog verkeerd begrepen. In de paasnieuwsbrief noemde ik als werkplek van Attie Bak Studio 17, maar dat is niet juist: Attie werkt bij het Arbeidscentrum Sneek. De krans komt wel van Studio 17.

Waarschuwing: fraude

Ik weet niet of u altijd het hele Ringblad leest, maar in de bijdrage van Woudsend stond dit keer een bericht dat ik toch wel alarmerend vond. Want het kan hier ook gebeuren. Wat is het geval? Ik kende al wel de truc dat onbekenden je een Whatsappbericht sturen en zich voordoen als een familielid of vriend van je, en vervolgens om geld vragen. Zie de afbeelding hiernaast.

Maar nu blijkt dat die onbekenden de berichten soms ook ondertekenen met de naam van de predikant of pastor! Soms wordt ook de mail gebruikt. Het bericht is bijvoorbeeld dat er een noodactie is, waarvoor geld nodig is. Er zit een link bij waarop je moet klikken om geld over te maken. Doe dat niet!!! Ludwine of de kerkenraad zal nooit op deze manier om geld vragen!



Spullen lokaal in trek



Vorige week zaterdag was het 'boeldag' in het lokaal: u kon tegen elk aannemelijk bod spullen meenemen die in het verbouwde lokaal geen plaats meer kunnen krijgen. Daar is goed gebruik van gemaakt. De koelkast, stofzuiger, kookplaat en nog vele andere spullen waren zomaar weg. Ook de stoelen op de foto hebben een nieuwe eigenaar gevonden, of beter gezegd: hun oude eigenaar teruggevonden.

En ik heb me laten vertellen dat een tafel die ook in de verkoop was, het lokaal niet eens heeft gehaald. Hij werd onderweg al verkocht.

Wel en wee

Wander is alweer gesignaleerd op zijn dagelijkse wandeling door het dorp. Geweldig!

De langverwachte operatie van mw. Baukje de Jong-Renema lijkt nu toch eindelijk door te gaan, en wel op 14 april. We hopen dat de coronasituatie niet nog op het laatste moment roet in het eten gooit. Spannend!

Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer Dieuwke van Netten weer terug kan keren naar haar huis.

Iedereen die het moeilijk heeft, wensen wij toe dat zij zich aan God durven toevertrouwen. Hij is dichtbij.



Tot slot

De komende weken sluiten we weer aan bij de online vieringen in IJlst. Aanstaande zondag is het Second Sunday, een dienst met vaart voor jong en oud. Die begint om 10.30 uur. En volgende week is er weer een nieuwsbrief! Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik.