

## Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 16 april 2021

Een nieuwsbrief met van alles en nog wat deze keer.

### Aanvullingen



Laat ik beginnen met iets aan te vullen. Vorige week somde ik op wat we allemaal hebben ondernomen in de afgelopen tijd (online diensten enzo), maar ik had nog vergeten te melden dat om 12.00 uur de klok is geluid als feestelijk teken van hoop. Mooi was dat.

Ook mooi is de volgende aanvulling. Vorige week schreef ik over de opbrengst van onze actie voor het kinderproject in Pretoria. Klaas van der Goot meldde me dat er naderhand nog meer geld was binnengekomen. Het eindbedrag inclusief bijdrage van de diaconie is nu € 723,50!

### Wel en wee

Frou Baukje de Jong-Renema zou begin deze week eindelijk de langverwachte operatie ondergaan, maar op het laatste moment werd die uitgesteld in verband met de afschaling van de reguliere zorg. Heel vervelend. Gelukkig bleek in dit geval het uitstel van korte duur: als het goed is, is frou De Jong vandaag (vrijdag) geopereerd en de operatie is goed verlopen. Er volgt ongetwijfeld een intensieve revalidatieperiode, maar het begin is er!

Het coronavirus heeft ook in Gaastmeer weer toegeslagen. Namen kunnen we niet noemen, maar gelukkig lijken er tot nog toe geen ernstige ziekteverschijnselen op te treden.

### Het leven om je heen

De foto hiernaast is toegestuurd door Trudy Roodhof. 'Wat is de natuur toch mooi, als je het maar wilt zien', schreef ze erbij. Een heel waar woord. En wat een plaatje, met die witte en tegelijk donkere wolken.

'Als je het maar wilt zien'. Die woorden troffen me extra, toen ik van de week begon te bladeren in een boek dat ik kreeg van Liesbeth van Griensven om te gebruiken in de nieuwsbrief. Het is een boek vol korte spreuken. De meeste zijn afkomstig uit of gebaseerd op de Bijbel, maar er zijn ook veel spreuken die teruggaan op andere religies. De komende tijd zal ik er regelmatig een opnemen. En laat nu de eerste spreuk heel goed aansluiten bij de woorden van Trudy!

'Ontwikkel interesse voor het leven om je heen. De wereld is rijk, hij stroomt over van rijke schatten en interessante mensen.'





Afgelopen zondag waren ze te zien in de dienst vanuit IJlst: de Canadese zusjes Cassandra Star (10) en Callahan (19). Ze zingen een prachtige Paastekst op de melodie van Hallelujah van Leonard Cohen. Ik heb de link voor u opgezocht: [An Easter Hallelujah - Cassandra Star & her sister Callahan - Bing video](https://www.youtube.com/watch?v=-j3NZEedHQal) <https://www.youtube.com/watch?v=-j3NZEedHQal>

U kunt het lied natuurlijk ook opzoeken als onderdeel van de dienst in IJlst op 11 april, dan ziet u ook de Nederlandse vertaling.

### Wachten op een wonder?

Dit is de voordeur van het lokaal bij de kerk. Op het witte houten paneel staat (het is lastig te lezen, maar het staat er echt): 'Wordt glas'. Dat staat er al een hele tijd. Nu weet ik dat water in wijn kan veranderen, maar of hout in glas kan veranderen, vraag ik me af. Toch maar even een actie voor de kerkrentmeesters van maken?



### Nog meer lokaal

De kerkrentmeesters hebben een ingenieus systeem ontwikkeld om de stoelen in het lokaal op te bergen als we ze niet nodig hebben. In de berging zijn haken aangebracht, en daar hangen ze aan. Zo passen er heel veel makke stoelen in een hok. Knap hoor. Met een beetje fantasie denk je dat de stoelen zweven.

Inmiddels is de keuken in het lokaal geïnstalleerd. Wat een verschil met de vorige! Alle kastjes zijn heel, het design oogt sjiek, mooie kookplaat, meer ruimte, noem maar op. Verder zijn alle denkbare muren, plankjes, plinten en deuren in het lokaal voor de laatste maal geverfd. En hoe. Dit alles hebben we te danken aan een echtpaar dat gewoonlijk niet met naam en toenaam genoemd wil worden. Dat doen we dan ook niet, maar ze wonen op Turfdyk 1. Geweldig.



## De stikkene krúk

In de map van Tsjikke Leenstra vond ik deze ontroerende levensles.

In âlde frou rint op 'e wei  
se nimt twa lege krúken mei,  
sil nei de put om wetter.  
Dy put is noch in hiele reis  
se is in oere ûnderweis  
soms wurdt it noch wat letter.

Sa rint se dêr dan mei har jûk  
oan beide kanten elk in krúk  
moarns ier giet se dêr hinne.  
Mar sjoch, dy eine krúk is lek,  
dêr sit in barst, in raar gebrek,  
soe 't har net skele kinne?

As se wer thúskomt mei har fracht,  
heart se in stimke, lyts en sêft,  
de skeinde krúk seit dimmen:  
"Ik wit net watst noch mei my moatst,  
want ik haw dochs dy rare barst,  
kinst net in oarnen nimme?"



"Nee", seit de frou "dat doch ik net,  
ik ha fan dy no krekt ferlet,  
want hast dit wol fernommen?  
Just oan dy side fan de wei,  
joechsto wat wetter, elke dei....  
en no bloeie dêr blommen!"

Nei in âlde Sineeske wiisheid  
Grytsje Kingma

## Tot slot

Volgende week weer een nieuwsbrief! Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik