

## Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 23 april 2021

### Wel en wee

We beginnen deze week met het wel en wee, want er is veel gebeurd.



Akelig nieuws was de ambulance die dinsdag met gillende sirenes naar de Turfdyk reed. Iedereen die ik deze week sprak, had het erover. Omdat we niet weten of we namen kunnen noemen, doe ik dat niet. Maar we hopen dat de artsen erin slagen om de juiste behandeling in te zetten. Inmiddels is de persoon in kwestie weer thuis, hij moet heel rustig aan doen. We weten dat er nog meer mensen in het dorp zijn die zich momenteel grote zorgen maken over zichzelf of over naaste familie. We leven met hen mee en we bidden hen en hun familie Gods nabijheid toe. Hij vangt ons op met al onze zorgen.

Mooi nieuws is dat mw. Diewuke van Netten-Visserman vandaag weer thuisgekomen is. Daar had ze enorm naar uitgekeken. De revalidatie in De Flecke is afgerond, maar thuis zal ze de revalidatie moeten voortzetten. Nog een thuiscomer: mw. Baukje de Jong-Renema mocht een dag na de operatie alweer naar huis. Opgelucht, want alles is goed verlopen. Ook zij zal thuis verder revalideren. Wat zijn we blij dat beiden weer terug zijn bij ons!



En nog meer goed nieuws. Onder de spreij (en wat lijken die gehaakte blokken dan ineens groot) ligt een klein pasgeboren meisje. Het is Isa Andel, geboren op 21 april 2021 in Zwolle als dochter van Krijn en Marieke. Krijn is de jongste zoon van Ludwine en Wim Andel, die daarmee dus grootouders zijn geworden. Het eerste kleinkind!  
Op de foto buigt Ludwine zich over het bedje. Alles lijkt goed, wat een mooi begin. Onze hartelijke gelukwensen aan de hele familie!

### Een wonder gebeurd

Vorige week stond in de nieuwsbrief een foto van de deur van het lokaal. Op het houten paneel in de deur was geschreven: 'Wordt glas!!'. Ik twijfelde daaraan. Kan hout zomaar glas worden? Boven het stukje stond: 'Wachten op een wonder'.

Dinsdag werd ik stralend begroet toen ik het lokaal binnenstapte: 'Er is een wonder gebeurd!'. En ja hoor, er zit glas in de deur. Kijk maar. Het kan dus toch!



De wonderdoener hoeft niet zo nodig met zijn naam in de nieuwsbrief, maar hij woont nog steeds op Turfdyk 1. Ik vond overigens het verwerk op de deuren heel kunstzinnig, maar Jantje vertelde dat dit toch niet de bedoeling was en dat er nog een toplaag op komt. Momenteel worden de laatste klusjes uitgevoerd en deze week is het lokaal van binnen schoongemaakt, zoals de foto's laten zien.



Het woord is nu weer aan de inrichtingscommissie!

### **Wanneer weer naar onze eigen kerk?**

We hadden het plan om met Hemelvaart een wandeling en korte viering buiten te organiseren samen met Oudega, en dan vanaf Pinksteren weer diensten te houden in onze eigen kerk. Afgelopen maandag heeft de kerkenraad over dit plan gediscussieerd. De uitkomst: we weten nog niet of het verantwoord is. De besmettingscijfers zijn helemaal niet gunstig en bovendien is nog lang niet iedereen dan volledig gevaccineerd, ook nog lang niet alle ouderen. We hebben nu afgesproken dat we per week bezien wat er mogelijk is. Ik houd u op de hoogte. Om de herinnering levend te houden hierbij nog een mooie foto van vorig jaar. De kerk is open hoor, u kunt altijd naar binnen lopen voor een moment van rust en bezinning. A.s. zondag in IJlst is het thema 'De Goede Herder' en er is zang van Weltje de Boer en Peter van der Weide.



### **Beroepingscommissie Oudega**

Begin mei spreekt de commissie voor de derde maal met een van de personen die op de advertentie had gereageerd. Spannend.

## Geluksregel en avondgebed

Vorige week vertelde ik dat Liesbeth van Griensven mij een boek met spreuken uit o.a. de Bijbel de Talmoed had gegeven. De samensteller van het boek noemt de spreuken 'Geluksregels'. Deze week heb ik voor u een Geluksregel voor de ochtend. Ik vond een bijpassend gebed voor de avond in een eerdere Taizéliturgie, toegestuurd door Ineke Feenstra en Riny Visser.

De Geluksregel luidt: 'De beste manier om een dag te beginnen is: je bij het ontwaken afvragen of je die dag niet tenminste één mens een plezier kunt doen'.

En het avondgebed luidt:



## Tot slot

Volgende week weer een nieuwsbrief! Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik.