

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 14 mei 2021

Terugblik op Hemelvaartsdag



Eindelijk, eindelijk weer eens als kerk bij elkaar komen. En dan ook nog een viering samen met Oudega, bij goed weer en op een prachtige plek. Maar liefst 60 mensen kwamen erop af, nog afgezien van de mensen die op de nabijgelegen camping of in de tuin van een van de Pielhúskes meeluisterden.

Het was nog even spannend omdat we bijna lieslaarzen nodig hadden in het natte gras, maar ik heb niemand erover horen klagen.

We startten met ontmoeten en koffie drinken. Informeel en reuze gezellig. Lekker bijpraten met bekenden of een praatje aanknopen met gasten die naar It Piel waren gelokt door de uitnodigende poster die op diverse plaatsen was opgehangen.

Daarna werd het serieus. Twee aan twee maakten we een korte wandeling en praatten we over de vragen die Ludwine had meegegeven.

Op die manier waren we al met de betekenis van Hemelvaart bezig geweest toen de gezamenlijke viering begon. Opwarmen, heet dat.

In de viering ging Ludwine dieper in op de vragen. Want Hemelvaart is toch wel een bijzonder 'feest': wat valt er eigenlijk te vieren? Willem Wendelaar Bonga las bijpassende teksten en liederen en we luisterden naar de stilte.

Er was nog meer om naar te luisteren: de kopergroep van Concordia. Voor het eerst in vele maanden weer eens spelen in een viering! Een kwalificatie moet ik achterwege laten, omdat ik zelf ook meespeelde. U ziet me niet op de foto, want ik zit net als Dieuwke Visser en Rinze Zeilstra op de tweede rij en dan ook verstopt achter een toeter. Hopelijk hebt u er ook van genoten dat er weer eens blaasmuziek klonk!

We zijn heel blij dat we deze bijeenkomst hebben kunnen houden en we hopen dat het een startschot mag zijn voor een mooie reeks diensten in de eigen kerk.

Laatste online dienst vanuit IJlst

Voor het zover is, sluiten we a.s. zondag nog één keer aan bij de online dienst vanuit de Mauritiuskerk in IJlst. Het is dan Wezenzondag, zo genoemd omdat Jezus naar de hemel is opgegaan en de Heilige Geest nog niet is uitgestort. De leerlingen van Jezus denken dat ze het alléén op moeten knappen, maar Jezus laat weten dat Hij hen niet als wezen zal achterlaten.

In de dienst kunnen we luisteren naar zang van Weltje de Boer en Jan Ankersmit. De dienst eindigt met een zegen uit Iona, die ik hieronder afdruk omdat hij zo mooi is.

Zegen uit Iona

V: Yn ús hert en yn ús hûs
A: **DE SEINE FAN GOD**
V: Yn ús kommen en yn ús gear
A: **DE FREDE FAN GOD**
V: Yn ús libben, op ús syktocht
A: **DE LEAFDE FAN GOD**
V: By de ein, in nij begjin
A: **DE EARMEN FAN GOD OM ÚS TE ÛNTFANGEN
EN THÚS TE BRINGEN**
V: Amen



Beste mensen uit IJlst, heel veel dank dat we bij jullie te gast mochten zijn. We hebben dat bijzonder gewaardeerd!

Pinksteren: viering in de Pieltsjerke

Met Pinksteren komen we weer bij elkaar in onze eigen kerk. Ludwine Andel gaat dan voor in de dienst. Omdat we nog steeds 1,5 meter afstand moeten houden, moeten we nog steeds uitgaan van ongeveer 30 mensen in de kerk. Daarom zullen we ook weer het reserveringssysteem hanteren. U ontvangt daar nog een mail over. En o ja, zingen kan nog steeds niet.... Maar goed, dat komt ook wel weer.

Kletse en kuierje op afspraak

Tot vorige week stond Ludwine elke dinsdag klaar bij het dorps huis om te kletsen en kuierjen, maar vanaf volgende week geldt: wilt u kletse en kuierje, maak dan een afspraak met Ludwine! Stuur een app of bel haar op 06 41 83 33 19 of mail naar ludwinevanhoeven@gmail.com

Spreek van de week: nog meer Augustinus

Vorige week hadden we een prachtige uitspraak van kerkvader Augustinus over de kracht van de liefde, deze week een doordenker van diezelfde kerkvader.

Elke heilige heeft een verleden, elke zondaar een toekomst.



Een van de afbeeldingen van St. Augustinus van Hippo

Groen gras

Heel toepasselijk bij al die foto's van de Hemelvaartviering in het gras is dit gedicht van Phil Bosmans uit de map van Tsjikke Leenstra.

Het gras is altijd groener
aan de overkant.
Het ligt verder weg
en je staart als versteend
naar de schone schijn.

Heb je er al aan gedacht
dat die mensen aan de overkant
ook naar jou kijken
en denken dat jij meer geluk hebt dan zij?
Want ook zij zien alleen
de mooiste kant.
Je kleine en grote zorgen
die kennen zij niet.

Gelukkig zijn
is een grote kunst.

Een beetje tevredenheid
zal je helpen.

Je geluk ligt niet
aan de overkant.
Het zit in jezelf.

Phil Bosmans



Tot slot

Volgende week weer een nieuwsbrief. Ik bereid u er maar vast op voor: we houden de nieuwsbrief erin, maar vanaf Pinksteren zal hij minder vaak uitkomen. We kunnen elkaar dan namelijk weer wat meer ontmoeten en de nieuwtjes mondeling uitwisselen. Dat is toch altijd nog het mooiste. Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik