

Actie voor coronanoodhulp in India



India heeft te maken met een acute noodsituatie, ook nu het allerergste achter de rug lijkt. En voor de landen eromheen, zoals Nepal, moeten we het ergste vrezen. U hebt de beelden waarschijnlijk wel gezien. Patiënten moeten zelf voor hun zuurstof zorgen, ziekenhuizen kunnen de druk niet meer aan, overledenen blijven liggen op straat.

Op de foto ziet u twee mensen staan tussen de rokende brandstapels waarop lijken worden verbrand. In de woorden van Rikkert Zuiderveld, die een gedicht schreef n.a.v. deze ramp:

De geuren van bederf,
de stank van rook,
de smaak van bitter afscheid zonder woorden
van hen die ons in liefde toebehoorden

Het gehele gedicht kunt u beluisteren op kerkinactie.nl/corona. Onnodig te zeggen dat er is zéér dringend behoefte is aan hulp. Aan zuurstof voor de patiënten, aan beschermende kleding voor hulpverleners, maar vooral aan meer vaccins. Plus hulp bij het organiseren van de vaccinaties. De samenwerkende hulporganisaties (SHO) vragen u om hun actie 'Samen tegen corona' te ondersteunen. Kerk in Actie is een van die organisaties. Maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'SHO - Samen in actie tegen corona'. Voor degenen die zondag de kerkdienst bezoeken: ook de collecte in de dienst is bestemd voor deze actie.

Pinksterzondag



Ja, dit was een wat ander begin van de nieuwsbrief dan gebruikelijk. Maar dat kon niet anders. En toch mogen we met Pinksteren blij zijn. Blij dat we kunnen stilstaan bij die wonderlijke zondag, die zo kan inspireren en aanvuren.

Blij ook dat we dit met elkaar kunnen vieren in onze eigen kerk. Voor het eerst weer! Het belooft een hele mooie dienst te worden. Het thema is 'De Geest maakt vrij' en dat is een belofte waar we met recht geïnspireerd door kunnen raken. Natuurlijk is er ook weer een passend en zonder twijfel prachtig bloemstuk van Tjerie en Tryntsje te bewonderen. En er is **kindernevendienst!**

De meesten van u hebben van mij inmiddels een mail ontvangen over het reserveren voor de diensten. Lees die mail nog even goed door alstublieft. Hebt u geen mailbericht ontvangen maar wilt u wel graag een dienst bijwonen? Meld u even aan via anneke@marsicht.frl en doe dit uiterlijk de zaterdagochtend vóór de betreffende dienst.

Herinnering: 30 mei Oudega

Op 30 mei zouden we met elkaar de Kerk-School-Gezinsdienst in Oudega vieren. Dat kan niet, schreef ik al, maar is dan wel een gezamenlijke kerkdienst, die om 9.30 begint. Vergeet niet om u op te geven bij Auke Stroband, a.stroband@home.nl

IJlst bedankt!

Afgelopen zondag hebben we voor het laatst een online dienst in de Mauritiuskerk meebeleefd. Heel veel dank aan iedereen die eraan heeft meegewerkt dat we dit konden doen!

Deze week ging ik me opeens afvragen wie Mauritius eigenlijk was (beetje laat, maar goed). Ik vond de afbeelding die u hiernaast ziet. In het boek 'De Friezen' van Flip van Doorn – woonachtig in IJlst – lees ik dat hij een Egyptische bevelhebber was, die zich had aangesloten bij de Romeinen, maar weigerde christenen te doden. Dat kostte hem en zijn mannen het leven. Na zijn dood werd hij als heilige vereerd en werd zijn graf een bedevaartplaats. Een aantal Friezen die na hun bedevaart veilig waren teruggekeerd, bouwden als dank aan Mauritius een kerk in hun woonplaats Yleke, nu IJlst. Het was de voorloper van de huidige Mauritiuskerk, als ik alles goed heb begrepen.



Meer foto's van de viering op Hemelvaartsdag



Vorige week kon u in de nieuwsbrief al een paar foto's van onze viering zien. Maar wist u dat er op onze website www.pkn-gaastmeer.nl nog veel meer foto's staan? Onder meer deze foto van Ludwine met op de achtergrond onze technicus van dienst Klaas Iedema.

Als u goed kijkt, ziet u op een van de foto's op de website iemand in een kruitwagen zitten. Een geheel nieuwe trend.

Wel en wee

We schrokken behoorlijk toen we hoorden dat de heer Siem van Berkum, een van onze organisten, een ingrijpende operatie heeft moeten ondergaan. Gelukkig met succes, maar hij moet 'van ver komen' en het herstel zal nog geruime tijd vergen. We hebben een attentie gebracht, maar vooral ook leven we met hem en zijn vrouw mee in gedachten en gebed.



Deze foto van Attie laat zien hoe teer en kwetsbaar de wereld kan zijn. Er kan zomaar iets gebeuren waardoor alles kapot is. Of in elk geval kapot lijkt. Dat kan een zware operatie zijn, zoals Siem van Berkum heeft ervaren, maar ook verlies van een dierbare, zoals anderen deze week moesten meemaken. Je hebt dan even niets meer te koop.

En toch geeft deze foto ook moed en hoop. Want ze staan daar toch maar mooi te wezen, die bloemen. En de vlinder slaat straks zijn vleugels weer uit, het leven verder in. Dat we die kracht mogen vinden, juist als we het moeilijk hebben.

Spreek van de week

De spreuk van deze week vond ik in de map van Tsjikke Leenstra. Hij luidt:

De Bijbel is het enige boek uit de oudheid waarvan de schrijver nog leeft.

Hemelvaart, wezenzondag, Pinksteren

Een gedicht van Arie Maasland. Deze neerlandicus en theoloog is vooral bekend als een van de auteurs van de Nieuwe Psalmberijming. Dat is een bundel met Psalmen in hedendaagse taal, maar wel op de vertrouwde Geneefse melodieën. Ik heb gezocht naar een mooi voorbeeld zonder Randstadaccent, maar dat is me niet gelukt. Voor dit gedicht hoeft dat ook niet, dat is alleen maar om te lezen. Het verbindt op een mooie manier Hemelvaart, de tussenliggende 'wezenzondag' (Jezus is al opgestegen en de Heilige Geest nog niet uitgestort) en Pinksteren.

**Vanaf een aardse heuveltop
ontsteeg Hij ons, om hogerop
verheerlijkt voort te leven.
Hij raakte los van plaats en tijd,
zijn handen zegenend gespreid,
zijn hoofd als vorst geheven.
Het was of Hij ons achterliet
als wezen, maar dat klopte niet.
We bleken Koningszonen.
Goed was het dat Hij afscheid nam:
Hij heeft Zijn Geest gestuurd. Hij kwam
voor altijd in ons wonen.**

Arie Maasland

Tot slot

Nu we weer meer bij elkaar kunnen komen, zal de nieuwsbrief niet meer elke week verschijnen. Wanneer de volgende komt, hangt af van wat er te vertellen valt. Blijf dus vooral uw foto's en mooie teksten insturen! En vergeet niet: op onze website www.pkn-gaastmeer.nl vindt u ook alle informatie die u nodig hebt. Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik