

## Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 28 mei 2021

Oorspronkelijk was ik niet van plan om deze keer een nieuwsbrief te schrijven, maar ik MOET iets schrijven over de Pinksterdienst van afgelopen zondag. Het zou té jammer zijn om daar niet op terug te bliken.



Kijkt u alleen maar eens naar deze beide foto's. Wat een vlammend rood: het bloemstuk, het kleed over de tafel, het kleed over het betinkingsplakje rechts en de zondagse bloemen links. Met op de rechterfoto Ludwine met een rode stola over haar toga. En dan waren er ook nog kerkgangers die zich in het rood hadden gekleed! Er gebeurt echt iets met je als je dat ziet.

En dan eindelijk weer een fysieke kerkdienst in onze eigen kerk, ook al zo bijzonder. Het lukte maar net om iedereen verantwoord te huisvesten. Als dan ook nog de klok luidt en het orgel begint te spelen, is er al weinig meer te wensen over. Maar er kwam nog veel meer!

Pinksteren is het feest van de Geest van God, die in ons komt wonen. Die Geest wordt vergeleken met vuur dat ons aanspoort of met de wind die ons inspireert. Daarover ging ook de overdenking van Ludwine: met Gods Geest kun je boven jezelf uitstijgen, om hier op aarde te kunnen doen waartoe je geroepen bent. Een mooie gedachte.

De wind was ook het centrale thema in het verhaal dat Jan van Duyn vervolgens vertelde. Maar dan wel een heel heftige wind: een storm die opstak terwijl zijn vader op zee was. Jan vertelde over de angst en ongerustheid van zijn moeder en over haar enorme opluchting toen ze op de tweede dag 's avonds om zeven uur de stem van haar man op de scheepsradio hoorde. Jan vertelde het verhaal in het Katwijkse dialect (verwant aan het Fries, las ik ergens) en iedereen luisterde ademloos.



Als het stormde, zongen de kinderen op school in Katwijk 'Ruwe stormen mogen woeden' of 'Scheepje onder Jezus' hoede'. De laatste regels van het eerste couplet (heel bekend) luiden:

Al slaat de zee ook hol en hoog  
en zweept de storm ons voort,  
wij hebben 's Vaders Zoon aan boord  
en veilig strand voor 't oog.

Met de kanttekening van Jan dat als je in de vliegende storm op een boot zit, je vooral géén strand wilt zien. Levensgevaarlijk. 'Hopelijk had de dichter meer verstand van de voorlaatste zin' aldus Jan.

Voor de kinderen was er weer kindernevendienst, een hele ploeg kinderen dit keer.

Organiste Pietje de Jong sloot aan bij het verhaal van Jan van Duyn met een mooie vertolking van 'Ruwe stormen mogen woeden'. Natuurlijk speelde ze ook de liederen uit het Liedboek en ze fungeerde zelfs als voorzanger. Via de cd hoorden we onder andere het bekende lied van Neil Diamond over de zeemeeuw die alleen maar wil vliegen. Herinneringen!! Voor wie het nog eens wil horen hierbij de link: [Jonathan Livingston Seagull - Neil Diamond - Be - Bing video](#)

Klaas van der Goot stuurde deze foto toe van zijn tuin met rode bloemen, een echte Pinkstertuin dus. We rekenen nu ook op een Paas- en een Kersttuin Klaas!



### **Zondag 30 mei dienst in Oudega**

Denkt u eraan dat er aanstaande zondag geen dienst in Gaastmeer is, maar wel in Oudega? Ludwine is onze voorganger. Wilt u de dienst bijwonen, geeft u zich dan op bij Auke Stroband, [a.stroband@home.nl](mailto:a.stroband@home.nl). U kunt zich ook via mij opgeven. Geldt ook voor onze vaste kerkgangers!

### **Huwelijk Suzanne en Bram 29 mei**

Onze kerk is zaterdag 29 mei voor trouwlocatie voor een burgerlijk huwelijk. Suzanne van der Eerden en Bram Spliet geven elkaar op die middag het jawoord en voor deze plechtigheid hebben ze de Pieltsjerke uitgekozen. Dat hebben ze gedaan vanwege hun jarenlange band met Gaastmeer (recreatiewoning Hellingpaed 1). Wat mooi dat onze kerk een rol mag spelen in een dag die voor hen zo belangrijk is. We zullen Suzanne en Bram een attentie aanbieden namens de kerk, en natuurlijk spreken we de hoop uit dat hun verbintenis héél lang mag blijven bestaan!



### **Actie coronanoodhulp India**

Vorige week vroegen we uw aandacht voor de actie coronanoodhulp in India. Hoeveel gevolg daaraan gegeven is, weten we natuurlijk niet, maar alle gevers heel hartelijk dank. Ook de diaconie heeft een gift overgemaakt.

### **Beroepingscommissie Oudega**

Oudega gaat een beroep uitbrengen. Op de gemeenteavond van 26 mei kreeg de kerkenraad die opdracht van de (vele) aanwezige gemeenteleden. U hoort binnenkort meer!



### Examens

Een bloemetje als hart onder de riem voor wie bezig is met het eindexamen van de middelbare school. We wensen jullie veel inspiratie en hopen natuurlijk op een heel goede uitslag. Spannend!

### Spreek van de week

De spreuk komt deze week weer uit het boek van Liesbeth van Griensven:

*Keer je naar de zon toe, dan vallen de schaduwen achter je.*

### Al wit ik....

Ik sluit deze week af met een hierbij passend Fries gedicht uit de map van Tsjikke Leenstra en een prachtige foto van Attie Bak: donkere wolken, maar tegelijk ook zon.

Al wit ik, dat nei tsjustere dagen  
dochs wer in ljochtsje komt,  
al wit ik, dat by tûzen fragen  
dochs wer in antwurd komt,  
ik wit, dat foar in hiel soad minsken  
der gjin ljochtsje útsjoch biedt  
en dat foar in soad fragen  
in klear antwurd net bestiet.

Dochs bloeie der blommen,  
dochs sjonge de fûgels,  
is de natuer in pronkjewiel.

Dan wit ik, it libben meielkoar diele  
besykje wat foar elkoar te fielen.  
Binne der dan noch tsjustere dagen,  
lit dan in ljochtsje ús fierder drage.  
In blom, in fûgel, in bliid moetsjen,  
sa moatte wy inoar begroetsje.

Dan wit ik, dat wat in minske jo jout,  
de leafde it ljocht is, dêr't men op bout.

T. Braaksma



### Tot slot

Volgende week komt er waarschijnlijk geen nieuwsbrief, dus daarom nu een extra lang houdbare groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik