

## Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 16 juli 2021

Dit is zo'n week waarin alles toch weer op zijn kop wordt gezet. Peter R. de Vries heeft het niet gered. De moordverdachten zijn gepakt, maar of ooit duidelijk zal worden wie de opdrachtgevers zijn, vraag ik me af. In Duitsland en België verdrinken mensen en in Nederland verliezen mensen hun huis en bezittingen door het natuurgeweld. Of moeten we zeggen: door de klimaatverandering en dus door het ingrijpen van de mens in de natuur? Ook het aantal corona-besmettingen stijgt naar recordhoogte. Het kabinet zei dat alles weer mocht, dus gebruikten we ons eigen verstand niet meer en namen we risico's.

Kortom, het is zo'n week waarvan je heel opstandig kunt worden. En wat is het dan fijn dat ik juist op dit moment iemand tegenkom die heel druk bezig is iets in orde te maken voor mensen die dat even nodig hebben. Laat ik dat voorbeeld maar volgen.

### 1 augustus buitendienst?

We zijn van plan om op 1 augustus weer een dienst in de open lucht te houden. We houden een paar slagen om de arm, want we weten nog niet of het coronatechnisch verantwoord is en of het droog zal zijn. Maar wat zou het mooi zijn om dat weer eens te kunnen doen. Zet het maar alvast in uw agenda, en zet alvast tuinstoelen klaar om mee te nemen. Met het zetten van de koffie kunt u nog even wachten. We houden u op de hoogte, maar omdat er volgende week geen nieuwsbrief komt (ook een scriba is wel eens weg), kondig ik de dienst nu maar vast aan. En o ja, de foto hieronder is van Attie Bak.



### Organist weer gesignaleerd

Ja, het is hem! Onze organist Siemen van Berkum werd eerder dit jaar getroffen door een hartinfarct en moest een zware operatie ondergaan. Hij zou dit jaar wel niet meer in actie komen als organist, in elk geval niet eerder dan in de herfst.

Wat schetst dan ook onze verbazing toen hij afgelopen zaterdag opeens kwam aanlopen, achter het orgel plaatsnam en een concert weggaf? Hij had er weer zóveel zin in, zei hij, dat hij het thuis niet meer uithield.

We zijn heel blij dat alles zo goed lijkt te gaan. Misschien zien we hem binnenkort wel weer in een dienst. Maar laat hem alsjeblieft niet te snel weer beginnen.



*Brechtje Dantuma maakte de foto en die mocht in de nieuwsbrief*

## Grijs en wit



De grijs-witte kat is volgens mij speciaal voor de foto op de grijs-witte brievenbus, gaan liggen. Ook de emmer rechtsonder is grijs en wit. Ik zag deze compositie toen ik onderweg was naar de kerk. Hopelijk ziet de postbode de schoonheid er ook van in en belt hij/zij even aan om de post aan de deur te kunnen afleveren.

Ook voor onze dorpsgenoten die zware behandeltrajecten ondergaan, lijkt er wat wit door het grijs heen te komen. Ze zijn er nog zeker niet, maar naar omstandigheden gaat het goed!

## Spreek van de week

In de krant las ik een column met daarin een oproep die ik goed in mijn oren wil knopen.

*Ga eens voor de spiegel staan en vraag je af*

*of je voor de ander*

*wel zo'n aangename gesprekspartner bent*

## Gebed

In de map van Tsjikke Leenstra vond ik dit prachtige gebed.

Heer, wij vragen U:  
vergeef ons wanneer wij anderen geen nieuwe  
kansen gunnen.  
Geef ons kracht en moed  
om met elkaar in gesprek te gaan,  
zodat de weg open blijft naar de toekomst.

Heer, vergeef ons  
wanneer wij geen geduld kunnen opbrengen  
om naar elkaar te luisteren, thuis in het gezin,  
op het werk, hier in ons dorp.  
Geef ons kracht en moed,  
want echt luisteren  
opent de weg naar de toekomst.

Heer, vergeef ons  
wanneer wij onze ogen sluiten  
voor datgene wat wij liever niet willen zien.  
Open onze ogen voor het goede,  
zodat wij een frisse start kunnen maken  
in de bestrijding van onrecht en  
onmenselijkheid.  
Heer, ontferm U.



**Tot slot:** een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik