

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 23 september 2021

Terugblik startsnein 19 september

We kunnen terugkijken op een hele geslaagde startsnein in de schuur van de Flapperpleats (met dank aan Angelique en Gerrit Jan!). Een viering met plechtige momenten, zoals de bevestiging en zegening van Riny Visser als ouderling-kerkrentmeester en Brechtje Dantuma als ouderling-voorzitter. U ziet hen op de foto linksboven samen met Ludwine, Ekie en drie Zeilstrakinderen. Die stelden vragen aan de nieuwe ambtsdragers. En verder met veel feestelijke momenten, want we pakken de draad het komend seizoen weer op! Waarom? Het thema van de viering verwoordde het al: 'Van U is de toekomst'. We staan er niet alleen voor en we doen het ergens voor.

De foto rechtsboven vind ik persoonlijk ook nogal geslaagd, om meerdere redenen. Ziet u trouwens dat de bint en de tl-buis samen een kruis vormen? Dat heet werken met de materialen die je hebt. Linksonder een impressie van het samenzijn na afloop, super gezellig. Rechtsonder een foto die laat zien dat we de blik ook naar buiten richten. Maar bezoek vooral even onze website www.pkn-gaastmeer.nl voor veel meer foto's én voor een heel mooi filmpje met het lied 'Onze Vader verborgen' van Huub Oosterhuis. We beluisterden het lied ook tijdens de viering.



De coronaregels vanaf 25 september: proef van zes weken



In de vorige nieuwsbrief hebben we het al even toegelicht: we blijven in de kerk en het lokaal de 1,5 meter afstand aanhouden, zodat iedereen veilig kan deelnemen aan kerkdiensten en andere activiteiten. We stoppen wel met het systeem van aan- en afmelden, omdat dat toch een drempel opwerpt en omdat het niet altijd goed werkte. We proberen dit zes weken uit. Op de volgende pagina de regels nog eens op een rij. Denkt u er ook aan om bij klachten thuis te blijven?

1. We houden de **1,5 meter** afstand aan, zowel in de kerk als in het lokaal. Net als nu dus.
2. **Mondkapjes** draagt u als u dat prettig vindt.
3. Uw **jas** legt u naast u in de bank (toch ruimte genoeg).
4. We **stoppen** met **aan- en afmelden**. We zullen duidelijk aangeven waar zitplaatsen zijn.
5. De **gespreksgroep** gaat gewoon van start, op 4 oktober.
6. We starten nog **niet** met de **eetclub**. De risico's zijn daar groter, omdat het altijd druk is in de keuken en omdat de mielridders schalen e.d. aan elkaar doorgeven.

Dat we de 1,5 meter aanhouden betekent dat er vaste zitplaatsen zijn. De plaatsen waar u kunt gaan zitten, zijn te herkennen aan het liedboek dat op de stoel of bank ligt. Eén liedboek = één plek.

Zondag 25 september Fryske tsjinst



Aanstaande zondag 25 september vindt u op de zitplaatsen Fryske Lieteboeken, want er is een Fryske tsjinst. Dat heeft toch altijd iets heel speciaals vind ik, een Fryske tsjinst. Na de dienst lenen we onze Lieteboeken trouwens een dagje uit aan It Heidenskip, want ook daar is een Fryske tsjinst, alleen geen Lieteboeken. Volgende week op de preekstoel een oude bekende: ds. A. van Nierop. Helaas nog geen koffiedrinken dan.

Welkom bij de Bijbelgespreksgroep

De Bijbelgespreksgroep gaat weer van start. Eindelijk weer, en dan nog wel in het vernieuwde lokaal! We beginnen op 4 oktober om 20.00 in het lokaal. We lezen dan iets uit het boekje 'Vreemd en bizar' van Piet Schelling. Het boekje gaat over lastige Bijbelverhalen. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over wat we gelezen hebben. Als u het interessant vindt, gaan we met dit boekje verder.



Lijkt het u iets? Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Geeft u zich wel even op bij Ludwine: ludwinevanhoeven@gmail.com of 06 41 83 33 19. Doe dat **uiterlijk 2 oktober**. Dan kunnen wij zorgen voor een goede opstelling van de stoelen, zodat we ook in het lokaal de 1,5 meter kunnen aanhouden en u veilig kunt deelnemen. De koffie en thee staan klaar.

Wel en wee



In de viering op de startsnein kon iedereen een gebedswens bij Ludwine inleveren. Ludwine nam die wensen op in haar gebed. Het werd duidelijk dat veel mensen zorgen hebben. Over wat er in de wereld gebeurt, maar ook over bijvoorbeeld naaste familie die ernstig ziek is of niet langer thuis kan wonen. Of over de eigen gezondheid met het klimmen der jaren. Wij hopen dat iedereen in het gebed op de startsnein heeft ervaren dat God hen wil dragen in alle narigheid. Ik combineer deze wens met een bijzondere foto van 'onze' zonnebloemen, toegestuurd door Ekie Wendelaar Bonga. Deze bloemen bloeien nota bene in Duitsland, bij Olaf en Conny (Langenscheidt). Een hele eer!

Pilotcursus gaat door



We schreven vorige week dat we graag willen deelnemen aan een landelijke pilot om een nieuwe cursus te testen. Het gaat vier avonden voor mensen tussen de **20 en 40 jaar** die willen nadenken over levensvragen. We hebben nu bericht gekregen dat Gaastmeer is geselecteerd voor de pilot. Mooi nieuws, we kunnen starten.

We denken nog even na over de manier waarop we iedereen kunnen uitnodigen, maar als u/je belangstelling hebt of meer wilt weten, is een berichtje zeer welkom: ludwinevanhoeven@gmail.com of 06 41 83 33 19. De bijeenkomsten zijn modern opgezet met filmpjes en interactie en opgebouwd rond de feest- en gedenkdagen. Dus Kerst, Pasen enzovoorts. De cursus heet dan ook 'Vieren'. De locatie is natuurlijk het nieuwe lokaal. Hebt u burens/kinderen/kennissen in deze leeftijdsgroep, wijs ze dan vooral op dit nieuwe initiatief.

Slecht nieuws voor mensen beneden de 70 jaar

Met slecht nieuws moet je meteen voor de draad komen, heb ik geleerd. Welnu dan. Tot nog toe kregen gemeenteleden van 70 jaar en ouder elk jaar een bezoekje met een bloemetje rond hun verjaardag. Dat wordt: mensen van 75 jaar en ouder. Ja, dat is even slikken natuurlijk. Maar we hebben wel een goede reden. Mensen van 70 voelen zich namelijk helemaal nog niet oud, dus waarom dan een 'ouderenbloemetje'? En om eerlijk te zijn: met een vergrijzende gemeente vraagt het ook wel heel veel tijd om iedereen boven de 70 een bezoekje te brengen.

Om het leed iets te verzachten, hebben we een overgangsregeling bedacht. Iedereen die nu al 70 jaar of ouder is, of dit jaar 70 wordt, krijgt gewoon nog elk jaar een bezoekje met bloemen. Nou, zo moet het lukken toch?



Kindernevendienst: verzoek en nieuwe plannen



De kindernevendiensten zijn ook alweer van start gegaan. De data kunt u lezen in het Ringblad of op het bord bij de kerk. U kunt het ook altijd vragen aan Ekie, Dieuweke, Jenneke of Annalies. Maar we hebben wel een nieuw verzoek: als u van plan bent om naar de kerk te komen met kinderen die naar de kindernevendienst willen, **meldt** u dit dan even. Dan kan de leiding zich beter voorbereiden. Melden kan bij Jenneke van den Bogert, 06 4831 35 81.

Nieuw: De leiding van de kindernevendienst heeft van Oudega twee koffertjes kunnen lenen. Dank Oudega! De koffertjes zitten vol met aantrekkelijk materiaal waarmee ouders hun kinderen kennis kunnen laten maken met verhalen uit de Bijbel. De ouders worden zoveel mogelijk persoonlijk benaderd, maar als u/je belangstelling hebt, kunt u het zelf ook even laten weten aan Jenneke.

Nieuw: plannen voor een 'tienerkerk'! De leiding van de kindernevendienst wil, als er behoefte aan is, een paar keer per jaar een tienerkerk organiseren voor kinderen die al van de basisschool af zijn, maar die een reguliere dienst een brug te ver vinden. De plannen zijn nog in het beginstadium, maar u hoort er nog van.

Spreek van de week

Een uitspraak van Johannes M. Vianney, pastoor van Ars. Geweldig.

Onze Lieve Heer wordt graag lastiggevalen

Leren van de natuur

Riny Visser las bij zijn bevestiging afgelopen zondag twee gedichten voor. Allebei héél mooi vond ik. Het eerste gedicht leest u hieronder, echt iets om boven je bed te hangen en naar te leven. En wat past er nu beter bij dit gedicht dan een prachtige natuurfoto van Attie Bak? Een zonsopgang met lucht, aarde, bomen en bloemen.

We leren van de zon om te verwarmen,
van de wolken om te zweven,
van de wind om leeg te waaien,
van de regen om te stromen.

We leren van bloemen om te stralen,
van bomen om standvastig te zijn,
van bladeren in de herfst om los te laten,
van struiken om in de lente te vernieuwen.

We leren van de stenen om stil te liggen,
van de aarde om moeder te zijn,
van de maan om te veranderen,
van de sterren dat we met velen zijn.

We leren van de seizoenen dat we steeds
opnieuw mogen beginnen



Sietske Visser (vrij hertaald naar een gedicht
van Ute Latendorf)

Nacht

We blijven nog even bij de natuur, want Ludwine stuurde twee schitterende nachtfoto's op. Ja, uw pastor is dag en nacht voor u onderweg. Links ziet u Doris Mooltsje en rechts een plek ergens tussen Gaastmeer en Oudega.



Tot slot

Volgende week geen nieuwsbrief, wel een Ringblad. Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik