

## Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 15 oktober 2021

### Jeugd

Laat ik deze week beginnen met de jeugd. We kregen het seizoensprogramma voor de jeugd van groep 7 en 8 toegestuurd, en dat geeft aanleiding om alles voor Gaastmeer even op een rij te zetten.

Wat?	Leeftijd	Voor wie	Wanneer?
Club 2021 - 2022	Groep 7 en 8 van de basisschool	Gaastmeer en Oudega	Eerste bijeenkomst vrijdag 29 oktober 19.00 uur in It Beaken, Oudega
Jeugdclub De Gaastmar	Klas 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs	Gaastmeer	Eerste bijeenkomst is geweest, datum volgende bijeenkomst volgt
Catechisatie	Leeftijdsgroepen nader te bepalen	Gaastmeer en Oudega	Meer info volgt

- Het programma voor Club 2021 – 2022 heb ik achterin deze nieuwsbrief in zijn geheel opgenomen. Het ziet er weer heel aantrekkelijk uit, met o.a. kerstster lassen in de smederij zeilen bij de Pielhúskes en in het voorjaar!
- De leiding van de Jeugdclub De Gaastmar komt binnenkort met een datum voor de volgende bijeenkomst, na de eerste succesavond.
- De catechisatie start waarschijnlijk volgende maand. Meer informatie krijgen we van de nieuwe dominee van Oudega.
- Voor alle groepen geldt: nieuwe deelnemers van harte welkom. Meld je bij Yteke Bakker (groep 7 en 8), bij de leiding van de jeugdclub (Sjoukje Iedema, Sytske Wiegersma of Lieuwe Wiegersma), of bij Ludwine Andel.

### Reserveren lokaal

Vorige week schreef ik dat Riny Visser de contactpersoon is voor het reserveren van het lokaal. Hij kan op verzoek ook van tevoren de verwarming aanzetten, zodat u in een warm lokaal komt. Wat een comfort, allemaal mogelijk gemaakt door de verbouwing. Ik geef nog even het goede mailadres door, in het vorige was ik de punt vergeten. Het goede adres is [riny.fietst@hotmail.com](mailto:riny.fietst@hotmail.com)

### Zondag 17 oktober Avondmaal

Alles staat al klaar voor het Avondmaal zondag. Zó fijn dat we dat ook weer kunnen vieren. Viert u het met ons mee? Zondag om 9.30 in de Pieltsjerke. Ludwine gaat voor in de dienst. Bij de ingang staan bekertjes wijn en bakjes brood klaar. Die neemt u mee naar binnen.



Nog even ter herinnering: aanmelden voor de dienst is niet meer nodig. We houden nog wel afstand. Als u in de kerk achter een liedboek gaat zitten, komt het allemaal goed. O ja: op 24 oktober gaat mw. Sonja Zwart-Zwerver voor in de dienst. Dus anders dan op het rooster staat.

## Wel en wee

U heeft inmiddels vast wel gehoord dat Rick weer thuis is uit het UMCG. Hij moet nog veel aansterken en heel voorzichtig zijn, ook met besmettingen. Maar ik hoorde dat hij woensdag alweer een rondje om de kerk heeft gelopen. Dat op zich is eigenlijk al een heel wonder. Laten we hopen dat hij elke dag wat sterker wordt.

De trompetbloemen op de foto staan – of liever gezegd stonden – bij mij in de tuin. Een feestelijk gezicht, en dat vind ik bij zo'n bericht toch wel passen.



## Spreek van de week

Een moeilijke spreuk deze week, want doe het maar eens. Maar o zo relevant in deze tijd van coronadiscussies. De spreuk is afkomstig van Max Frisch.

*Je moet een ander de waarheid zo voorhouden  
dat hij hem als een warme jas kan aantrekken  
en hem er niet als een natte lap mee om de oren slaan.*

## Avondgroet

Ik eindig met een avondgroet uit een van de Taizéliturgieën toegestuurd door Ineke Feenstra en Riny Visser. De bijpassende foto op de volgende pagina is gemaakt door Froukje Hofstede. De appels hebben de kleur van de liefde die in de avond?

### Avondgroet van Eileen Caddy

*Weet je wat het betekent om lief te hebben, om te voelen dat je hart zo vol is van vreugde en dankbaarheid, dat je het gevoel hebt of het barst en overloopt. Het is een heerlijk gevoel van welzijn en van een zijn met al het leven.*

*Alle angst, alle haat alle jaloezie, afgunst en hebberigheid verdwijnen wanneer de liefde er is; want er is geen plaats voor deze negatieve, afbrekende krachten in de aanwezigheid van liefde. Wees niet wanhopig, wanneer je hart koud is en je geen liefde voelt, maar kijk rond en vind iets wat je lief kunt hebben. Het kan een heel klein dingetje zijn, maar deze kleine vonk kan je hele zijn ontvlammen tot liefde in je brandt.*

*Alleen een kleine sleutel kan een zware deur ontsluiten. Liefde is de sleutel tot iedere gesloten deur. Leer haar te gebruiken tot alle deuren geopend zijn. Begin meteen, waar je bent. Open je ogen, open je hart, zie wat er nodig is en beantwoord eraan.*

Naast de foto met de appels nóg een foto gemaakt door Froukje. Als u goed kijkt, ziet u in de boom een heuse uil zitten. Aan het type waag ik me niet, maar ik vind hem zo ook al heel bijzonder.



### Groen dorp



Veel kerken zijn de laatste tijd actief bezig met vergroening: energiebesparing in de kerkgebouwen, fairtrade producten kopen, groenten verbouwen voor de voedselbank enzovoorts. Er is altijd wel iets dat je kunt doen. De groene kerk is de naam van het gezamenlijke initiatief. Wij willen natuurlijk ook een steentje bijdragen, liefst samen met het dorp. Groen dorp is dan voor ons een betere omschrijving. Wat we precies gaan doen, dat gaan we binnenkort bedenken. En we hebben u nodig, ik waarschuw u vast.

### Tot slot

Volgende week komt er waarschijnlijk geen nieuwsbrief, dan weet u het vast. En op de volgende pagina zoals gezegd het programma van de jeugdclub.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik

## Club 2021 - 2022 Groep 7 & 8



Vrijdag 29 oktober vanaf 19:00 in "it Beaken" te Oudega:  
Kennismaken samen eten en daarna een spannend spel!

Vrijdag 26 november om 19:30 tot 21:00 uur in 'It Lokaal' te Gaastmeer:

We gaan wat moois maken met natuurlijk materiaal.

Vrijdag 17 december om 19.30 tot 21:00 uur in "it Beaken" te Oudega :

We gaan een prachtige kerstster lassen bij Anne Hoekstra in de smederij!



Vrijdag 28 januari 2022 om 19.30 tot 21:00 uur in "it Lokaal" te Gaastmeer:

Schilderen met een echte schilder! Neem iets mee waar je van houdt. Je kunt denken aan een foto van je liefste huisdier, een souvenir van een mooie vakantie, een boek wat je heel erg leuk vindt.

Vrijdag 28 februari om 19:30 tot 21:00 uur in "it Beaken" te Oudega:

Taarten bakken voor een ander! We hopen aan het eind van de avond prachtige taarten te hebben om zelf van te proeven maar ook om weg te geven aan de ouderen van it Hofke, de zorgboerderij it Klokhús op Idzega en aan de bewoners van it Teatskehús in Blauwhuis.



Zaterdag 26 maart om 14:30 uur in "it Beaken": Een buiten activiteit! Kom op de fiets naar it Beaken. Bij slecht weer is er een alternatief.



Zaterdag 30 april vanaf 14:30 uur in "it Lokaal" te Gaastmeer:

Heb je altijd al eens willen zeilen? Op deze middag krijg je die kans. We gaan zeilen in de buurt van Gaastmeer in kleine ilbootjes, optimisten! Er zijn ervaren mensen om jullie wegwijs te maken.

Groetjes van Yteke (06-30199326) Ria en Anke Oevering, Adri Osinga, Grietje en Griet (06-27138312)