

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 4 februari 2022

Nu er weer veel meer mogelijk is, zijn ook wij weer met van alles gestart. Soms merkbaar, zoals de diensten en de gespreksgroep. Soms wat minder merkbaar, zoals vergaderingen die weer zijn opgepakt. Maar als er nieuws is, hoort u het direct!

Begintijd diensten en wel/geen koffie Gespreksgroep Spreek van de week Lied Sels Tot slot



Nog even repeteren: de kerkdienst van aanstaande zondag 6 februari begint gewoon om 9.30, maar na de dienst drinken we niet gezamenlijk koffie.

Dat doen we wèl op zondag 13 en zondag 20 februari, vanaf 10.15 in de kerk. Dan beginnen de diensten om 11.00 uur.

Gespreksgroep

Op maandag 7 februari duikt de gespreksgroep weer in het boek van Piet Schelling. Het boek met de titel 'Vreemd en bizar' gaat over lastige Bijbelverhalen. Verhalen die moeilijk te begrijpen zijn of die je een ongemakkelijk gevoel geven. Ook meedenken en praten? Kom om 20.00 uur naar het lokaal. Even opgeven bij Ludwine is handig: 06 41 83 33 19 of ludwinevanhoeven@gmail.com



Spreek van de week

Deze uitspraak las ik deze week. Ik vind hem ijzersterk.

Als je er toch bent, kun je er maar beter zijn

Lied

ALS ONZE DAGEN DONKER ZIJN;
U BENT DICHTBIJ.
U WEET HOE VER HET LICHT KAN ZIJN.
HEER, BLIJF HEEL DICHTBIJ.

[Kyrie | Sela - Bing video](#)

Een troostend lied waarvan ik de link kreeg toegestuurd door mijn zus. De tekst van het lied ziet u op het scherm, zodat die goed te volgen is.

Sels

Ik sluit af met een tekst die Joke Jebbink mij gaf. Om te onthouden!

God hie op ierde in winkeltsje.

In ingel stie der yn foar de ferkeap.

Der kaam ien de winkel yn: "Wat ha jo te keap?"

"Allegear goede dingen!"

"Goed, jou my dan mar in pûn lok, in kilo freugde en oardel kilo bliidskip."

"No, dat kin net" sei de ingel. "Wy ha hjir allinnich it sie, jo moatte sels soargje foar it product!"

Ds. De Boer

Tot slot

Volgende week geen nieuwsbrief, wel een Ringblad.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik

Je ziet hem zelden meer tegenwoordig, maar in het archief had ik nog deze foto van Attie Bak. Ja mensen, zo ziet de zon eruit. Aan de Kaepwei in dit geval.



