

## Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 25 februari 2022

Het nieuws over Oekraïne overschaduwde op dit moment al het andere. In de media lees je de meningen van experts over hoe het had moeten. Maar zo is het niet gegaan. Landen kondigen sancties af waarvan het de vraag is of die ook zo worden gevoeld. We zijn verbijsterd en vooral machteloos. We voelen ons tekortschieten. Zelfs bidden schuurt, vind ik. Een te gemakkelijke actie in zo'n nood situatie? Hoe dan ook, waar Oekraïense burgers in elk geval óók behoefte aan hebben, is humanitaire hulp. Gelukkig zijn er nog hulporganisaties in het land actief. Ook de PKN is een noodhulpactie gestart. Als u bij wilt dragen, kunt u doneren via [Kerk in Actie start noodhulp Oekraïne | Kerk in Actie \(protestantsekerk.nl\)](https://www.kerkinactie.nl)

### Dienst zondag 27 februari

Oekraïne zal ongetwijfeld ook worden genoemd in de dienst van a.s. zondag. Vorige week schreef ik dat Ludwine zou voorgaan in die dienst, maar u hebt misschien al gehoord dat zij (en Wim) besmet zijn met het coronavirus. Gelukkig hebben ze niet veel klachten, maar ze zitten natuurlijk wel thuis.

Aan het begin van de coronaperiode heeft Ludwine een liturgie gemaakt voor als er een voorganger door corona uit zou vallen, en die liturgie komt nu goed van pas. De dienst zal nu worden geleid door onze dorpsgenote Barbera Kersbergen. Voor degenen die het niet weten: Barbera is opgeleid tot afscheidsbegeleidster. Kijkt u maar eens op haar website [Stilstaan – afscheidsbegeleiding bij uitvaarten \(stilstaan-bijafscheid.nl\)](https://www.stilstaan-bijafscheid.nl)



De dienst begint om 9.30. De viering van het Heilig Avondmaal wordt verplaatst naar een andere zondag.

### Bomen snoeien 26 februari

Had u het al in de agenda staan? De kerkrentmeesters vragen uw hulp bij het snoeien van de bomen rond de kerk, op zaterdag 26 februari. Voor koffie met iets erbij wordt gezorgd, maar eerst moet er natuurlijk gewerkt worden. Vanaf 8.00 bent u welkom. Neemt u een snoeischaar mee? Ook als u niet kunt snoeien, is er werk genoeg te doen: takken verzamelen, vegen, kopjes afwassen enzovoorts. Alvast hartelijk dank!



### Meeste coronamaatregelen losgelaten



U had het al verwacht, maar ook wij als kerk laten de meeste coronamaatregelen nu los. Toch weten we dat het sommigen nog te ver gaat om meteen weer boven op elkaar te gaan zitten. Dat is met 37.617 positieve tests (op 25 februari) ook niet zo gek toch? Daarom de oproep: houd in de kerk en in het lokaal gepaste afstand. Ook in de hal van de kerk en de keuken van het lokaal. Mondkapjes hoeven niet meer, maar mogen natuurlijk wel.

### Actie 40-dagentijd

In de dienst van 27 februari delen we bij de uitgang weer de spaardoosjes voor de 40-dagentijd uit. We komen er nog uitgebreid op terug, maar we sparen deze tijd voor hulp aan ouderen en andere kwetsbare mensen in Armenië en Moldavië. De omstandigheden waarin zij moeten leven, zijn erbarmelijk. De hulporganisatie Mensenkinderen helpt niet alleen met (lokaal ingekocht) voedsel, maar ook met zadenpakketten, zodat mensen zelf voedsel kunnen gaan verbouwen.

Doe mee, het is ontzettend nodig. Bent u 27 februari niet in de kerk, maar wilt u wel meesparen? Ook de zondag daarna liggen de doosjes klaar in de kerk. Of neem even contact op met mij.



### Nog meer voor de 40-dagentijd



De 40-dagentijd die volgende week begint, is ook dit jaar confronterend. Zoveel redenen om als mensheid in de spiegel te kijken, maar ook zoveel noodzaak om de hoop op Pasen door te geven. De veertigdagentijdskalender helpt u hierbij. Elke dag krijgt u een tekst met een vraag of opdracht.

In de dienst van zondag 27 februari delen we de kalenders uit, en ook daarna ligt er een aantal kalenders in de kerk klaar om mee te nemen. Of neem weer even contact op met mij.

In de kerk liggen ook enkele folders voor degenen die in deze periode actief bezig willen zijn met versobering. Jezelf iets ontzeggen, om je des te meer bewust te worden van wat je hebt (en wat anderen misschien heel graag zouden willen hebben).

### Woensdag 2 maart aswoensdag

Net als in de afgelopen jaren wordt u weer van harte uitgenodigd om in de Mauritiuskerk in IJlst in een speciale dienst een askruisje te ontvangen. Een ritueel dat u kan helpen de 40-dagentijd bewust te starten. Ds. Dussie Hofstra leidt de dienst.

Als u woensdag om 18.45 bij onze Dagmarkt staat, al of niet met auto, rijden we met elkaar naar IJlst.



## Paasgroeten voor gevangenen



Geheimzinnig zijn ze, de Paasgroetenkaarten van dit jaar. Ze zijn ontworpen door gevangenen en bestemd voor gevangenen. Ook de Paasgroetenkaarten worden uitgedeeld in de dienst van 27 februari, want ze moeten 12 maart alweer naar de PKN worden gestuurd. Die verdeelt ze over de gevangenis, zodat ieder zijn deel krijgt. Als u 27 februari niet in de kerk bent, maar wel een kaart wilt schrijven, haal er dan even een of twee bij mij op.

## Mielridders, gespreksgroep en gemeenteavond

Nu de coronamaatregelen bijna helemaal zijn vervallen, kunnen ook de mielridders weer bij elkaar komen. Dat is op maandag 14 maart om 18.00 uur. De vaste gasten ontvangen ook persoonlijk bericht, maar lijkt het u fijn om een keer mee te doen met een gezamenlijke maaltijd, neemt u dan even contact op met Ludwine. De gespreksgroep komt op diezelfde avond bij elkaar, maar dan om 20.00 uur. De maandag daarop, dus 21 maart, willen we de gemeenteavond houden. Die was eerst ook gepland op 14 maart, maar dat kan natuurlijk niet allemaal op één avond, vandaar dat we de gemeenteavond hebben verplaatst.

## Alles op een rij

Ik kan me voorstellen dat het u duizelt met al die data, daarom maar even alles voor de eerste paar weken op een rij. Want we hadden natuurlijk ook nog Biddag en de start van de vespers, en de 'gewone' zondagse diensten. In de komende nieuwsbrieven gaan we dieper op de verschillende activiteiten in, maar dan heeft u vast een overzicht.

Welke dag	Hoe laat	Wat
Zaterdag 26 februari	08.00 uur	Bomen snoeien rond de kerk
Zondag 27 februari	09.30 uur	Eredienst met Barbera Kersbergen. U krijgt Paasgroetenkaarten, een spaardoosje, een 40-dagenkalender en er liggen vastenfolders
Woensdag 2 maart	18.45 uur	Verzamelen bij de winkel voor vertrek naar IJlst. Daar begint om 19.30 de dienst waarin u een askruisje kunt ontvangen
Zondag 6 maart	09.30 uur	Eredienst Pieltsjerke
Maandag 7 maart	19.45 uur	Vergadering kerkenraad
Woensdag 9 maart	19.30 uur	Biddag Ankertsjerke Oudega, gezamenlijke dienst o.l.v. Ludwine
Vrijdag 11 maart		Inleveren Paasgroetenkaarten in de kerk of bij mij
Zondag 13 maart	09.30 uur	Fryske tsjinst Pieltsjerke
Maandag 14 maart	18.00 uur	Mielridders
Maandag 14 maart	20.00 uur	Gespreksgroep
Zondag 20 maart	09.30 uur	Fryske tsjinst Pieltsjerke
Maandag 21 maart	20.00 uur (mogelijk 19.30, bericht volgt)	Gemeenteavond
Woensdag 23 maart	19.30 uur	Vesper Vieren met Vrijwilligers, Ankertsjerke Oudega; mogelijk met sobere maaltijd vooraf

### **Een lied als gebed**

Ik begon deze nieuwsbrief met te zeggen dat zelfs bidden in deze tijd ongemakkelijk voelt. Toch is een gebed soms het enige dat in je opkomt. En je onmacht bij God brengen: het mag. In de brief die de classis naar aanleiding van de situatie in Oekraïne stuurde, stond de tekst van Lied 1010 vers 2. Meer kun je soms niet zeggen.

*Geef vrede, Heer, geef vrede,  
De aarde wacht zo lang,  
Er wordt zo veel geleden,  
De mensen zijn zo bang,  
De toekomst is zo duister  
En ons geloof zo klein;  
O Jezus Christus, luister  
En laat ons niet alleen! (NLB 1010:2.)*

### **Tot slot**

Volgende week is er weer een nieuwsbrief. Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik.