

## 4 maart een kaarsje aansteken



Allereerst een herinnering, als u deze nieuwsbrief op tijd onder ogen krijgt. Vrijdag 4 maart tussen 19.00 en 20.00 uur is er gelegenheid om in de Pieltsjerke een kaarsje aan te steken en stil te staan bij alles wat er op dit moment in Oekraïne en Rusland gebeurt.

Als u dit wilt, kunt u een gift deponeren in de collectedoos of -bus die in de hal van de kerk staat. De opbrengst wordt bestemd voor humanitaire hulp aan slachtoffers van de oorlog.

## 40-dagentijd begonnen

De 40-dagentijd begon afgelopen woensdag, Aswoensdag. Met de oorlogsbeelden in Oekraïne op het netvlies is de overgang van het 'gewone' leven naar deze tijd van bezinning misschien niet zo groot.

Juist in deze tijd proberen wij kerk voor iedereen te zijn. Op verschillende manieren werken we mee aan hulpacties, maar we willen er ook zijn voor iedereen die door de gebeurtenissen ongerust, boos of in verwarring is. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek met Ludwine in deze tijd, laat het dan vooral weten. U kunt haar bereiken via [ludwinevanhoeven@gmail.com](mailto:ludwinevanhoeven@gmail.com) of 06 41 83 33 19.

Gedurende de 40-dagentijd staat er weer een liturgisch bloemstuk in de kerk. Daarmee verbeelden we wat die tijd voor ons kan betekenen. Tijdens de eerste zondag van de veertigdagentijd van dit jaar, 6 maart dus, staat Lucas 4:1-13 centraal. Jezus wordt op de proef gesteld in de woestijn. Daar kun je je nu veel bij voorstellen. Wat wordt de mensheid op de proef gesteld, niet alleen in Oekraïne maar op heel veel plaatsen. En dan niet door een of andere vage duivel, maar door andere mensen.



De basis voor de schikking van dit jaar bestaat uit een sobere, open schaal en een kruik. We bereiden ons met open handen voor om God van te ontvangen wat Hij ons door alle moeilijkheden heen wil schenken. In de schaal staat een paarse primula. Paars is de kleur van voorbereiding en bezinning, de primula wordt ook wel Paasroos genoemd. We gaan langzamerhand op weg naar Pasen, ook al zou je dat nu nog niet zeggen.

In de hoge kruik ziet u ruige aren die verwijzen naar het verlangen van Jezus naar brood. Het leven kan ruig en hard zijn en vol verleidingen. De steen erbij verwijst naar de verleiding waarin Jezus werd gebracht, toen hij op de proef werd gesteld door de duivel met de vraag om van stenen brood te maken.

## Activiteiten in maart/begin april

Vorige week stond er in de nieuwsbrief ook een activiteitenlijst, maar deze week heb ik hem geactualiseerd. Denkt u ook aan de Biddag aanstaande woensdag 9 maart?

Welke dag	Hoe laat	Wat
Vrijdag 4 maart	Tussen 19.00 en 20.00 uur	Gelegenheid een kaarsje aan te steken in de kerk
Zondag 6 maart	09.30 uur	Eredienst Pieltsjerke
Maandag 7 maart	19.45 uur	Vergadering kerkenraad
Woensdag 9 maart	19.30 uur	Biddag voor gewas en arbeid Ankertsjerke Oudega, gezamenlijke dienst o.l.v. Ludwine
Vrijdag 11 maart		Inleveren Paasgroetenkaarten in de kerk of bij mij
Zondag 13 maart	09.30 uur	Fryske tsjinst Pieltsjerke
Maandag 14 maart	18.00 uur	Mielridders
Maandag 14 maart	20.00 uur	Gespreksgroep
Zondag 20 maart	09.30 uur	Fryske tsjinst Pieltsjerke
Maandag 21 maart	20.00 uur (mogelijk 19.30, bericht volgt)	Gemeenteavond
Woensdag 23 maart	19.30 uur	Vesper Vieren met Vrijwilligers, Ankertsjerke Oudega; met sobere maaltijd om 19.00 uur in It Beaken
Woensdag 30 maart	19.30 uur	Vesper Vieren met Vrijwilligers, Pieltsjerke Gaastmeer; mogelijk met sobere maaltijd om 19.00 uur in het lokaal
Woensdag 6 april	19.30 uur	Vesper Vieren met Vrijwilligers, Ankertsjerke Oudega; mogelijk met sobere maaltijd om 19.00 uur in It Beaken
Zaterdag 9 april	Volgt	Stille omgang (zie verderop in de nieuwsbrief)

## Maaltijden en kringvieringen afwisselend in Oudega en Gaastmeer



In de 40-dagentijd organiseren vrijwilligers drie maal een vesper: op 23 maart in Oudega, op 30 maart in Gaastmeer en op 6 april weer in Oudega. Steeds op een woensdag. De vespers beginnen om 19.30 in de Ankertsjerke dan wel de Pieltsjerke. Het plan is om voorafgaand aan de vieringen de gelegenheid te bieden een sobere maaltijd met elkaar te nuttigen. Daarvoor bent u vanaf 19.00 welkom in It Beaken dan wel het lokaal.

### Stille omgang

De negen kerkgemeenten in onze ring maken momenteel plannen om op zaterdag 9 april met elkaar een stille omgang te organiseren, geënt op het idee van The Passion. Bidden en stille rond het kruis. U hoort er binnenkort meer over.

## Paasgroetenkaarten uiterlijk 11 maart inleveren



Ik kreeg al heel wat Paaskaarten met hartverwarmende wensen voor gedetineerden in de bus. Mocht u de kaarten nog niet hebben geschreven, doet u dat dan nog even en neemt u ze mee naar de kerk of doet u ze bij mij in de bus? Uiterlijk op 11 maart. Ik verstuur ze dan naar de PKN.

U beschrijft alleen de bovenste helft van de kaart. De onderste helft kan de gedetineerde gebruiken als wenskaart die hij/zij naar anderen kan versturen. U hoeft er geen postzegel op te plakken, ook al staat dat er wel. We doen dit centraal.

## Bomen zijn weer gesnoeid

Een grote ploeg dorpsgenoten, jong en oud, stond afgelopen zaterdag om 8.00 paraat met ladders en snoeischaars om de lindes rond de kerk weer te snoeien.

Zelf was ik er niet bij (beter voor iedereen; laat mij maar andere dingen doen), maar van de foto's op [www.pkn-gaastmeer.nl](http://www.pkn-gaastmeer.nl) raak ik diep onder de indruk. Net als van het kunstwerk op de foto hiernaast. Trudy Roodhuis kreeg de foto van een kennis en stuurde hem op voor de nieuwsbrief. Dit kun je dus ook met je snoeihout doen! Ideeetje voor volgend jaar?



Klaas Brouwer stuurde deze foto van een tekst die hij aantroef in het gastenboek van de Pondok. Het verhaal is geschreven door de dochter van een dominee die vroeger in Hommerts stond en ook wel voorging in Gaastmeer. Ze herinnert zich de koeke-aksje van ds. Bruinsma nog heel goed!

Zelf is ze nu 77 jaar oud en heeft haar verjaardag met haar familie in Gaastmeer gevierd. Ze geeft de Pondok een 'dikke tien' en bedankt iedereen voor de gastvrijheid. Hè, daar word je blij van.

Ik eindig met een tekst over Aswoensdag. Die is al geweest natuurlijk, maar ik vind dat de tekst de betekenis van Aswoensdag heel mooi weergeeft.

### **Dat wij weer weten**

(voor Aswoensdag)

Dat wij weer weten,  
dat wij gemaakt zijn,  
genomen, gevormd,  
uit stof van de aarde.

Dat wij weer weten,  
dat Gij uw adem  
ons hebt geschonken;  
Adem in ons.

Adem in ons,  
breekbaar en broos –  
kruiken van aarde,  
dat wij weer weten  
dat Gij ons vormt.

Dat wij weer weten,  
dat wij gemaakt zijn.  
Dat wij weer weten,

dat wij verwant zijn:  
rotsen en gras,  
mensen en lucht,  
sterren en zaad,  
nijlpaard en musje.

Dat wij weer weten,  
dat wij gemaakt zijn.  
Dat wij weer weten,  
dat wij weer keren  
terug in het stof.

Dat wij weer weten,  
dat wij gemaakt zijn.  
Dat wij ons voegen  
in het werk van uw handen.



### **Tot slot**

Volgende week komt er weer een Ringblad, dus ik weet niet of er dan ook aan nieuwsbrief komt. Ik heb overigens gemerkt dat de nieuwsbrief de laatste keren vrij laat werd bezorgd, ik ben aan het uitzoeken of we daar iets aan kunnen veranderen.



Een panorama van It Piel, gemaakt door Attie Bak op een van deze zonnige dagen!

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik