

## Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 22 april 2022

Er is weer veel te vertellen.

### The movie



Hij krijgt steeds meer Passion-trekjes, onze Stille Omgang met het Kruis. De film die Willem Wendelaar Bonga van de tocht heeft gemaakt, wordt op YouTube aangekondigd als 'the movie'. Ga naar [www.pkn-gaastmeer.nl](http://www.pkn-gaastmeer.nl) en klik op de afbeelding. Of klik op <https://youtu.be/LL3ICK7u7JA>. De film is zeer de moeite waard!

Als u nu denkt: 'waar GAAT dit over', dan ter herinnering het volgende. Op zaterdag 9 april hebben de kerken van de ring IJlst een tocht georganiseerd waarin een wit kruis door de dorpen en de stad werd gedragen. Het doel was om stil te staan bij het lijden van Christus en het lijden in deze wereld. In elke plaats klonk muziek of een gedicht.

### Kruis en kerk

Nog meer kruis. Het is werkelijk waar, maar op Goede Vrijdag was er in de lucht een kruis van strepen te zien, precies achter onze kerktoren. Nou ja, vanuit ons perspectief dan. Héél bijzonder, je moet er maar oog voor hebben.

Marianne Zoetmulder stuurde de foto op. Haar man Ton heeft de foto gemaakt.



### Wel en wee



Mw. Dieuwke van Netten laat iedereen hartelijk groeten. Ze herstelt van de gevolgen van een val, en het herstel vordert naar verwachting. Ze zal voorlopig nog even verblijven in de Zorgboerderij, Molenkrite 115, 8608 KX Sneek. Kaartjes zijn nog steeds van harte welkom!

De bloemen hiernaast zijn sleutelbloemen, in het Fries Peaskeblom. Heel toepasselijk dus. Foto: Attie Bak.

## Pasen

Het is u misschien opgevallen dat er in de nieuwsbrief en ook op de website weinig tot geen foto's van mensen meer staan. En zéker van onze Oekraïense dorpsgenoten plaatsen we in openbare media geen foto's. Het land is tenslotte in oorlog en je weet maar nooit wie er belang bij heeft om te weten wie waar verblijft.

Maar als we wél foto's hadden kunnen gebruiken, hadden we dat in dit stukje over de Paasdienst vast en zeker gedaan. Maar liefst 13 Oekraïense kinderen hoorden het Paasverhaal uit de mond van een van de moeders, en daarna mochten ze aan de slag met het tekenen en planten van zonnebloemen. Ze showden hun resultaten trots in de kerk.



Ondertussen maakten de volwassenen een drietalige dienst mee: Oekraïens, Fries en Nederlands. Ook hier leverden onze Oekraïense dorpsgenoten een belangrijke bijdrage. Een indrukwekkend geheel, waar we nog lang aan terug zullen denken.

In Oekraïne is het aanstaande zondag pas Pasen. Je kunt je nauwelijks voorstellen wat dat moet betekenen, Pasen in de frontlinie. De Oekraïners in Gaastmeer organiseren zondagmiddag een Oekraïense viering waarvoor ze ook landgenoten uit Oudega en Heeg uitnodigen. We hopen dat het hen zal steunen. Het is hier soms heel moeilijk voor hen.

### Blomkemerik 7 mei: vergeet de stekjes niet



Op zaterdag 7 mei kunt u tussen 10.00 en 13.00 planten en ander tuinspul kopen bij het lokaal. Tuincentrum Menken heeft weer planten gedoneerd! De opbrengst van de blomkemerik is voor de voedselbank Sneek-Wymbritseradiel.

Denkt u nog aan de stekjes die u allemaal gaat inbrengen? U kunt ze vlak voor 7 mei inleveren bij Baukje Ykema of bij mij, of u kunt ze aan het begin van de dag bij het lokaal brengen.

Op de foto ziet u stekjes van de pannenkoekplant. Misschien een leuk cadeautje voor Moederdag (8 mei), want je brengt haar gelijk op een idee. Dus deze stekjes zijn extra welkom.

We overleggen met Dorpsbelangen nog over een combinatie met andere activiteiten op die dag, dus blokkeer 7 mei in uw agenda!

### Spreek van de week

Hij past nog net op deze pagina, de spreuk van Kurt Mati.

*Bestaan er wonderen? Ja, jij bijvoorbeeld. Ik waarschijnlijk ook. En het leven sowieso, alles wat leeft.*

## Koningsdag in het Dorpshuis



We willen niet met andermans veren pronken want dit is helemaal geen initiatief van de kerk, maar de affiche is te mooi om achterwege te laten in de nieuwsbrief. In het NL en het Oekraïens, wie kan ons dat nazeggen?

Kom op Koningsdag om 10.00 naar het Dorpshuis voor koffie/oranjekoek en aansluitend een puzzelcompetitie.

## Ik wil nu verrijzen

Dat is de titel van een gedicht voor deze tijd vlak na Pasen, of eigenlijk voor altijd. Riny Visser stuurde het op. Ik moest even opzoeken wat een redemptorist is (zie onderschrift), maar dat is een lid van de redemptoristen, een katholieke internationale congregatie van religieuzen.

Indien verrijzenis en leven  
alleen maar zaligheid  
na 't laatste einde is,  
wie zal mij troosten dan  
vanavond als het donker wordt?

Ik kan niet wachten  
tot de laatste nacht  
om op te staan  
uit wat mij bedroeft.  
Ik speur naar God  
in kleine sporen voor mij uit,  
in mensen die mij hoop influisteren.

Ik zal mij onderweg  
wat oefenen in verrijzenis  
en lamgeslagen mensen  
helpen rechtop te staan.

*Marcel Weemaes*  
*Redemptorist, schrijver en componist*

## Tot slot

Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik