

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 20 mei 2022

Herinnering: Kerk-School-Gezinsdienst op 22 mei

Denkt u eraan: aanstaande zondag om 9.30 uur begint de KSG-dienst in de Ankertsjerke in Oudega. De dienst is mede voorbereid door de leerkrachten van Klaver Fjouwer, en de kinderen spelen een grote rol in deze dienst. Voorgangers zijn ds. Edna Zwerver en pastor Ludwine Andel.

Hemelvaartsdag 2022



Ook Hemelvaartsdag vieren we samen met onze burens uit Oudega. Dat doen we in Gaastmeer.

Komt u om iets voor half tien naar de Pieltsjerke? Dan vertrekken we om 9.30 voor een korte meditatieve wandeling. Om 10.00 uur zijn we weer terug en staat de koffie klaar, ook voor degenen die niet mee kunnen of willen wandelen natuurlijk. Om 10.30 begint de dienst met als voorgangers pastor Ludwine Andel en ds. Edna Zwerver.

Het plaatje hiernaast vond ik op de website van de PKN Pijnacker en Delfgauw. Het lijkt niet direct een feest, Hemelvaart: de mensen staan er geschrokken en vol machteloosheid bij. Dat schiet natuurlijk niet erg op. Aanstaande donderdag hoort u meer!

Wel en wee

Een poos geleden schreef ik in de nieuwsbrief dat Ludwine veel last had van haar rug. Inmiddels is ze tal van onderzoeken, therapieën en pijnstillers verder, maar het knapt nog steeds niet op. Verder onderzoek en mogelijk een operatie volgen, maar ze heeft afgelopen week toch moeten besluiten om zich gedeeltelijk ziek te melden. Op die manier kan ze de werkzaamheden beter verdelen over de week en beter aansluiten bij de vorm van de dag.

Ludwine benadrukt dat ze absoluut beschikbaar blijft voor pastoraat, alleen misschien wat minder in de vorm van bezoeken bij u thuis. Dus aarzelt u niet om haar te bellen, mailen of appen! En ze blijft ook voorgaan in een aantal diensten, zoals u hierboven al zag.



Ik denk dat ik uit naam van de hele gemeente spreek als ik haar héél veel sterkte toewens. En laten we hopen dat het traject van de komende tijd haar nu echt gaat helpen. De foto hierboven is (natuurlijk) weer van Attie Bak. Het is daslook, een mooi sterk bloemetje. Vond ik goed passen.

Welkom ds. Jan Finnema in Oosthem



Deze foto heeft Brechtje Dantuma afgelopen zondag gemaakt in de kerk van Oosthem. Daar werd de nieuwe voorganger ds. Jan Finnema verwelkomd in de gemeente Easthim-Abbegea-Folsgeare, en de kerken in de ring waren uitgenodigd. Het werd een middag met een hele mooie dienst en een feestelijk samenzijn in het dorps huis van Oosthem. We zijn erg blij dat de vacature in Oosthem nu weer vervuld is en wensen ds. Finnema met zijn gezin een mooie tijd toe in deze gemeente waar Wim en Ludwine Andel ook 10 jaar hebben gewerkt.

Op het koorhek stonden twee vazen met fluitenkruid, zo simpel maar zó mooi. Op het bord achter een van de vazen staat 'Oosthem' geschreven, dan weet de nieuwe voorganger dat hij op de juiste plaats is gearriveerd.

Stoppen met zondagse bloemen

U voelde het vorige week al aankomen misschien, toen ik het eufemistisch had over het herijken van het bloemenbeleid... We hebben met pijn in het hart moeten besluiten om na Pinksteren te stoppen met de zondagse bloemen in de kerk en dus ook met het rondbrengen ervan naar de dorpsbewoners. Daarmee komt een einde aan een decennialange traditie. We weten dat veel dorpsgenoten deze groeten van de kerk echt waardeerden. Maar het kon niet anders. We zijn er niet in geslaagd om een opvolger te vinden voor Tsjikke Leenstra (die 47 jaar lang de bloemen heeft verzorgd), en wat ook een rol speelt, is het feit dat de bloemen sterk in prijs zijn gestegen en een grote kostenpost gingen vormen. Een troost is wel dat de mooie liturgische bloemschikkingen bij hoogtijdagen gewoon blijven. En ook de bloemen bij bijzondere gelegenheden. En 's zondags? Dan staat er voortaan (vanaf de zondag na Pinksteren) een boeket van droog- of kunstbloemen, dat we een paar keer per jaar wisselen. Ook heel mooi.



Spreek van de week

Om in stijl te blijven gaat de spreek van de week ook over bloemen. Ik las de spreuk deze week in de krant.

Geluk is de kunst om een boeket te maken van de bloemen waar je bij kunt.

Tot slot en oproep

Voor deze week moet ik het hierbij laten, maar nog wel even een oproep. Denkt u eraan om mij af en toe te voorzien van een mooie foto, of een mooi lied, gebed of gedicht? Ik heb nog wel voorraad, maar de nieuwsbrief is van ons allemaal en dat wil ik graag laten zien door uw bijdrage op te nemen.

Graag tot de volgende nieuwsbrief en met een hartelijke groet van de kerkenraad, Anneke van Mourik.