

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 22 juli 2022

Ik begin even met een nagekomen bericht over de viering in **Nijhúzum** op **31 juli**. We hoorden van meerdere kanten dat er in de kerk in Nijhúzum wordt geklust en dat het niet zeker is dat het werk op tijd klaar is. We zijn bezig e.e.a. te checken. Mochten we inderdaad niet in de kerk terecht kunnen, dan houden we dezelfde dienst gewoon in **Gaastmeer**, misschien wel buiten. Zodra we meer weten, hoort u van ons.

Dinsdag 26 juli bijeenkomst boeren

Even ter herinnering: aanstaande dinsdag begint om 20.30 in het lokaal bij de kerk een samenkomst voor alle boeren, gezinnen, medewerkers op boerenbedrijven in Gaastmeer en directe omgeving. Het wordt een samenkomst om ervaringen te delen of even stoom af te blazen. Opgeven hoeft niet, mag wel: ludwinevanhoeven@gmail.com of 06 41 83 33 19. Liever een gesprek aan uw eigen keukentafel? Neem even contact op met Ludwine. Hoe dan ook: we wensen u veel sterkte toe in deze tijd.

Boekje met handtekening ds. Bruinsma

Afgelopen zaterdag ging bij mij de bel. Er stond een dame op de stoep die mij een papieren tasje overhandigde, met daarin dit beeldige gebedenboekje, 10 cm. hoog. En op de eerste pagina: de handtekening van onze legendarische ds. Bruinsma en een datum: 6-12-1945. Beitske Breeuwisma uit Nijlân, want zij was de dame die aanbelde, had dit boekje ooit gekregen van Sytse ten Hoeve, die het op zijn beurt weer van ds. Bruinsma had gekregen. En nu is het dus weer te plak! Beitske vond dat het bij ons thuishoorde. Wat een mooie verrassing. De komende tijd zal ik af en toe uit het boekje citeren in de nieuwsbrief, want er staan verrassend actuele gebeden in.



Spreek van de week

Uit het gebedenboekje dus. Ik heb de taal hier en daar wat gemoderniseerd, om de inhoud beter tot zijn recht te laten komen.

*Mijn Vader, laat mij niet vergeten dat ik tot één grote familie behoort.
Geef dat ik door mijn leven mijn familie gelukkiger kan maken.
Geef dat niemand van hen troost of vreugde missen moet omdat ik hen ontrouw was.
Geef dat niemand van hen arm door het leven moet gaan omdat ik mijn plicht verzaakte.
Help mij anderen te helpen.*

Kerk op vakantie

Feike en Tryntsje Hoogterp zijn op vakantie in Overijssel en bezochten daar de kerk van Okkenbroek. Ik had er nog nooit van gehoord, maar de linker foto bewijst het bestaan. Volgens de Plaatsengids betekent Okkenbroek 'moerassig land van de persoon Okke'. De kerk - zie middelste foto - is aan het begin van de vorige eeuw gebouwd, in een vorm die je niet zo vaak ziet bij dorpskerken volgens mij. Op de meest rechter foto ziet u een paar mensen op de rug; rechts staat iemand met een rood jasje die heel nieuwsgierig over het koorhek kijkt of foto's maakt. Ik verbeeld me dat dat Tryntsje is.

Wat een mooie bijdrage, veel dank! **Wie volgt??**



Yn de stêd as by de kij

Als inwoner van Oudega was Ludwine natuurlijk afgelopen zondag bij de tentdienst daar. Ds. Edna Zwerver had een lied uitgezocht dat in alle opzichten past bij deze tijd. Ludwine stuurde het op voor de nieuwsbrief. De melodie van het lied is de melodie van 'Welk een vriend is onze Jezus'. De foto is van Attie Bak: zonsopgang, gezien vanaf de Munkedyk.

Wêrst ek bist op dizze ierde,
yn'e stêd as by de kij,
eltse dei is der nij libben,
skynt de sinne wer opnij.
Eltse dei in nije kâns wer,
om opnij op wei te gean
en te sykjen nei it wûnder,
nei in God yn ús bestean.



Wêrst ek bist op dizze ierde,
yn'e stêd as by de kij,
tusken haat as tusken leafde,
skynt de sinne wer opnij.
Eltse dei in nije kâns wer,
't wurd fan Kristus te ferstean.
Troch de eagen fan de oare,
sjocht de Hear ús altyd gean.

Tot slot

U ontvangt dus nog bericht over de dienst op 31 juli. En verder tot de volgende nieuwsbrief!

Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik