

Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 29 juli 2022



Dat de viering in **Nijhúzum** doorgaat, weet u nu wel. En het recept kunt u inmiddels ook dromen: 1) koffie zetten, 2) thermoskan en bekers in de fietstas doen, 3) naar de Kaepwei fietsen, 4) pontje nemen (vaart speciaal voor ons extra vroeg), 5) naar het kerkje gaan, 6) vanaf 9.30 uur de door ons gepresenteerde koek opeten/uw koffie opdrinken, 7) vanaf 10.00 uur luisteren/bidden/zingen/geld in het ponkje doen en 8) weer terug. We kijken uit naar een mooie viering.

Wee....



De regenboog - gefotografeerd door Attie Bak – als teken van hoop. Hard nodig, want we hoorden dat Wiebs Leenstra opnieuw in het ziekenhuis is opgenomen. Beangstigend dat de klachten ondanks alle behandelingen steeds weer terugkomen. We denken aan hem en Tsjikke. Heel veel moed toegewenst. We hoorden ook van andere gezondheidsproblemen in het dorp, dus onze wensen zijn voor iedereen die het extra moeilijk heeft op het moment.

.... en wel

Slecht en goed nieuws naast elkaar. We hebben ook goed nieuws te melden. Wist u dat Gerrit Renema oerpake is geworden? En in ons gastenboek schreef Janke Atsma – de Jong 'ik bin in tefreden frou, want ik mei hjoed 90 jier wurde'. Schoonzuster Baukje de Jong – Renema was op dezelfde dag jarig, maar zij is minder oud, hoor.

En aangezien op de website van de kerk nu staat dat Cees en ik begin juli 40 jaar getrouwd waren, voel ik me vrij om ook het huwelijksjubileum van Willem en Ekie Wendelaar Bonga te vermelden: 45 jaar! Misschien geen officiële mijlpaal, maar daarom niet minder feestelijk en niet minder een felicitatie waard.

Eltsenien fan herten lokwinske en Gods seine yn de takommende jierren!



Attie Bak: hertshooi bij Yme en Jantsje

Fietsroute langs onze kerk



Een foto van onze kerk aan It Piel, compleet met kerkhof en Pielhúskes. De foto is gemaakt vanuit een drone en hoort bij een nieuwe fietsroute langs kerken in onze regio. Bij elke kerk komt een QR-code, en als je die scant verschijnt er informatie over de kerk. Natuurlijk hebben wij meegedaan aan dit initiatief. Het is een samenwerking tussen kerken, provincie, gemeente en verschillende culturele stichtingen. Meer informatie vindt u vanaf half augustus op [De kerkenwebsite van Fryslân - Kerken.frl](https://www.dekerken.nl)

Kerk op vakantie: nogmaals Okkenbroek

Vorige week schreef ik over de kerk van Okkenbroek, waar Feike en Tryntsje waren geweest. Ik had de redactie van de website Okkenbroek gevraagd naar de betekenis van de naam (dank nog voor de info) en nu worden we pontificaal vermeld op [Okkenbroek | Facebook](https://www.okkenbroek.nl) Okkenbroek wordt nog eens wereldberoemd, schrijven ze. Geldt ook voor ons, want in Okkenbroek weten ze nu waar Gaastmeer ligt! Ik zie al hele uitwisselingen en samenwerkingsprojecten voor me.



Maar nu we het er toch over hebben: wie is de **volgende inzender** voor de rubriek Kerk op vakantie? Maak een foto van een kerk in een andere plaats en stuur die – al dan niet met verhaal – naar mij op.

Bijeenkomst voor de boeren 26 juli



Om de boeren in Gaastmeer een hart onder de riem te steken, was Ludwine afgelopen dinsdag gastvrouw op een bijeenkomst in het lokaal. De hoge opkomst liet zien dat het initiatief welkom was. Naar ik begreep, is de bijeenkomst als waardevol ervaren. Natuurlijk willen we er als dorp en als kerk ook verder graag zijn voor onze dorpsgenoten. Aarzel niet om contact op te nemen met Ludwine of iemand van de kerkenraad.

Spreek van de week

Ik moet de laatste tijd vaak terugdenken aan een spreuk die ik zo'n vijftig jaar geleden op een poster zag. Volgens mij ging hij zo:

Niemand van ons is tolerant in wat hem diep en volledig aangaat.

Je wilt dit misschien niet waar hebben, maar ik denk dat het wel zo werkt. Als mensen komen we daar niet zo makkelijk uit. Maar we kunnen wel bidden.



God van de schepping,

Dit gebed is geschreven door de preses van de Generale Synode ds. Marco Batenburg. Ludwine heeft het uitgesproken op de bijeenkomst op 26 juli.

Wij danken U, Schepper van hemel en aarde.
Wij danken dat U ons mensen schiep uit aarde. De aarde die ons voedt.
Wij danken U voor het leven dat U geeft, elke dag opnieuw.
Leven dat mag bloeien, tot Uw eer.

Wij danken U dat wij Uw aarde mogen bewerken en bewaren.
Leer ons dit te doen vanuit Uw liefde en vanuit ontzag voor het wonder van het leven.

U weet van de zorgen die er zijn. Zorgen over hoe het verder moet, zorgen over de toekomst van het boerenbedrijf.
Wij bidden: Heer, ontferm U.

U weet van boosheid, verdriet, teleurstelling. Scherpe woorden die we spreken.
Wij bidden: Christus, ontferm U.

U weet hoe belangen, meningen, mensen lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan.
Wij bidden: Heer, ontferm U.

Help ons te luisteren naar U en naar elkaar.
Help ons te onderscheiden waar het op aan komt.
Geef ons wijsheid, inspiratie, creativiteit en de ruimte om die aan te wenden, in verbondenheid met elkaar.
Laat uw Geest ons zal leiden.
Door Christus onze Heer.

Amen