

### Dringend huisvesting gezocht

Ik begin deze nieuwsbrief met een oproep. Drie van onze Oekraïense dorpsgenoten zoeken dringend nieuwe woonruimte, omdat ze niet kunnen blijven waar ze nu zijn.

**Natasja en haar zoon van 15** wonen tijdelijk in het huis van Heine Deelstra en Joke Wittenberg, maar die komen straks weer terug van hun reis. Natasja wil heel graag andere woonruimte in Gaastmeer, ze heeft hier ook werk. Het gaat om woonruimte voor waarschijnlijk wat langere tijd. Wie weet bijvoorbeeld een zomerhuisje dat niet of nauwelijks wordt gebruikt? Of een ruimte die met wat opknappen geschikt is voor bewoning? Meld het bij Caroline Schenkels( 06 54 76 08 32) of bij mij.

**Tania** woont nu aan de Klokhúsdyk in Idzegea, maar zoekt per 1 oktober een kleine woonruimte in Sneek. Wie helpt? Denk allemaal mee, dan moet het lukken!



### Koffie met een oude bekende



Ds. Arrie van Nierop heeft beloofd dat hij zondag na de dienst blijft koffiedrinken. Attie heeft de boodschappen al gedaan en Riny en Ineke gaan koffiezetten, dus wat kan er nog misgaan?

### Stef Bos: Jou land is my land

Afgelopen zondag beleefden we een prachtige viering over Ruth. Daarbij hoorde ook het bekende lied van Stef Bos, in het Zuid-Afrikaans gezongen: Jou land is my land (en andersom). Ruth is een buitenlandse, een vluchteling, maar kiest ervoor zich in te zetten voor haar nieuwe land, het land van haar schoonmoeder Noömi. Helaas klonk het lied door een misverstand niet in de kerk, maar gelukkig is er dan een webmaster die een oplossing weet: u kunt het nu beluisteren op [www.pkn-gaastmeer.nl](http://www.pkn-gaastmeer.nl)!



## Afscheid koster Wybe Leenstra



Afgelopen zondag hebben we afscheid genomen van Wybe Leenstra, die bijna twee decennia lang onze koster was. Dus heeft hij heel wat keren alles klaargezet in de kerk, de klok geluid, gereedschap opgehaald als de kast niet open wilde, liturgieën uitgedeeld en nog veel meer. We zijn hem hier als kerk heel erkentelijk voor. Op de foto krijgt hij namens de kerkenraad een attentie aangeboden. Op [www.pkn-gaastmeer](http://www.pkn-gaastmeer) staat nog een foto. Wybe bedankt!

Eerder stond er in deze nieuwsbrief al een oproep voor een nieuw lid van ons kostersteam, maar de kerkrentmeesters zijn nog steeds op zoek, dus meld u voor meer informatie!

## Wel en wee

Deze foto mocht in de nieuwsbrief: Dieuwke van Netten met een begeleidster op de duofiets! Wat fijn dat dit weer kan. Zo te zien bevalt het haar uitstekend. En natuurlijk weer onze beste wensen voor de komende periode.

Wiebs Leenstra is inderdaad weer thuis uit het ziekenhuis, hij is alweer gesignaleerd. Ook voor hem onze verdere herstelwensen.



## Kerk op vakantie

Piet en Dieuwke Visser waren op vakantie in Zeeuws-Vlaanderen en fotografeerden twee kerken die zo op het eerste gezicht niet heel bijzonder zijn, maar dat zijn ze wel.



Als u de foto links nog eens goed bekijkt, ziet u het wel: er is achter de oude toren een hele nieuwe kerk gebouwd! En de kerk rechts is niet meer in gebruik als kerk, maar als ... hotel. Een duur hotel ook nog, begreep ik.



Dank voor deze originele bijdrage Piet en Dieuwke, en **wie volgt??**

## **Spreek van de week**

Deze week heb ik het spreukenboek er weer eens bij gepakt. Paul Claudel is de geestelijk vader van deze doordenker:

*Spreek alleen over Christus als iemand je ernaar vraagt.*

*Maar leef zó dat men je naar Christus gaat vragen.*

## **Uitnodiging**

Dit inspirerende gedicht komt uit de map van Tsjikke Leenstra. De parrebeam by It Piel is gefotografeerd door Attie Bak. Over aandachtig gesproken!

### **Elke dag is een uitnodiging**

Elke dag is een uitnodiging  
om goed te zijn voor jezelf,  
om jezelf op te bouwen.

Elke dag is een uitnodiging  
om jezelf te oefenen  
in waardering voor dit leven,  
in waardering voor je kunnen.

Elke dag is een uitnodiging  
om je te verwonderen  
over zoveel goeds in anderen,  
over zoveel verlangen naar liefde.

Elke dag is een uitnodiging  
om tijd te nemen voor zorg,  
om aandachtig te leven.

Elke dag is een uitnodiging  
om intenser te leven dan nodig is,  
om meer te horen dan gisteren.

Elke dag is een uitnodiging  
om elkaar te bemoedigen,  
om te bouwen aan een wereld van liefde.

Elke dag is een uitnodiging  
om zin te geven aan dit leven.

*Marinus van den Berg*



## **Maan en zon**

Attie Bak maakte ook deze foto's van de volle maan boven de Ykema-pleats van Baukje en Gatze (gisteren), en van de zonsopgang aan de Munkedyk (vanochtend), met veelkleurig licht door de weerspiegeling van de zon op het tv-scherm. Echt een gave om zóveel moois te zien om je heen!



## **Tot slot**

Tot de volgende nieuwsbrief, met een hartelijke groet namens de kerkenraad.

Anneke van Mourik