

Startsnein **18 september**

protestantske gemeente de gaastmar

**uitnodiging** 

startzondag | feestelijke viering  
**'Aan tafel'** Welkom aan de tafel van verbinding, er is plaats voor iedereen! Ontmoeting en getuigen van nieuwe hoop voor de wereld, ruchtig delen.

**Zondag 18 september 2022**  
in de schuur van de Flapperpleats  
Natuurlijk zijn de kinderen ook welkom!

09:15 ontbijt met koffie/thee:  
graag eigen brood meenemen,  
dat delen we dan samen  
stoelen zijn er...

10:00 -11:00 uur viering  
met pastor Ludwine Andel & ds. Wim Andel  
m.m.v. kopergroep 'Concordia'  
na afloop: koffie/thee  
**Van harte welkom!**  
Voor actuele info: nieuwsbrief en [www.pkn-gaastmeer.nl](http://www.pkn-gaastmeer.nl)  
Tel. pastor Ludwine 06 41 88 33 19

De poster, gemaakt door Willem Wendelaar Bonga, zegt eigenlijk al genoeg.

We hebben gekozen voor de schuur van de Flapperpleats, in verband met de kans op wind en regen.

Bij het ontbijt zorgt 'de organisatie' voor koffie/thee en suikerbrood. De vraag is of iedereen zelf ook wat brood wil beleggen en meenemen, ongeveer zoveel als u zelf eet. We leggen dat dan op schalen en delen het uit. We ontbijten aan tafels, en die zullen door Tjerie en Tryntsje van een mooie bloemversiering worden voorzien. Stoelen zijn er genoeg, dus in tegenstelling tot eerdere berichten hoeft u die niet mee te nemen. Na het ontbijt volgt de viering. Ik heb me laten vertellen dat het over de Emmaüsgangers gaat. Jezus die ook met ons op reis wil, denk ik dan direct.

Na de dienst is er koffie met iets heel lekkers.

En er komt een speciale creatieve activiteit voor de **kinderen!**

**Herfstactiviteit: de mielrinnere wer!**

De bedoeling is dat we in de liturgie van de startsnein ook een eerste overzicht geven van onze herfstactiviteiten. Ik kan in elk geval vast melden dat de mielrinnere weer starten! De data voor dit najaar zijn 3 oktober, 7 november en 12 december. We zoeken nog mensen die een keer willen koken voor de groep. Meld u aan bij Ludwine of Attie Bak. Verder verklap ik alvast dat we denken aan een thema-avonden en nog veel meer...

**Wel en wee**

Er is nieuws over de gezondheid van Ludwine. Met haar toestemming meld ik u dat eind deze maand een tweede scan gemaakt wordt en dat ze dan hoogstwaarschijnlijk geopereerd wordt volgt. Succes is niet gegarandeerd, maar er lijkt een goede kans op verbetering van de klachten. Ik houd u op de hoogte.

Verder weten velen inmiddels dat er ziekte is in het dorp. Ik noem geen naam, maar we wensen het gezin en de verdere familie heel veel moed toe in deze heftige tijd.

Attie Bak stuurde deze foto en hij heeft voor mij iets symbolisch. Op verschillende websites kun je er iets over vinden, over de betekenis van veren. Vaak heeft de betekenis te maken met verlichting, geest en gebed. Hoe dan ook, een prachtige foto die ik hier goed bij vind passen.



## Psalm 138 praktysk tapast...



Het grapje hieronder staat op de spreukekalinder van Joke Jebbink, en het deed me terugdenken aan mijn jeugd want ook toen bestond dit grapje al.

Grifformearden mochten eartiids op snein wol op redens nei tsjerke, op grûn fan it psalmwurd: "ik zal mij buigen op Uw 'eis' naar Uw paleis, het hof der hoven".

## Moderne bejaarde

Laatst schreef ik iets over mijn vader, en ik kreeg prompt de vraag 'leeft je vader dan nog?'. Jazeker, mijn vader is 96 jaar en woont in Rikkingahof in Oosterwolde. En hij heeft soms mooie uitspraken. Toen ik vorige week bij hem was, zei hij tegen een verzorgende dat hij niet altijd meer wist welke datum het was. De verzorgende begon over een kalender die je voor je op tafel kunt zetten. Mijn vader kijkt verbaasd, haalt zijn mobieltje uit zijn zak en zegt: 'Maar ik kan hier toch op zien welke datum het is?'

## Tsjerke fan 'e moanne

Wilt u op Omrop Fryslân de kerkdienst in Oudega terugzien? Klik op [FIDEO: Tsjerketsjinst út de Ankertsjerke yn Aldegea \(SWF\) wei - Omrop Fryslân \(omropfryslan.nl\)](#) Een van de liederen vond ik extra mooi, ik neem het hieronder op als slot van deze nieuwsbrief. De trompet wordt bespeeld door Yvonne Galama.

<p> <b>Alle wûnder om ús hinne 1, 2 en 4 (Wylde Goes, nr. 2)</b></p> <p>Alle wûnder om ús hinne komt út Gods hân, wat wy net ferklearje kinne mei ús ferstân: alle foarmen, klanken, kleuren, alle soarten, smaken, geuren; alles om ús op te fleurjen komt út Gods hân.</p> <p>Hiel 't ferskaat fan kreatueren kaam op syn stim; alle rassen en kultueren libje troch Him. Minsken dy't gjin tsjinslach kenne, minsken foar de earmoed berne, minsken dy't hjir nearne wenne, libje troch him.</p> <p>Gods gerjochtigheid en frede gean hân yn hân; Mei de leafde, troch genede, hâlde wy stân. Leafde en trou foar freon en fijân, leafde sels yn leed en lijen, leafde, berne ta befrijen – Gods winkend lân.</p>	
---	--

## Tot slot

Tot volgende week, en een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik